

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, όσο μπορούμε καλύτερα, ότι η ζωή δεν τη μετράμε πάντα με προσωπικά μέτρα. Ούτε και όλα μπορούν να ανατραπούν, επειδή έτσι θέλουμε. Ναι, είμαστε ελεύθεροι. Δεν είμαστε όμως ασύδοτοι. Είμαστε έννομοι, όχι άνομοι. Είμαστε χριστιανοί όχι μόνο στο όνομα.

Όλα λοιπόν αυτά μας υπαγορεύουν ότι # συμπεριφορά μας πρέπει να υποταχθεί στην υπευθυνότητά. Οι πράξεις μας να συνάδουν με τις υποσχέσεις μας. Οι σκέψεις μας να απαλλαχθούν από τον υποκειμενισμό. Ο ορίζοντας μας να διευρυνθεί. Οι οραματισμοί μας να μην είναι μονοδιάστατοι. Τα ενδιαφέροντά μας να είναι τνήσια. Η προσέλιση θεμάτων κρίσεως και σχέσεων με το θεό να ξεπεράσει το φράγμα του στενού τωρινού συμφέροντος.

Η αποδοχή του άλλου ως αδελφού προϋποθέτει την υπέρβαση του εγώ και ότι έχει σχέση με την ατομικότητά.

Η διατήρηση της ισορροπίας και # ανάπτυξη ομαλών σχέσεων μεταξύ ημών και του περιβάλλοντος #μάς χώρου, ανάμεσα σε μας και στον κάθε πλησίον, σε μας και στον πλάστη μας είναι ίσως από τα πιο επείγοντα θέματα, που ορθώνονται απειλητικά ενώπιόν μας και ζήτούν επείγοντως εδώ και τώρα λύση. Η ανάπτυξη δεν είναι Απτε Ρογτας αλλά Ιητρα Ρογτας. Εξομένως δεν υπάρχει χώρος για αναβολή λήψης απόφασης. Εδώ και τώρα πρέπει να αποφασίσουμε. Έτσι μόνο θα καθαρίσει ο νους, για να μπορεί να συλλογιστεί ελεύθερα και υπεύθυνα # σκέψη να δημιουργεί ανεπιμέλιστα και τελεολογικά # καρδιά να ξέρει να αϊαπά θυσιαστικά και όχι συμφεροντολογικά # συλλογιστική μας να στραφεί στον έσω άνθρωπο για μια εφ' όλης της ύλης ενδοσκοπήση # ψυχή να ποθεί τα άνω, «μη τα έπι της τής». Τότε θα έρθει επί τέλους # ισορροπία στην καθημερινότητά, θα ανοίξει ο δρόμος για ένα νέο τρόπο ζωής και υπάρξεως.

Επιτακτική ανάπτυξη, # λήψη αποφάσεων.