



Από τη Διεύθυνση του ιδρύματος

# ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ



**Τ**ο ίδρυμα «Η Ελεούσα του Κύκκου» είναι έργο της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Κύκκου. Έχει δημιουργηθεί από τον Σεβασμιότατο Επίσκοπο Κύκκου κ.κ. Νικηφόρο για να εξυπηρετήσει άτομα με βαριά νοσητική υστέρηση και σοβαρές πολλαπλές αναπτυξιακές διαταραχές, δηλαδή άτομα εξαρτημένα από το περιβάλλον τους.

Το έργο περιλαμβάνει:

- Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
- Σπίτι στην Κοινότητα
- Πρόγραμμα Εργοδότησης με στήριξη

Σκοπός και των τριών προγραμμάτων είναι να παρέχει στα άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές τη δυνατότητα να γίνουν όσο γίνεται πιο ανεξάρτητα, να ζήσουν ευτυχισμένα σ' ένα περιβάλλον που λειτουργεί στα μέτρα τους και να μπορέσουν να ενταχθούν όσο καλύτερα μπορούν στην κοινωνία.

## Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας

Λειτουργεί καθημερινά από τις 7:30 μέχρι τις 14:30 και προσφέρει εκπαίδευση, απασχόληση και φροντίδα σε ενήλικα άτομα με σοβαρές και πολλαπλές αναπηρίες. Για κάθε άτομο εφαρμόζεται εξειδικευμένο ατομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στην αξιολόγησή του στις ιδιαίτερες ανάγκες του, τον προσωπικό κώδικα επικοινωνίας που διαθέτει λεκτικό ή μη λεκτικό, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά του.

Ο Χώρος του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας είναι ένας χώρος μάθησης, έκφρασης και δημιουργίας. Εκτός από τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχονται εξειδικευμένες θεραπείες όπου χρειάζονται, όπως φυσιοθεραπεία, στο άρτιο εξοπλισμένο φυσιοθεραπευτήριο, καθοδήγηση από νοσηλεύτες και ιατρικούς επισκέπτες και ποικίλες δημιουργικές και εξισορροπτικές δραστηριότητες στην μουσική, τη χειροτεχνία και την εικαστική έκφραση.

Στην κάθε κατάλληλη διαμορφωμένη αίθουσα ένας προσοντούχος εκπαιδευτής-φροντιστής έχει την ευθύνη της εκπαίδευσης υγιούς απασχόλησης και φροντίδας 4-5 ατόμων με διάφορες διαταραχές ανάπτυξης. Όπου υπάρχουν δύσκολα περιστατικά και ο χειρισμός των ατόμων το απαιτεί για την ορθή λειτουργία της ομάδας, υπάρχει εκπαιδευμένη βοήθος που παρέχει τεχνική βοήθεια, φροντίδα, επιτήρηση ή παράλληλες δραστηριότητες όταν χρειάζεται.

Οι εκπαιδευτές-φροντιστές, με την καθοδήγηση και τη στήριξη της Διεύθυνσης και της Επιστημονικής Ομάδας θέ-



των καθημερινών στόχους και επιδιώκουν και οργανώνουν δραστηριότητες για την επίτευξή τους. Επιδιώκουν την οικοδόμηση νέων στοιχείων συμπεριφοράς και καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και επικοινωνίας και τη μείωση των μη επιθυμητών ή επιθετικών συμπεριφορών. Στην προσπάθειά τους αυτή επικοινωνούν και συνεργάζονται στενά με το οικογενειακό περιβάλλον των μελών της ομάδας τους, τα προστατεύουν και τα στηρίζουν με στόχο την κοινωνικοποίησή τους και την εξασφάλιση ποιότητας ζωής όπου ζουν και κινούνται.

Η Επιστημονική Ομάδα, που καταρτίζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα, επιβλέπει την εφαρμογή τους, στηρίζει και επιμορφώνει το εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό τους που αποτελείται από ψυχολόγους με διάφορες ειδικότητες, εκπαιδευμένους στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς, στην Κλινική Ψυχολογία και την Ψυχοπαθολογία.

### Σπίτι στην Κοινότητα

Το Σπίτι στην Κοινότητα είναι το κοινό όραμα του Επισκόπου, της Διοικούσας Επιτροπής και του Επιστημονικού Προσωπικού. Λειτουργεί 365 ημέρες το χρόνο σε εικοσιτετράωρη βάση. Προσφέ-



ρει στέγη, αξιοπρεπή διαβίωση, φροντίδα και απασχόληση σε πέντε ενήλικα άτομα με σοβαρή υστέρηση και άλλες διαταραχές, ανάπτυξης των οποίων οι γονείς έφυγαν από τη ζωή και δεν μπορούν να γίνουν δεκτά σε κανένα ίδρυμα λόγω της σοβαρότητας των διαταραχών τους και τη συνεχή φροντίδα που χρειάζονται.

«Στο Σπίτι» δέκα εκπαιδευτριες-φροντιστριες ζουν και εργάζονται με ισότιμους ρόλους με τα πέντε άτομα που έχουν δικαίωμα στέγης όπως όλοι οι άνθρωποι. Η οργάνωση του χώρου και της ζωής στο Σπίτι βασίζεται σ' ένα δομημένο πρόγραμμα με καταγραφή εργασιών μέρα και νύκτα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

- ατομική και ομαδική εκπαίδευση
- φροντίδα σε καθημερινές δραστηριότητες
- ψυχαγωγία
- καλύτερευση λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας
- χειρισμό συμπεριφορών
- απασχόληση
- θεραπείες
- ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με συντονισμό από νοσοκόμα και οδηγίες από γιατρό

### Κέντρο Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Πληροφόρησης

Η Ελεούσα του Κύκκου λειτουργεί ένα επιπρόσθετο πρόγραμμα εκπαίδευσης για το προσωπικό του ιδρύματος και άλλους που ασχολούνται στο





χώρο της σοβαρής αναπηρίας και επιθυμούν να επιμορφωθούν. Για το σκοπό αυτό:

- διοργανώνει σεμινάρια και συνέδρια για την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού και εργαστήρια για την κατάρτισή του σε νέες μεθόδους εργασίας
- διοργανώνει συναντήσεις για καθοδήγηση και στήριξη οικογενειών των ατόμων με σοβαρές αναπηρίες
- εκδίδει έντυπα και οργανώνει διαλέξεις για πληροφόρηση σε σύγχρονα και επίκαιρα θέματα
- διοργανώνει συναντήσεις και δραστηριότητες για ανταλλαγή και διακίνηση ιδεών και καινοτομιών που έχουν σχέση με τα θέματα του χώρου της βαριάς αναπηρίας

### Εργοδότηση με στήριξη

Το Πρόγραμμα Εργοδότησης με στήριξη, βασίζεται σε συνεργασία της «Ελεούσας του Κύκκου» με το Υπουργείο Εργασίας και υπογραμμίζει τη σημαντικότητα της ένταξης των ατόμων με αναπτυξιακές διαταραχές στην ανοικτή αγορά εργασίας.

Τα δύο προγράμματα εργοδότησης με στήριξη που εφαρμόζονται με τη βοήθεια δυο καθοδηγητών

εργασίας έχουν τριπλό στόχο:

1. Την εξεύρεση εργασιών και εργοδοτών.
2. Το ταίριασμα της σωστής εργασίας στο σωστό άτομο με αναπτυξιακές διαταραχές.
3. Την παροχή κατάλληλης στήριξης και καθοδήγησης στο εργοδοτούμενο άτομο με αναπτυξιακές διαταραχές, για όσο καιρό χρειαστεί, για τη σωστή ενσωμάτωσή του στο χώρο της εργασίας.

Ο θεσμός της εργοδότησης με στήριξη επιτρέπει σήμερα την απασχόληση στο χώρο της εργασίας σε άτομα και την ανεξαρτησία τους. Οι καθοδηγητές εργασίας παρέχουν στήριξη στον ίδιο τον εργοδοτούμενο, στους συναδέλφους και εργοδότες αλλά και στην οικογένεια και καταγράφουν σε εκθέσεις την εξέλιξη του καθενός.

### Προγράμματα ένταξης στην κοινωνία

Το Σπίτι στην Κοινότητα, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, η Εργοδότηση με στήριξη και τα Προγράμματα Εκπαίδευσης και Πληροφόρησης αποσκοπούν στην ευημερία και την ενσωμάτωση των ατόμων στην κοινωνία.

Η παρατήρηση είναι η βάση της κατανόησης του ατόμου και των συμπεριφορών του, λαμβάνοντας υπ' όψιν ικανότητες, δυσκολίες, συνήθειες, κουλτούρα, θρησκευτικές πεποιθήσεις και δομή της κάθε οικογένειας. Η «Ελεούσα του Κύκκου» δημιούργησε προγράμματα αναψυχής όπως έξοδοι, διακοπές, αθλητισμός και τέχνη με τη βοήθεια των οποίων τα άτομα με αναπηρία εντάσσονται στην κοινωνία.

### Διακοινοτικά προγράμματα και Πολιτισμικότητα

Η «Ελεούσα του Κύκκου» είναι ο πρώτος οργανισμός που λειτουργεί δικοινοτικά προγράμματα στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας με δυο εκπαιδευτές-φροντιστές και οκτώ ένοικους Τουρκοκύπριους.

Εκκλησία και Διεύθυνση, Εκπαιδευτές επαγγελματίες, βοηθητικό προσωπικό και ένοικοι ενώνονται με κοινό σκοπό την ευημερία των ατόμων με Νοητική Υστέρηση και Αναπτυξιακές Διαταραχές ανεξάρτητα από την ταυτότητα, κουλτούρα, θρησκεία, προσωπικές πεποιθήσεις, γλώσσα.

Ανάμεσα στα μέλη, ένοικους και εργοδοτούμε-

νους, περιλαμβάνονται και μέλη της Μαρωνιτικής Κοινότητας της Κύπρου. Η «Ελεούσα του Κύκκου» αποτελεί μια μεικτή πολυπολυκοσμική μικρή κοινωνία που αγωνίζεται και ανοίγει τον κοινό της δρόμο προς την ανεξάρτητη αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων με σοβαρές αναπηρίες και ανάγκες.

Για την επίτευξη των στόχων της, η «Ελεούσα του Κύκκου» συνεργάζεται με την Κυβέρνηση, όλους τους οργανωμένους φορείς στο χώρο της βαριάς αναπηρίας, με εθελοντικούς οργανισμούς και άτομα που επιθυμούν να συμβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο. Παράλληλα στηρίζει οικονομικά και τεχνικά οργανώσεις και ιδρύματα που ζητούν βοήθεια για ανακούφιση, εκπαίδευση και φροντίδα ατόμων με σοβαρές αναπηρίες.



### Άποσπασμα από την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Επισκόπου Κύκκου στην κατάθεση του θεμέλιου λίθου του Κέντρου Ήμερήσιας Φροντίδας

Το Κέντρο αυτό, του οποίου τον θεμέλιο λίθο σήμερα καταθέτουμε, αποτελεί ώραία, σε συγχρονισμένη μορφή, συνέχεια της μακράς διακονικής παραδόσεως της Έκκλησίας, ή οποία, έχουσα πάντοτε υπ' όψιν τους λόγους του Κυρίου «*ήσθένησα και έπεσεκέφασθέ με*», έδειχνε ιδιαίτερη στοργή προς τους πάσχοντες, και ίδρυε νοσοκομεία, στα όποια το Ιατρικό προσωπικό αποτελείτο, πολλές φορές, άποκλειστικά από μοναχούς.

Το ίδρυμα αυτό, που θα άποτελή κόσμημα για την Ήερά Μονή Κύκκου, και έπαινο για όλη την Έκκλησία, μάς θυμίζει το «πανδοχείο» της ευαγγελικής παραβολής του Καλού Σαμαρείτη. Όπως το «πανδοχείο» εκείνο της παραβολής περιέθαλψε και έσωσε τον μέχρι θανάτου τραυματία, έτσι και το Κεντρο αυτό θα περιθάλη και θα σώξη τους μόνιμα σωματονοητικά τετραυματισμένους, που δέν τυγχάνουν φροντίδας από άλλα Κέντρα ή Ήηπρεσίες.

Το περι ού ό λόγος Κέντρο, το όποιο θα περιθάλη ένήλικα άτομα κάθε ήλικίας με μόνιμη σωματονοητική άναπηρία, θα άντιπαρίσταται στον άρχαιο φονικό Καιάδα, και θα λειτουργή ως Άντικαϊάδας της άγάπης και της γλυκιάς θαλπωρής της Έκκλησίας.

Το Κέντρο αυτό θα παρέχη σε άτομα με βαριά σωματονοητική άναπηρία πλήρη Ιατρική περιθάληψη και φροντίδα. Πρό παντός όμως, όσοι θα έχουν ήμερήσια φροντίδα και όσοι θα διαμένουν μέσα σ' αυτό θα βρίσκουν οικογενειακή άτμόσφαιρα, και θαλπωρή, και άγάπη χριστιανική. Για δέ τις οικογένειές τους θα λειτουργή ως βάλσαμο παρηγορίας, και άνακούφισης, και τόνωσης, και έλπίδας.