



# ΚΗΔΕΙΑ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΥΚΚΩΤΗ

Εκοιμήθη σε πλικία 82 ετών ο Αρχιμανδρίτης Κύριλλος Κυκκώτης. Η εξόδιος σκολουθία τελέσθηκε στην Ιερά Μονή Κύκκου στις 18 Απριλίου, στην παρουσία του Μητροπολίτη Κιτίου κ. Χρυσοστόμου, του Ηγούμενου της Μονής τότε Επισκόπου Κύκκου, ων Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου, και πλήθους εκτιμητών της προσφοράς του.

Ο αείμνηστος Αρχιμανδρίτης Κύριλλος, κατά κόσμο Κυριάκος Αριστοτέλης, γεννήθηκε στο Μπλικούρι στις 20 Ιουλίου του 1925. Σε πλικία 14 ετών εισπήλθε στις τάξεις της Μονής υπό την ιδιότητα του δόκιμου μοναχού, όπου παρακολούθησε μαθήματα γυμνασιακού κύκλου στη Σχολή, που συντρούσε τότε η Μονή Κύκκου. Την περίοδο 1946-1950 φοίτησε στο

τερος από τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ'. Το 1960 μετέβη στην Αθήνα, όπου σπούδασε Μαθηματικά. Στην διάρκεια των σπουδών του συνέβαλε μεγάλως ως ένας εκ των πρωτεργατών, της δημιουργίας του γνωστού Μαιευτηρίου «Άλεξανδρα», όπου παρείχετο ιατρική φροντίδα κυρίως σε γυναίκες που δυσκολεύονταν να τεκνοποιήσουν. Ήταν παράλληλα ο πρώτος εφημέριος του νοσοπλευτηρίου, στο ναό του οποίου υπηρέτησε μέχρι το 1969 που επέστρεψε στη Μονή Κύκκου. Το 1973 διορίσθηκε Αρχιερατικός Επίτροπος στην Μητρόπολη Κυρηνείας. Τα τραγικά γεγονότα του 1974 των υποχρέωσαν να την εγκαταλείψει φεύγοντας τελευταίος από αυτήν. Την περίοδο 1974-1985 εργάσθηκε ως καθηγητής στο Γυμνάσιο Πεδουλά. Τον



Παγκύπριο Γυμνάσιο, ενώ ένα χρόνο αργότερα χειροτονήθηκε σε Διάκονο από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ' μετονομασθείς σε Κύριλλο.

Την περίοδο 1955-59 υπήρξε ενεργό μέλος της ΕΟΚΑ και κεντρικός σύνδεσμος των ανταρτικών ομάδων αντίστασης στην περιοχή περί την Ιερά Μονή Κύκκου. Μεταξύ άλλων εφοδίαζε τους αγωνιστές με τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, κατασκεύαζε κροσφύγετα για τους αντάρτες και ήταν ο βασικός διεκπεραιωτής της αλληλογραφίας του Διγενή κατά το διάστημα που κρυβόταν στην περιοχή. Τον Ιούνιο του 1956 εξορίστηκε υπό των Άγγλων από τη Μοναστήρι με άλλους πατέρες της Μονής, αφού νωρίτερα είχε χειροτονηθεί πρεσβύ-

υπόλοιπο χρόνο της ζωής του, τον αφιέρωσε στην Ιερά Μονή Κύκκου, την οποία

διακόνησε από τη θέση του Εφόρου για 35 ολόκληρα χρόνια. Η ακεραιότητα του χαρακτήρα του, η πραότητα που εξέπεμπε και η εργατικότητά του, τον έκαναν διάν αγαπητό ανάμεσα στα μέλη της αδελφότητας και τους προσκυνητές της Μονής. Ο θάνατός του αφήνει στις καρδιές όλων όσων τον γνώριζαν μια γιγαντιαίη γεύση. Θλίψη για τον αποχωρισμό αλλά και παρηγοριά γνωρίζοντας πως ο πατήρ Κύριλλος ανάλλοιτο τη ζωή του στη διακονία του πλησίον και τώρα απολαμβάνει επάξια τον μισθό του στους ουρανούς.