



Χειροτονία και Ενθρόνιση Χωρεπισκόπου Αμαθούντος κ. Νικολάου



Στις 10 Ιουνίου έγινε στον Καθεδρικό Ναό Παναγίας Καθολικής Λεμεσού η χειροτονία και τη λεπτή ενθρονίσεως του Χωρεπισκόπου Αμαθούντος Νικολάου. Στην τελετή της ενθρονίσεως παραβρέθηκε σύσσωμη την Ιεραρχία της Εκκλησίας μας καθώς και αντιπρόσωποι των υπολοίπων ορθοδόξων Εκκλησιών, Ηγούμενοι Μονών της Κύπρου, του Αγίου Όρους και πλήθις κληρικών και πιστών.

Αποσπάσματα από τον ενθρονιστήριο λόγο του Θεοφιλεστάτου Χωρεπισκόπου Αμαθούντος κ. Νικολάου:

«Ο Έπισκοπος καλεῖται δι' ἔργων καὶ λόγων, νὰ ἀποτελεῖ τύπον καὶ παράδειγμα γιὰ τοὺς ὁδελφούς του, καὶ δὲ βίος του νὰ είναι ἐπαλήθευστις τοῦ εὐαγγελικοῦ κτηρύγματος. Παράλληλα, πρέπει ὡς ἄλλος Προφήτης νὰ διαφυλάσσει τὴν γνήσια παράδοση καὶ διδασκαλία τῆς Ὁρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, μακριὰ ἀπὸ φαρισαϊκὲς τυπολα-

τρείες καὶ νομικιστικὲς ἀντιλήψεις, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ δόγματα καὶ θῆτα ἀλλότρια τῆς μακραίωντος Ὁρθοδόξου ἡμῶν παραδόσεως καὶ πίστεως».

«Ἡ θέση καὶ τὸ ὁξίωμα τοῦ Ἐπισκόπου, δὲν ἀποτελεῖ ἀφορμὴ γιὰ ἀλαζονεία καὶ ἀπόλαυση ἀνθρωπίνης δόξης καὶ ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ ἔνα διὰ βίου μαρτύριον, ἀνεβαίνοντας καθημερινὰ στὸ ἱερόμα τοῦ Σταυροῦ, διὰ τὴν ἀγάπην καὶ προκοπὴν τῶν πνευματικῶν του τέκνων, καθὼς ἐπίσης καὶ μὰ συνεχῆς μαρτυρίᾳ Χριστοῦ, ὁρθοτομώντας τὸν λόγο τῆς ἀληθείας πρὸς κάθε ἀνθρώπο ποὺ τὸν πλησιάζει καὶ ζητᾶ λόγον «περὶ τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος».

«Ως Ἐπίσκοπος τῆς μαρτυρικῆς καὶ ἡμικατεχομένης πατρίδος μας καὶ ἔχοντας παιδιόθεν ιδιαίτερη ἀγάπη πρὸς τὴν γλυκυτάτη μας Κύπρο καὶ εὐαισθησία στὴν παράδοση καὶ τὸν πολιτισμὸ της, ἀλλὰ καὶ τῆς πονεμένης μας Ῥωμιοσύνης εὐρύτερα, δηλώνω ξεκάθαρα ὅτι θὰ βρίσκομαι καθημερινὰ δίπλα στὸ λαό μας καὶ κρατώντας στὸ ἔνα χέρι τὸν Σταυρὸ καὶ στὸ ἄλλο τὴν ματωμένη Σημαία μας, θὰ ἀγωνίζομαι μαζί του γιὰ ἀπελευθέρωση τῆς ἀγίας μας νήσου καὶ τερματισμὸ τῆς πολύχρονης δοκιμασίας της».



Βιογραφικό σημείωμα

Ο Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Αμαθούντος κ. Νικόλαος, γεννήθηκε στό χωριό Αυγόρου της Επαρχίας Αμμοχώστου το 1969. Το 1987 αποφόιτης από το Λύκειο Αγ. Γεωργίου στη Λάρνακα. Ακολούθως σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.



πολίτη Αμμοχώστου κ. Βασίλειο και το 1999 πρεσβύτερος από το Πανιερώτατο Μητροπολίτην Λεμεσού κ. Αθανάσιον. Το 2003 χειροθετήθηκε εις Πνευματικόν από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτην Λεμεσού κ. Αθανάσιον. Από το 1996 μέχρι το 2003 υπήρξε μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου της Μονής Μαχαιρά.

Κατά την περίοδο 1991-92 βρισκόταν στις Καρυές του Αγ. Όρους μαζί με τον τότε Πρωτεπιστάτη του Αγ. Όρους και σημερινό Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανάσιον. Ταυτόχρονα παρακολούθησε μεταπτυχιακά μαθήματα στον Τομέα Συστηματικής Θεολογίας του Α.Π.Θ.

Επέστρεψε στην Κύπρο το 1992 μαζί με τον Γέροντά του Αθανάσιον και εγκαταστάθηκε μαζί με άλλους αδελφούς στην Ιερά Μονή Αγ. Νικολάου ή των Ιερέων της Πάφου. Εκεί έλαβε την πρώτη μοναχική κουρά.

Το Νοέμβριο του 1993, ολόκληρη η Αδελφότητα, κατόπιν προσκλήσεως του τότε πηγουμένου Μαχαιρά - σημερινού Μητροπολίτου Κυρηνείας κ. Παύλου και της Αδελφότητας της Μονής, εγκαταστάθηκε στην Μονή Μαχαιρά.

Το Σάββατο του Λαζάρου του 1994 έλαβε το Μέγα Σχήμα του Μοναχού. Το 1996 χειροτονήθηκε διάκονος από τον Θεοφιλέστατο Χωρεπίσκοπο Αμαθούντος και νυν Μητρο-

πολίτη Αμμοχώστου κ. Βασίλειο και το 1999 πρεσβύτερος από το Πανιερώτατο Μητροπολίτην Λεμεσού κ. Αθανάσιον. Το 2003 χειροθετήθηκε εις Πνευματικόν από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτην Λεμεσού κ. Αθανάσιον. Από το 1996 μέχρι το 2003 υπήρξε μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου της Μονής Μαχαιρά.

Το 2003 μαζί με άλλους τέσσερις αδελφούς, επάνδρωσαν την ανακαίνισθείσαν Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού. Την 29^η Αυγούστου του ιδίου έτους προχειρίσθηκε σε Αρχιμανδρίτην και εκλέγηκε Ηγούμενος της Μονής. Ενθρονίστηκε στις 26 Οκτωβρίου, πμέραν της εορτής του Αγ. Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανάσιο.

Το έτος 2005 διορίσθηκε μέλος της Θρονικής Επιτροπής της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού και πνευματικός στην Γ' Τεχνική Σχολή Λεμεσού.



Τον Μάιον του 2007, μετά από εισήγηση του Πανιερώτατου Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανάσιου, εξελέγη παμψηφεί από την Ιεράν Σύνοδον Χωρεπίσκοπος Αμαθούντος της Επαρχίας Λεμεσού. Η χειροτονία του έγινε στις 10 Ιουνίου του ιδίου έτους.

