



Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

Hεκλογική συνέλευση που συνήλθε στην Αρχιεπισκοπή Κύρου στις 9 Ιουνίου, αποτελούμενη από κληρικά και λαϊκά μέλη, εξέλεξε ως πρώτο Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμαρτύρη της Μονής Κύκκου Ησαΐα. Πρόκειται για πολύ δραστήριο και καταξιωμένο κληρικό, του οποίου η εκλογή μπορεί βάσιμα να χαρακτηριστεί εύστοχη και σωστή. Ο νεοεκλεγείς Μητροπολίτης γεννήθηκε στο Σιρόβιο το 1971. Ο πατέρας του, Θεοδοσίας Γεωργάκης, συνταξιούχος ανώτερος αστυνόμος, κατάγεται από το χωριό Άγιος Ηλίας

Αμμοχώστου και η μητέρα του Γεωργία Φραντζέσκου Γεωργάκη από την Λάππη-Καραβά Κερύνειας. Μετά την υπηρεσία του στην Εθνική Φρουρά, εντάχθηκε στη Μονή Κύκκου, ως δόκιμος μοναχός, όπου υπηρέτησε σε διάφορα διακονήματα. Χειροτο-





νήπικη διάκονος από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο Α' το 1993. Το 2000 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Την μέρα της χειροτονίας του σε πρεσβύτερο προχειρίστηκε Αρχιμανδρίτης.

Το ρόλο του νέου Μητροπολίτη και τις σοβαρότατες προοπτικές της αποστολής του ενισχύει σημαντικά η ευρεία επιστημονική του κατάρτιση. Ο καιρός των στείρων μονολιθικών απόφεων και λύσεων στα διάφορα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, έχει περάσει προ πολλού. Σήμερα υπάρχουν νέα δεδομένα και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να ανοιγούν νέοι ορίζοντες σκέψεις, παρατήρησης της πραγματικότητας και του κοινωνικού γίγνεσθαι, και νέοι τρόποι δράσης από μέ-

ρους της Εκκλησίας. Σήμερα, η Ορθόδοξη Εκκλησία για να μπορεί να παρουσιάσει σωτέας και ολοκληρωμένες απόψεις σε επί μέρους ζητήματα, οφείλει να διαλεχτεί με τις άλλες επιστήμες και να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις και τα πορίσματά τους. Πρέπει να έχει το θάρρος να συνεργάζεται μαζί τους και να αντλεί από την σοφία τους, για να είναι σε θέση να παράγει ορθό και χρήσιμο θεολογικό λόγο, που θα συμβάλλει στην θετική παρουσίαση της μαρτυρίας της στο σύγχρονο κόσμο. Ο νέος Μητροπολίτης με την ευρεία μόρφωση και επιστημονική του κατάρτιση έχει όλες τις προϋποθέσεις για να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι κάτοχος πυχίου Θεολογίας, δύο master Θεολογίας, Διδακτορικού Διπλώματος Θεολογίας, ενώ παράλληλα συμμετείχε σε διάφορα πολύμηνα σεμινάρια του εξωτερικού που αφορούσαν το γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας, διάφορα θέματα νεολαίας, θέματα ναρκωτικών, νεαρής παραβατικότητας, αντικοινωνικής συμπεριφοράς κ.ά. Από την άλλη, ο κληρικός αυτός συμμετείχε σε πάρα πολλά συνέδρια, τόσο στο εξωτερικό, όσο και στην Κύπρο, που αφορούσαν ζητήματα φανατισμού και μισαλλοδοξίας, κοινωνικής αδικίας, φυλετικών διακρίσεων, θέματα υποβάθμισης της γυναικάς, μεταναστών, φτώχειας και καταπίεσης, εμπορίου και εκμετάλλευσης γυναικών, καθώς και ζητήματα διαθρησκειακών διαλόγων, διορθόδοξων, διαχριστιανικών και διαπολιτισμικών σχέσεων. Όλα αυτά αποτελούν λίγα από τα ζητήματα στα οποία η Μονή Κύκκου έχει εδώ και καιρό έντονη παρουσία της και τα οποία εντάχθηκαν στο σύνολο της δραστηριότητάς της με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρου. Το μέχρι πρόσφατα μέλος της Αδελφότητας της Μονής Κύκκου, ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής, είναι φορέας όλης αυτής της εμπειρίας και γνώσης, στοιχεία που θα συμβάλουν αποφασιστικά στην επιτυχία του έργου που του αναθέτει τώρα η Εκκλησία.

Δίπλα στα πιο πάνω, ο νεοεκλεγής, κουβαλά και μια τεράστια εμπειρία από αποστολές στο εξωτερικό που είχαν πραγματοποιηθεί κατά διαστήματα από την Μονή Κύκκου. Είναι οι συγκεκριμένες αποστολές που τον έχουν κατασπίσει γνωστό στο ευρύ κοινό της Κύπρου και είναι μέσα από αυτές που κέρδισε την συμπάθεια του κυπριακού λαού.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο προσφορά του στον τομέα αυτό υπήρξε ανυπολόγιστη. Δεν θα ήταν ακραίο μάλιστα αν υποστηρίζοταν πως ως κληρικός ξεχώρισε από τις συγκεκριμένες αποστολές, που πρώτη η Μονή Κύκκου είχε εντάξη στο όλο έργο της. Ο Μητροπολίτης Ησαΐας είναι το πρόσωπο που μετέβη στη Σερβία κατά τη διάρκεια των εκεί πολεμικών συγκρούσεων και με κίνδυνο της ζωής του παρέδωσε μεγάλες ποσότητες τροφίμων και φαρμάκων στους πληγέντες. Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση των πολεμικών συγκρούσεων στο Ιράκ. Τότε, παρά τις αλλεπάλληλες εισηγήσεις των αρμόδιων αρχών για σοβαρότατους κινδύνους, αφήφησε τα πάντα και μετέβη εκεί, βρήκε ο ίδιος μεταφορικά μέσα για να μεταφέρουν τρόφιμα και φάρμακα μεγάλων ποσοτήτων και τα συνέδευσε μέχρι το σημείο της παράδοσής τους για να βεβαιωθεί ότι θα φθάσουν στον πραγματικό προορισμό τους. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την παρουσία του κληρικού αυτού στη Σρι Λάνκα που προβλήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης την περίοδο που η περιοχή πλήγηκε από τσουνάμι; Άλλα και πιο πρόσφατα, το πρόσωπο που μετέβη στο βομβαρδισμένο Λίβανο για μετα-

φορά αυθωροπιστικής βοήθειας δεν ήταν άλλος από το νεοεκλεγέντα Μητροπολίτη. Η χειροτονία του σε Επίσκοπο έγινε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας της 11^{ης} Ιουνίου, ημέρας εορτής του ιδρυτή και προστάτη της Εκκλησίας Κύπρου, Αποστόλου Βαρνάβα, στο ναό Αποστόλου Βαρνάβα Νασουπόλεως. Η ενθρόνιση και η εγκαθίδρυση του Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής έγινε το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο νεδκιστικό ναό του Αγίου Νικολάου Επισκοπειού, που θα αποτελεί και τον καθεδρικό ναό της νεοσύστατης Μητρόπολης.

Του ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο που τώρα αναλαμβάνει και εκφράζουμε την πεποίθηση πως θα συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο την υλοποίηση του παντοτινού και αιώνιου οράματος της Εκκλησίας που δεν είναι άλλο από την υπηρεσία του ανθρώπου. Κέντρο όλων των δραστηριοτήτων της Εκκλησίας είναι ο άνθρωπος. Ο νέος Μητροπολίτης υπηρέτησε μέχρι σήμερα αυτή την αρχή, έμπρακτα και συνειδητά. Είναι γι' αυτό που η εκλογή του μπορεί να κριθεί εύστοχη και σωστή, υποσχόμενη πολλά, μέσα στη νέα πραγματικότητα που καλείται η Εκκλησία της Κύπρου να δραστηριοποιηθεί.

