



Η αλόγιστη καταστροφή του περιβάλλοντος



O φονικές φωτιές που έπληξαν το περασμένο καλοκαίρι την καταπράσινη Ελλάδα και άφοσαν στο πέρασμά τους στάχτες και αποκατίδια, καταστροφή και εικόνα εξαθλίωσης, μαρτυρούν συν τοις άλλοις την ύπαρξη πνευματικής κρίσης. Πρόκειται για απάνθρωπο βασανισμό του περιβάλλοντος, βιασμό του και απόπειρα αφανισμού του. Οι τόσες πολλές φωτιές αποτελούν απόρροια της έλλειψης σεβασμού προς το περιβάλλον και κατά συνέπεια, οι ρίζες του φαινούμενου αυτού πρέπει να αναζητηθούν στην πνευματική φώχεια και μιζέρια που φαίνεται πως επικρατεί. Μόνο ένας άνθρωπος που δεν είναι σωστά τοποθετημένος απέναντι στη ζωή και σε δι αυτή εμπεριέχει μπορεί να δημιουργήσει τόσο κακό στο περιβάλλον. Μόνο ένας άνθρωπος που δεν σέβεται τον χώρο που ζει και αναπνέει βρίσκεται το φυσικό σθένος να προβεί σε μια τέτοια μακάβρια πράξη.



Το περιβάλλον αποτελεί τον «οίκο» του ανθρώπου, δηλαδή τον χώρο όπου διαμένει, πορεύεται, προσδεύει και ολοκληρώνεται ως ύπαρξη. «Οίκος» είναι ολόκληρη η γη, το σπίτι του ανθρώπου, με την ευρότερη έννοια. Καταστρέφοντας κανείς το σπίτι του, αναπόφευκτα καταστρέφει και την ίδια την ύπαρξή του. Όχι μόνο γιατί η πράξη της καταστροφής προδίδει μία ύπαρξη απογυμνωμένη από κάθε ηθική, μια ύπαρξη που ταυτίζει τον εαυτό της με τον αφανισμό και τον μηδενισμό.

αλλά κυρίως διότι, όπως μπορούν να βεβαιώσουν οι περι-



βαλλοντολόγοι, η καταστροφή του περιβάλλοντος, δηλαδή του «οίκου» ανεξέρπτα από την μορφή που παρουσιάζεται, φέρει αναπόφευκτα πολλές αρνητικές συνέπειες για το μέλλον, που με τη σειρά τους δημιουργούν άλλα σοβαρά προβλήματα. Πρόκειται για αλιστίδα κακών που είναι πολύ δύσκολό, αν όχι εντελώς αδύνατο, να αντιμετωπιστούν και να θεραπευτούν. Είναι αυτονότο πως οι επιπτώσεις αυτές επιβαρύνουν τον άνθρωπο και τη δική του ζωή. Θα έλεγε κανείς πως υπάρχει μια καταπλκτική και μυστηριώδης συνοχή και ενότητα στο περιβάλλον, όπου αν καταστραφεί κάτι, η καταστροφή επιδρά αρνητικά σε κάτι άλλο. Στην προκειμένη περίπτωση οι αρνητικές επιδράσεις στρέφονται εναντίον του ανθρώπου. Ήδη, οι επιστήμονες με τα πρόσαφα δεδομένα, που ακόμα δεν έχουν αξιολογηθεί και αναλυθεί στο έπακρο, κάνουν λόγο για καταστροφι-

κές πλημμύρες που πρόκειται να παρουσιαστούν σύντομα, με τις πρώτες βροχές, εξαιτίας της πρόσφατης περιβαλλοντικής καταστροφής. Από την άλλη, επισημαίνεται με ιδιαίτερη έμφαση το βέβαιο της αύξησης της θερμοκρασίας, κατάσταση που όπως μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας, θα είναι ιδιαίτερα βασανιστική, ανυπόφορη και εξαιρετικά επικίνδυνη για την ανθρώπινη ζωή.

Για ένα πράγμα πρέπει να είμαστε βέβαιοι. Ότι οι παρεμβάσεις του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον μας φέρνουν πιο κοντά στο χείλος της καταστροφής και του αφανισμού. Μόνο με την απόκτηση οικολογικής συνείδησης, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε μορφή φυσικής καταστροφής και με τον τρόπο αυτό να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον όχι μόνο για μας, αλλά και για τις γενεές που θα ακολουθήσουν.

