



Έρικ Σεργίου

Θεολόγος Γραφείου Εκκλησιαστικής Διακονίας
Ιερός Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας

Οδοιπορικό στις κοινότητες Κάμπου - Τσακίστρας μέσα από το φωτογραφικό φακό (Α' μέρος)

Δυτικά της Μονής Κύκκου και σε μικρή απόσταση από αυτή βρίσκονται οι κοινότητες Τσακίστρας και Κάμπου. Οι δύο γεωγραφική περιφέρεια της Μαραθάσας και βρίσκονται σε απόσταση περίπου 75 χιλιομέτρων νο-

τιοδυτικά της πρωτεύουσας και μόλις 35 χιλιομέτρων από την κατεχόμενη Μόρφου. Η συγκοινωνία σήμερα με την πόλη της Λευκωσίας διεξάγεται μέσω Κύκκου-Γερακίων.

**Φωτογραφικό αρχείο:
Ανθή Αλεξάνδρου**



Οι καταπράσινες βουνοπλαγιές που χρωματίζουν τη διαδρομή από τη Μονή Κύκκου στα χωριά του Κάμπου και της Τσακίστρας συνθέτουν ένα τοπίο απaráμιλλης ομορφιάς, το οποίο ξεκουράζει τους περαστικούς.



Η κοινότητα Κάμπου, καλυμμένη από πυκνή βλάστηση, αποτελεί μια όαση δροσιάς για τους θερμούς μήνες του καλοκαιριού.



Η εκκλησία της Τσακίστρας είναι αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο και χρονολογείται γύρω στα 1500 μΧ.



Ο κεντρικός ναός του χωριού είναι αφιερωμένος στον Άγιο Κυριακό. Είναι ο μεγαλύτερος ξυλόσκεπος ναός στην Κύπρο και χτίστηκε το 1881 ύστερα από κατεδάφιση της μικρής Εκκλησίας που βρισκόταν εκεί.



Το Δημοτικό Σχολείο Κάμπου, το οποίο παλεύει για να μείνει ζωντανό απέναντι στο κύμα μαζικής φυγής των νέων προς τα αστικά κέντρα.



Το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία χτισμένο στην κορυφή ενός λόφου, πάνω από τον οποίο μπορείς να στέκεσαι για ώρες βυθίζοντας τις σκέψεις σου στην άγρια ομορφιά της άθικτης από τα βέβηλα χέρια των ανθρώπων φύσης.