

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΥΚΚΩΤΗ



Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος Κυκκώτης, κατά κόσμο Κωνσταντίνος Παπαθωμάς, κατάγεται από το χωριό Λάρνακας της Λαπήθου, της επαρχίας Κερύνειας, γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1970, και είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας.

Μετά από την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά. Από το 1989 έως το 1994 σπούδασε θεολογία στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην οποία πέρασε πρώτος παγκυπρίως μετά από προεισαγωγικές εξετάσεις, και την οποία περάτωσε με άριστα τις σπουδές του.

Από το 1994 έως το 1995 εστάλη με υποτροφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αγγλία, όπου παρακολούθησε σε μεταπτυχιακό επίπεδο Ορθόδοξη Λειτουργική και Πατρολογία, έμαθε τα βασικά στοιχεία της αρχαίας εβραϊκής, αραμαϊκής και συριακής γλώσσας, και διδάχθηκε ιστορία και θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης.

Από το 1995 μέχρι το 1998 εργάστηκε ως καθηγητής στην Αμερικανική Ακαδημία Λευκωσίας. Δίδαξε στα πλαίσια του μαθήματος των θρησκευτικών τα αντικείμενα: Old Testament, New Testament, GCE O' Level in Bible και Ethics: Christianity in the Modern World. Επίσης δίδαξε και ανάθεση και τα μαθήματα της ελληνικής ιστορίας και της ιστορίας της Κύπρου. Κατά την τριετία αυτή έψαλλε στον ιστορικό ναό του Αγίου Κασσιανού στη Λευκωσία.

Από το 1998 μέχρι το 2000 φοίτησε με υποτροφία της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Γενεύη. Παράλληλα με την επίκευσή του στην Ορθόδοξη Θεολογία παρακολούθησε μαθήματα Λουθηρανικής και Καλβινικής θεολογίας στην Αυτόνομη Σχολή Προτεσταντικής θεολογίας του Πανεπιστημίου της Γενεύης και μαθήματα Ρωμαιοκαθολικής Θεολογίας στο Ποντιφικιανό Πανεπιστήμιο του Φριβούργου. Επιπρόσθετα, στα δύο Πανεπιστήμια παρακολούθησε εβραϊκά, αραμαϊκά, εβραϊκή επιγραφική και ουγαριτικά όπως και όλο τον κύκλο των μαθημάτων της ιστορίας και της θεολογίας της Παλαιάς Διαθήκης. Επίσης παρακολούθησε μαθήματα στο Μεταπτυχιακό Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γενεύης και Διεθνών Σχέσεων του ίδιου Πανεπιστημίου. Με την ιδιότητά του αυτή έλαβε μέρος στο πρώτο διεθνές συνέδριο GIMUN, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη και οι εισηγήσεις του για το περιβάλλον και τη διατήρηση της κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς στάλθηκαν στα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και στον τότε Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Ήλθε σε επαφή με διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι προάγουν την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, με διπλωματικές και θρησκευτικές αποστολές, έλαβε μέρος σε συνέδρια και μίλησε για την περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου. Επιπρόσθετα παρακολούθησε στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου τις προετοιμασίες διορθοδόξων και διαθρησκευτικών επιτροπών διαλόγου, τη συνάντηση Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, τις ετοιμασίες συνόδων, τις λύσεις διεκκλησιαστικών ζητημάτων.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το 1999 έτυχε από το Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου τρίμηνης υποτροφίας στη Γαλλία με σκοπό την καλύτερη εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας. Το 2000 υποστήριξε τη μεταπτυχιακή του εργασία: "Le Dix Commandements selon la Recit de l' Ancien Testament", όπου με τη συγκριτική παράθεση όλων των εβραϊκών και χριστιανικών παραδόσεων έδωσε μια νέα ώθηση μελέτης και διάθεσης στο κείμενο του Δεκαλόγου. Με την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών του είχε την τιμή να αναγορευθεί από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο σε Διδάσκαλο της Ορθόδοξης Θεολογίας και στη συνέχεια έλαβε το μεταπτυχιακό τίτλο ειδικότητας στην Ορθόδοξη Θεολογία.

Το 2001 εντάχθηκε διά ρασσευχής στην αδελφότητα της Μονής Κύκκου και πήρε το όνομα Χρυσόστομος προς τιμήν του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Αυστρίας κυρού Χρυσόστομου Τσίτερ. Την επόμενη μέρα στις 8 Απριλίου, Κυριακή των Βαΐων, έγινε η χειροτονία του σε διάκονο από την Α.Μ. τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Α΄, στο Μετόχιο της Ιεράς Μονής Κύκκου στη Λευκωσία.

Από τον Οκτώβριο του 2001 έως τον Ιούνιο 2004, ως υπότροφος της Μονής Κύκκου παρακολούθησε τα μαθήματα της γερμανικής γλώσσας στην Ανώτατη Σχολή του Πανεπιστημίου της Βιέννης, υπηρέτησε ως διάκονος στην Ιερά Μητρόπολη Αυστρίας και στην Εξουχία Ουγγαρίας και Μεσευρώπης και μετά από σύσταση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας κ.κ. Μιχαήλ έγινε δεκτός στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βιέννης, όπου και περάτωσε με άριστα τα δύο έτη υποχρεωτικής παρακολού-

θησης του διδακτορικού προγράμματος. Έδωσε διάλεξη στην αίθουσα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα "Die byzantinischen Klöster und Kirchen in Zypern", εισηγήθηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βιέννης το θέμα "Die Frauenrolle in der Orthodoxen Kirche von Zypern", όπως και άλλες ομιλίες φιλοσοφικού και θρησκευτικού περιεχομένου. Με την προοπτική της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε τον Απρίλιο του 2004 ως συστατικό μέλος στην ίδρυση του Κυπριακού Πολιτιστικού Κέντρου στη Βιέννη, όπου ασκεί μέχρι σήμερα ανάλογες συντονιστικές δραστηριότητες.

Από το 2004 μέχρι σήμερα υπηρέτησε ως διάκονος τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Πρόεδρο Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο, και εργάστηκε ως καθηγητής θρησκευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μιλά από το κρατικό ραδιόφωνο, κηρύσσει και δίνει ομιλίες σε θεολογικά θέματα στις ενορίες της Λευκωσίας και του εξωτερικού. Παράλληλα συνεχίζει τις διδακτορικές του σπουδές στα αντικείμενα της Λειτουργικής και της Βιβλικής θεολογίας. Μιλά και γράφει στις επτά γλώσσες των σπουδών του. Έλαβε μέρος σε θεολογικά συνέδρια και είναι μέλος σε θεολογικούς οργανισμούς στην Αμερική και στην Ευρώπη. Έχει δημοσιεύσει μελέτες σε διάφορα Περιοδικά.

Διατηρεί επαφές με εκκλησιαστικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς οργανισμούς και ακαδημαϊκά ιδρύματα όπως το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα λοιπά πρεσβυγενή και σλαβόφωνα πατριαρχεία και εκκλησίες, το Βατικανό, το Λευκό Οίκο, τα πανεπιστήμια στα οποία σπούδασε και με τους οργανισμούς, στους οποίους είναι μέλος.

