



Τοιχογραφία από Καθολικό της Μονής Σταυροβουνίου.

## Εορτή Αγίου Κυριακού στον Κάμπο

Ο άγιος Κυριακός γεννήθηκε στην Κόρινθο τον 5<sup>ο</sup> μ.Χ. αιώνα. Ο πατέρας του Ιωάννης ήταν ιερέας και η μητέρα του Ευδοξία αδελφή του Αρχιεπισκόπου Κορίνθου Πέτρου. Η επιθυμία του να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό οδήγησε τα βήματά του στους Αγίους Τόπους, όπου εκάρη μοναχός σε ηλικία 18 ετών. Εκεί είχε την

ευλογία να ζήσει κοντά σε μεγάλες εξαγιασμένες μορφές της ερήμου όπως ήταν ο Άγιος Ευθύμιος και ο ασκητής Γεράσιμος. Σε ηλικία 40 χρονών χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Οι συνεχείς του αναχωρήσεις από μοναστήρι σε μοναστήρι και από έρημο σε έρημο πιθανολογείται ότι ήταν και ο λόγος για τον οποίο του δόθηκε το προσωνύμιο αναχωρητής. Τα μεγάλα ασκητικά κατορθώματά του και η πραότητα του χαρακτήρα του είλκυσαν γρήγορα τη Χάρη του Θεού, η οποία τον προίκισε με το χάρισμα της θαυματουργίας.

Πέθανε σε ηλικία 107 ετών.

## ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

**Μ**ε μεγαλοπρέπεια εορτάσθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου η μνήμη του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητή στον ομώνυμο ναό της Κοινότητας του Κάμπου Τσακίστρας. Τη θεία λειτουργία τέλεσε ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος. Πλήθος πιστών από τα χωριά της ευρύτερης περιοχής της Μαραθάσας, αλλά και αρκετοί απόδημοι της κοινότητας συνέρρευσαν για να τιμήσουν τον πολυύχο αγίο τους.

*Φωτογραφικό Υλικό:  
Μιχάλης Δημοσθένους και Ανθή Αλεξάνδρου*



*Υποδοχή του Πανιερωτάτου  
Μητροπολίτη κ. Νικηφόρου  
στο ναό του Αγίου Κυριακού.*

*«Κύριε, Κύριε επίβλεπον εξ ουρανού ...».*





# ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

