

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007

Λαέ του Θεού περιούσιε,

Γιορτάζουμε σήμερα την εποποίηα της 28ης Οκτωβρίου 1940, την ημέρα του υπερήφανου ελληνικού «ΟΧΙ» στην ιταμή αξίωση του παλικού και γερμανικού φασισμού να ζητήσει «γην και ύδωρ», σύμβολα ταπείνωσης και υποταγής.

Η 28η Οκτωβρίου 1940 είναι ημέρα σύμβολο, ημέρα ύψιστης ατομικής και πανεθνικής ευθύνης και αποφασιστικότητας, ημέρα που ξεπίδνισε από την τρισχιλιετή ιστορική μας συνείδηση, ως οριμπικός χειμάρρος, η ελληνονορεπέστατη απόκριση, το βροντώδες και αποφασιστικό ΟΧΙ. Ένα ΟΧΙ παράτολμο και απίστευτο, αλλά εύψυχο και ελληνικότατο. Ένα ΟΧΙ που είχε το ίδιο αδούλωτο σύνθημα των αρχαίων Ελλήνων «Εύδαιμον το ελεύθερον».

Στις 28 Οκτωβρίου 1940, το ολιγάριθμο έθνος των Ελλήνων προς γενικό θαυμασμό της ανθρωπότητας, όχι μόνο δεν υπέκυψε μπροστά στη δαιμονική καταιγίδα των δυνάμεων του Άξονα, αλλά στην υλική τους υπεροπλία αντέταξε τη δική του ψυχική ευτολμία. Ύψωσε τα αδούλωτα στήθη των Ελλήνων μπροστά στους δυνατούς αντιπάλους την αδικία και καταρράκωσε την ψυχή λογική των αριθμών των λογχών και των αφθόνων και σύγχρονων πολεμοφόδιων. Υπερ-

πέδησε το φράγμα των πιθανοτήτων, και ως θεόπεμπτος θεματοφύλακας των ακατάλυτων αξιών και των υψηλών πανανθρώπινων ιδανικών, απέσπασε την πρώτη νίκη της ελευθερίας για λογαριασμό ολόκληρης της έντρομης ανθρωπότητας. Με το παραδειγμά του το Έθνος των Ελλήνων έκανε να αναθαρρίσουν οι καρδιές όλων των λαών. Φώτισε τις ψυχές των ελεύθερων ανθρώπων και χαλύβδωσε την πίστη τους για την τελική νίκη. Απέδειξαν οι Έλληνες ότι οι δυνάμεις του Άξονα δεν ήταν ακατανίκητες, και όσοι σχεδίαζαν να μπουν στον πόλεμο στο πλευρό της θεωρούμενης ως τότε ακατανίκητης Γερμανίας αναθάρριψαν και άρχισαν να μεταβάλλουν στάση.

Το σημαντικότερο όμως αποτέλεσμα της σθεναρής αντίστασης της Ελλάδας ήταν, ως γνωστό, η καθυστέρηση της προσχεδιασμένης επίθεσης της Γερμανίας εναντίον της Ρωσίας, με συνέπειες βαρύτατες για τις γερμανικές επιχειρήσεις, αφού ο ρωσικός βαρύς χειμώνας που επήλθε καθήλωσε τις δυνάμεις του Άξονα μέχρι την τελική τους συντριβή.

Οι Έλληνες της γενιάς του Σαράντα, με οδηγό τον μυστικό χειμάρρο της φυλής μας και με σίγουρο κριτήριο των συνδυασμό των υπαγορεύσεων του αυθορμπισμού και της ελληνικής λο-

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

γικής, πολέμησαν στην Πίνδο και στα βουνά της Ηπείρου και της Αλβανίας και αποδείχθηκαν άξιοι συνεχιστές των παραδόσεων του Έθνους. Οι μεθυσμένες εκείνες ψυχές από κρασί αθανασίας, ξεπέρασαν τον πόνο, την κακουχία, την καρτερία, την αντοχή και το θάνατο. Πήγαν πέραν των ορίων. Πήγαν πέραν του θανάτου. Θυμίθηκαν τη Σαλαμίνα, της Θερμοπύλες, του Παλαιολόγο, το Ζάλογγο, το Σούλι, την Αλαμάνα, το Χάνι της Γραβιάς, το Μανιάκι, το Μεσολόγγι, το Αρκάδι, τους Μακεδονομάχους, και έστρεψαν αποφασιστικά την πλάτη στην αποκαλούμενη λογική και το ρεαλισμό, και νίκησαν, έστω κι αν στο τέλος οι ενωμένες δυνάμεις δύο Αυτοκρατοριών πάτησαν την ελληνική γη.

Τα παιδιά της Ελλάδας του Σαράντα, που ορθώθηκαν στα αλβανικά βουνά για πατρίδα και ελευθερία, απέσπασαν το θαυμασμό της υφελίου και τους διθυράμβους των πυγετών των μεγάλων συμμάχων. Ήταν τότε που ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας είπε το περίφημο εκείνο: «Από δω και μπρος δεν θα λέγωμεν ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν όπως οι Έλληνες». Εγκώμια που δυστιχώς γρήγορα ξεχάστηκαν, με αποτέλεσμα την ουσιαστική αδιαφορία τους για το συνεχιζόμενο δράμα της μαρτυρικής μας πατρίδας, που για τριάντα τρία τώρα χρόνια εξακολουθεί να σφαδάζει υπό το πέδιμα του βάρβαρου Αττίλα, και την απροκάλυπτη εχθρότητα της Μεγάλης Βρετανίας στον αγώνα του κυπριακού ελληνισμού για λευτεριά και δικαίωση.

Ελληνίδες, Έλληνες,

Η Επέτειος του 1940, είναι μία Επέτειος πολύσημη. Είναι ημέρα παιδαγωγική του Έθνους. Είναι ημέρα αυτογνωσίας και διδαχής για το παρόν και το μέλλον. Και το πρώτο δίδαγμα του 1940 είναι το δίδαγμα της ομόνοιας και της ομοψυχίας. Την ώρα που κινδυνεύει το Έθνος καμιά από τις ιδεολογικές, πολιτικές, κοινωνικές και προσωπικές αντιθέσεις δεν έχει και δεν πρέπει να έχει σημασία. Καμιά διαφορά δεν μπορεί να αντιπαραθεται στην ανάγκη να διατηρηθεί η ενότητα και η ελευθερία. Όσες φορές ο ελληνι-

σμός δεν υποτάχθηκε σ' αυτό τον κανόνα βαρύτατο πλήρωσε το τίμημα. Το δεύτερο δίδαγμα από τον αγώνα του Σαράντα είναι το δίδαγμα των ελληνικών παραδόσεων. Οι Έλληνες του 1940 δεν ήταν μόνο για τα αγαθά τους, για τη γη τους, για το γυμνό βράχο τους, που αντέταξαν στο φασισμό το ΟΧΙ. Ήταν και για την ιστορία τους, τις παραδόσεις τους και τον πολιτισμό τους. Και μεις σήμερα που η εμπορική και τεχνολογική παγκοσμιοποίηση αλλά και η ενσωμάτωσή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 500,000,000, δημιουργούν κινδύνους πολιτιστικής αφομοίωσης και αλλοτρίωσης της εθνικής μας αυτοσυνειδοσίας, της ιστορικής μας μνήμης, των παραδόσεών μας, της θρησκείας μας, της γλώσσας μας και του πολιτισμού μας, είναι δραματικά επείγον να κρατήσουμε μέσα μας ζωντανό και ζωοποιό το σεπτό παρελθόν μας, την ιστορική μας μνήμη και τις παραδόσεις μας, γιατί χωρίς το βάθος της προσωπικής και της εθνικής του μνήμης ο άνθρωπος καταντά άθυρμα αξιοθρήντο της σπιγμής.

Αλλά η εποποιΐα του 1940, πέραν από την αναγκαιότητα της ομόνοιας και της ομοψυχίας και της προστήλωσής μας στις παραδόσεις μας και στην ιστορία, διδάσκει και το παράδειγμα του πρωισμού και της αυτοθυσίας. Η 28η Οκτωβρίου ήταν πρώτα απ' όλα κλήση για θυσία. Τα παιδιά της Ελλάδας, που ίψωσαν τα αδούλωτα στήθη τους μπροστά στις σιδηρόδρομες ορδές του φασισμού και πέτυχαν τη συντρίβη της βίας και τη σωτηρία του πολιτισμού και της ιστορίας, δίδασκαν με το παράδειγμά τους ότι η πατρίδα και η ελευθερία κείνται πέραν του θανάτου, και η θυσία για την υπεράσπιση των αξιών αυτών δεν είναι θάνατος. Είναι υπέρβαση της ζωής. Είναι αθανασία.

Σήμερα σε τούτους τους κλειστούς, βλοσυρούς ουρανούς των καιρών μας, σε μέρες δύσκολες και αποφασιστικές για την εθνική μας πορεία, καλούμαστε και εμείς οι Έλληνες της Κύπρου να κοινωνίσουμε από την υψηλοφροσύνη, την πθική καθαρότητα και την πατριωτική αγάπη των αγωνιστών του Σαράντα που μας δίδασαν για ποιο σκοπό κερδίζεται και βιώνεται η ελευθερία,

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

και να υψώσουμε φρόντημα αγωνιστικό για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια της μαρτυρικής μας ημικατεχόμενης πατρίδας.

Σε τούτες τις κρίσιμες και αγωνιώδεις στιγμές που οι δυσχέρειες μας κυκλώνουν από παντού, να ξανασκύψουμε πρέπει μέσα στα φώτα της ελληνικής μας ιστορίας και να σφυρηλατήσουμε το πνεύμα της αντιστάσεως και της καρτερίας, της υπομονής και της ελπίδας για αγώνα ανυποχώρητο προς ανάκτηση των σκλαβωμένων εδαφών και των πατρογονικών μας εστιών.

Μακριά από εθνικιστικούς παροξυσμούς και ρατσιστικές μισαλλοδοξίες, αποτελμάτωση στα πάθη του παρελθόντος και σοβινιστικές εξάρσεις, να συνεχίσουμε πρέπει τον αγώνα για ελευθερία, ειρήνη και δικαιοσύνη. Να συνεχίσουμε πρέπει τον αγώνα για μια λύση στο εθνικό μας πρόβλημα δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη, που θα επανενώνει πραγματικά την πατρίδα μας σ'ένα ελεύθερο, ανεξάρτητο, ενωμένο και δημοκρατικό κράτος, απαλλαγμένο από κατοχικά στρατεύματα και εποίκους και με διασφαλισμένο το δικαίωμα της επιστροφής των προσφύγων στον τόπο τους, τον σημαδεμένο με τους τάφους των προγόνων, των αγίων, των μαρτύρων και των πρώων μας. Τον σημαδεμένο με τις Εκκλησίες και τα Μοναστήρια μας, τον σημαδεμένο με τα μνημεία του πολιτισμού μας.

Για μια λύση που θα διασφαλίζει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων.

Ελληνίδες, Έλληνες,

Κανένας Έθνος δεν ερωτεύτηκε τόσο πολύ την ελευθερία και δεν υπρέπεισε τον έρωτά του αυ-

τό με τόση αυτοθυσία, όσο το δικό μας Έθνος, που από καταβολής του φέρει την πολυτιμότερη ιστορική γόμωση. Αυτό το Έθνος, το Έθνος των Ελλήνων, εξαγόρασε τον έρωτά του για την ελευθερία με την απολυτότητα του θανάτου. Γι' αυτό η ελευθερία κατά τον εθνικό μας ποιητή γεννιέται από τα κόκαλα των Ελλήνων τα iερά.

Οι Έλληνες του Σαράντα στην κρίσιμη ώρα του κινδύνου καταδύθηκαν όσο γίνεται βαθύτερα μέσα στη μακρά αυτή ιστορία και παράδοση του Έθνους μας και παραμερίζοντας τις μέριμνές τους, τα μικροσυμφέροντά τους, τις μικροανέσεις τους, όλες τις φτωχές καθημερινότητες της ζωής και τους φόβους τους, αγωνίστηκαν αδιάσπαστοι και ενωμένοι, και κέρδισαν νίκες περιλαμπρες, καταρρακόνοντας με την ευψυχία τους την υπεροφία και την υπεροπλία των εχθρικών δυνάμεων. Εκείνη η μεγαλοψυχία και ο πρωϊσμός των αγωνιστών του Σαράντα, ας συγκινίσει και εμάς σήμερα που μας περισφίγγουν κακοί οιωνοί και κίνδυνοι μεγάλοι.

Με προσήλωση στα ιδανικά της ελευθερίας, της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας, ιδανικά ριζωμένα μέσα μας για δυόμισι χιλιάδες χρόνια, να αγωνιστούμε πρέπει μέχρι την τελική μας δικαίωση. Μέχρι που οι καμπάνες της χαράς και της ειρήνης να σημάνουν και πάλι ελεύθερα και χαρμόσυνα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ της Κερύνειας, στον Άντονο Μάμα της Μόρφου, στον Απόστολο Ανδρέα της Καρπασίας, στον Άντονο Νικόλα της Αμμοχώστου. Η ελευθερία των λαών δεν χαρίζεται αλλά κερδίζεται με αγώνες και θυσίες: «Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία». Αυτό είναι το μέγα δίδαγμα της εποποιΐας της 28ης Οκτωβρίου 1940.

