

Το ταξίδι στην Αμερική

● Του **ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ**

*Διευθυντή Γραφείου Εκκλησιαστικής Διακονίας
Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας*

Το περιοδικό της Μητρόπολής μας «ΕΝΑΤΕΝΙΣΕΙΣ» βρήκε τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας στο κρεβάτι του πόνου. Στο χιονοσκέπαστο Cleveland των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ο οιακοστρόφος της Μητρόπολής μας περνούσε μια επίπονη και μακρόχρονη φάση ανάρρωσης μετά από αλληπάλληλες επεμβάσεις για τη διάνοιξη καρδιακών αγγείων. Όταν παραμονές της εορτής της Γέννησης του Θεανθρώπου ακόμα βρισκόμασταν στην Καρδιολογική Κλινική έφτασε στα χέρια μας το χριστουγεννιάτικο τεύχος των «ΕΝΑΤΕΝΙΣΕΩΝ» που φρόντισε να μας αποστείλει με περισσή σπουδή ο Πρωτοπρεσβύτερος Παρασκευάς Παπαμιχαήλ. Ήταν η πρώτη ουσιαστική επαφή μας με την πατρίδα και την εκκλησιαστική δραστηριότητα που αφήναμε πίσω για πρώτη φορά. Ο Πανιερώτατος παρά την έντονη κόπωση που επέφερε στον οργανισμό του η εργώδης προσπάθεια για ανασυγκρότηση των δυνάμεών του μετά από την ταλαιπωρία των επεμβάσεων που προηγήθηκαν, στην ψυχική διάθεση περέμενε ακμαίος και αγέρωχος στο πνεύμα, μεταδίδοντας και σ' εμάς αισιοδοξία όταν απογοητευόμασταν από τις αντιξοό-

τητες της μακράς και πολυκύματης περιόδου ανάρρωσης. Πήρε στα χέρια του ο Επίσκοπος μας το περιοδικό, καρπό της δικής του ποιμαντικής έγνοιας, φροντίδας και καθοδήγησης και σαν καλός ποιμένας ξεκίνησε να παρουσιάζει και να εμβαθύνει στα θεολογικά του άρθρα για να τα καταστήσει και σε όσους στην αποστολή δεν ήταν και πολύ εξοικωμένοι με την θεολογική ορολογία. Αυτή η εικόνα ξύπνησε συνειρμικά στο μυαλό μου μια άλλη επί του Όρους Ομιλία από ένα εις τόπον και τύπον Χριστού Ποιμενάρχη. Το χρονικό της όλης περιόδου έχει ως εξής. Πριν από 4 περίπου χρόνια ο Πανιερώτατος είχε μεταβεί στο Σικάγο των Η.Π.Α για εξετάσεις σε ένα σπάνιο πρόβλημα που παρουσιάστηκε στα μάτια του. Εκεί αφού επιτυχώς διαγνώστηκε και αντιμετωπίστηκε το όλο πρόβλημα ένας ελληνοαμερικανός φίλος γιατρός τον παρακίνησε σε μια πρωτοποριακή για την εποχή εξέταση της καρδιάς χωρίς επέμβαση καθετηριασμού. Η εξέταση εκείνη έδειξε μερική τάση στένωσης σε κάποια από τα καρδιακά αγγεία. Ο ακούρατος και αδάμαστος σε εργατική διάθεση Επίσκοπος τότε Κύκκου επέστρεψε σύντομα στην Κύπρο για να συνεχίσει στους γνώριμους παραγωγικούς ρυθμούς το πολυ-

διάστατο πνευματικό, θεολογικό, εκκλησιαστικό, φιλανθρωπικό, εθνικό, πολιτιστικό και γενικά κοινωνικό του έργο. Αγνόησε τις υποδείξεις για ξεκούραση και ανάπαυλα. Έθεσε τον εαυτό του καιόμενη λαμπάδα στην υπηρεσία της Εκκλησίας, της πατρίδας και του λαού της από την ημέρα που ανέλαβε την Ηγουμενία της Ιεράς Μονής Κύκκου και που βέβαια συνέχισε και μετέπειτα με την ανάδειξή του σε Επίσκοπο και αργότερα Μητροπολίτη.

Η θεία πρόνοια όμως έφερε την έντονη και επίμονη υπόδειξη του προσωπικού του καρδιολόγου στις αρχές του Φθινοπώρου του 2007 για παραιτέρω καρδιακές εξετάσεις παρά το ότι ο Πανιερώτατος ήταν εντελώς ασυμπτωματικός. Πράγματι μετέβη στην Αθήνα σε γνωστό Ιατρικό Κέντρο όπου και εργάζεται ένας επιτυχημένος επεμβατικός καρδιολόγος, στενός φίλος και συνεργάτης του προσωπικού του καρδιολόγου. Εκεί η αγγειογραφία κατέδειξε σοβαρής μορφής στενώσεις σε τρία τουλάχιστον καρδιακά αγγεία που ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν είχαν προκαλέσει έλλειψη επαρκούς αιμάτωσης της καρδιάς. Επιχειρήθηκε αγγειοπλαστική επέμβαση για τη διάνοιξη και τοποθέτηση sten που δυστυχώς υπήρξε ατελέσφο-



ρη. Η ιατρική συμβουλή ήταν άμεση παραπομπή σε ένα ακόμα πιο εξειδικευμένο καρδιολογικό κέντρο του εξωτερικού μια και η περίπτωση της στένωσης κρίθηκε σπάνια και το όλο πρόβλημα δυσεπίλυτο. Τελικά στο τέλος του Νοεμβρίου ο Πανιερώτατος μετάβη εσπευσμένα στο Κλήβε-λαντ των Η.Π.Α όπου επιχειρήθηκε ξανά καθετηριασμός και αγγειοπλαστική για τη διάνοιξη των αγγείων. Η προσπάθεια και αυτή τη φορά υπήρξε ανεπιτυχής με αποτέλεσμα την εισαγωγή του στην κλινική και την υποβολή σε επέμβαση τριπλής παράκαμψης, του γνωστού μας bypass. Μετά από πολύωρη εγχειρητική επέμβαση ακολούθησε μια μακρά και επίμοχθη περίοδος ανάρρωσης με σοβαρές δυστυχώς και απρόσβλεπτες επιπλοκές. Κατά την 5 μέρα μετά την επέμβαση σημειώθηκε σοβαρής μορφής πνευμονία από συσσώρευση υγρών στους πνεύμονες που κατέστησαν τη διαδικασία της ίδιας της αναπνοής επίπονη και σε πολλές περιπτώσεις αόρητα επώδυνη και την όποια νυχτερινή ανάπαυση σχεδόν αδύνατη.

Η συνεπακόλουθη εξασθέ-νηση του οργανισμού τον κατέστησε ευπρόσβλητο σε μόλυνση η οποία ακολούθησε και που οδήγησε στην ανανέωση της μετεγ-

χειρητικής ταλαιπωρίας. Εκεί οι ιατροί έδωσαν την επιλογή της άμεσης ή επιθετικής όπως την ονόμασαν, θεραπείας με νέα εγχειρητική επέμβαση για αφαίρεση της μόλυνσης ή της πιο μακρόχρονης και αμυντικής όπως επίσης ονομάζεται θεραπευτικής αγωγής με αντιβίωση. Τελικά ο Πανιερώτατος επέλεξε τη δεύτερη για να μπορέσει να επιστρέψει στην πατρίδα του και στην Μητρόπολή του πριν την εορτή των Χριστουγέννων. Μετά από ένα επώδυνο υπερατλαντικό ταξίδι έφτασε στην Κύπρο παραμονές των Χριστουγέννων για να αποφασίσουν οι εδώ ιατροί του άμεση νέα εγχειρητική επέμβαση για αφαίρεση και άμεση αντιμετώπιση της μόλυνσης η οποία δεν είχε μέχρι στιγμής ανασχεθεί πλήρως. Αυτό βέβαια έφερε ξανά στο κρεβάτι του πόνου τον Πανιερώτατο και ανήμερα της εορτής της του Χριστού Γεννήσεως βρισκόταν σε νέα μετεγχειρητική φάση ανάρρωσης στο Αμερικάνικο Κέντρο Καρδιάς στη Λευκωσία. Με αβραμιαία πίστη, ιώβειο υπομονή, υποδειγματική εγκάρτηση και πρωτόγνωρο σθένος αντιπάλεψε και αυτή τη δοκιμασία και εξήλθε νικητής. Σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα και παρά τη μακρόχρονη ταλαιπωρία επανήλθε πλήρως στα καθήκοντά του και μάλιστα στο

ποιμαντικό του έργο. Λειτουργήσε με την πρώτη ευκαιρία στο Μετόχι του Κύκκου στη Λευκωσία την Κυριακή της Απόκρεω και κήρυξε στο θεοφιλή κυπριακό λαό του και το ενεπιστευμένο του και πολυαγαπημένο ποίμνιο. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του Πανιερωτάτου στις Ηνωμένες Πολιτείες χιλιάδες έφταναν οι επιστολές, οι ευχές και τα τηλεγραφήματα στα γραφεία της Μητρόπολης και στην κλινική από τον κυπριακό λαό γεγονός που ιδιαίτερα εμπύχωνε και στήριζε τον Μητροπολίτη μας. Με την επιστροφή του στην Κύπρο βέβαια η χιονοστιβάδα έγινε χιονοθύελλα αγάπης αφού όλη η Πολιτειακή, Εκκλησιαστική, Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του τόπου πέρασε από το Νοσοκομείο και το Μετόχι του Κύκκου αλλά και αναρίθμητα έφταναν τα λουλούδια, οι ευχετήριες επιστολές, και τα τηλεγραφήματα από το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας.

Με τη σειρά της εύχεται και η Σύνταξη του Περιοδικού μας, στον Ποιμενάρχη και σεπτό μας Αρχιερέα ανάρρωση πλήρη και έτη πολλά γεμάτα υγεία αδιάπτωτη επ' εγαθω της Εκκλησίας και της Πατρίδας, του λαού της Μητρόπολης και της Κύπρου μας. ■

