

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

με τον Καθηγούμενον Ιερών
Μονών Αποστόλου Βαρνάβα

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΓΑΒΡΙΗΛ

για το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό
όμιλο «Απόστολος Βαρνάβας»

● Επιμέλεια: ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Θεολόγου Γραφείου Εκκλησιαστικής Διακονίας

Ιερών Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας

Πανοσιολογιώτατε, μιλήστε μας για τους λόγους που σας οδήγησαν στην απόφαση της σύστασης του Φιλανθρωπικού και Ιεραποστολικού Ομίλου «Απόστολος Βαρνάβας».

- Η αρετή της αγάπης, στο Θεό και τον άνθρωπο μας οδήγησαν στην απόφαση της σύστασης του φιλανθρωπικού και Ιεραποστολικού Ομίλου. Η διδασκαλία η Ευαγγελική η διδάσκουσα αγάπη έναντι του αδελφού μας να γνωρίσει τον Θεό, να στηριχθεί ψυχικά στις δοκιμασίες του με υπομονή και μακροθυμία. Και στις στερήσεις και τη φτώχεια του με την ελεημοσύνη μας και υλική βοήθειά μας μαζί με τον λόγον της διδασχής. Το εδάφιο στη Καθολική του Ιακώβου επιστολή (Κεφ. β'. 16-17) αναφέρει «Είπη δε τις αυτοίς εξ υμών, υπάγετε εν ειρήνη, θερμαίνεσθε και χορτάζεσθε, μη δώτε δε αυτοίς τα επιτήδεια του σώματος, τι το όφελος; ούτω και η πίστις, εάν μη έργα έχη, νεκρά εστί καθ' εαυτήν». Γνώρισα στο Μυστήριο της εξομολόγησης ανά-

γκες ανθρώπων με πόνο ψυχής, στέρηση των αναγκαίων στη ζωή που εμείς τα έχουμε και μας περισσεύουν. Διαλυμένες συζυγίες με παιδιά θύματα και πεινασμένα, χωρίς προστάτη χωρίς διδασχή και αγάπη.

Απ' αυτά ξεκίνησε η σκέψη και η απόφαση όχι ως άτομο να εργασθώ, αλλά σε σύνολο τέκνων πνευματικών που εμφορούνται



με το ίδιο πνεύμα της αγάπης προς τον Θεό και τον φτωχό. Στην αναφορά μου η ίδρυση Ομίλου φιλανθρωπικού και ιεραποστολικού, «Απόστολος Βαρνάβας» είδα ότι έγινε παλμός της ψυχής τους με αγάπη και χαρά, με σύνθημα να δώσουμε αγάπη στο συνάνθρωπό μας με την προσέγγιση, την ηθική στήριξη και την ελεημοσύνη μας.

Γιατί αποφασίσατε να δώσετε στον Όμιλο το όνομα του Αποστόλου Βαρνάβα; Υπάρχει κάποιος συμβολισμός ή κάποιο ιδιαίτερο νόημα;

- Η απόφαση να δοθεί το όνομα του Αποστόλου Βαρνάβα στον Όμιλο συνελήφθη στη σκέψη μου, ότι αυτό το όνομα προσάρμοζε στον Όμιλο, όχι διότι είμαι του Αποστόλου Βαρνάβα της Μονής Μοναχός και τώρα Ηγούμενος. Αλλ' ότι ο Απόστολος Βαρνάβας, είναι ο Απόστολος που δέχθηκε τη χριστιανική διδασκαλία ως διδασκαλία αγάπης και το έδειξε στην πράξη (Κεφ. δ'37). Υπάρχοντας αυτού αγρού πωλήσας ήνεγκε το χρήμα και έθηκε παρά τους πό-

δας των Αποστόλων. Παράλληλα πρωτοστάτησε εις εράνους παρωτρύνας τους εν Αντιοχεια πιστούς να βοηθήσουν τους εν Ιουδαία αδελφούς ευρισκομένους εις στέρησιν και δοκιμασία πείνας, μεταφέροντας τα του εράνου μετά του Αποστόλου Παύλου ως αι Πράξεις των Αποστόλων αναφέρουν (Κεφ. ια'30). Απ' αυτά πήραμε το μήνυμα ότι έπρεπε να δώσουμε το όνομα του Αποστόλου Βαρνάβα στον Όμιλο, για να μας συμπαρίσταται η χάρις του στο έργο της αγάπης της φιλανθρωπίας και Ιεραποστολής.

Ποιοι ήταν εκείνοι που εργάστηκαν μαζί σας ώστε η πρωτοβουλία για την ίδρυση του Ομίλου να πάρει σάρκα και οστά;

- Μαζί μου συνεργάστη εν πρώτοις του Θεού η χάρις. Παράλληλα παιδιά που με ακούνε στις συνδιαλέξεις μου μαζί τους, για δοκιμασίες και ανάγκες δεινοπαούντων αδελφών μας, θέλησαν να συμπορευθούν. Σε μία αγωνία μου σε εμφανισθέντα περιστατικά σε στέρηση οικονομική να εξασφαλίσουν τα προς το ζην, που δεν τους επαρκούσε η κρατική χορηγία που τους παρέχεται. Γυναικών εγκαταλελειμμένων από συζύγους και με παιδιά που τους έλειπαν και τα πλέον αναγκαία και αναζητούσαν βοήθεια, εγεννήθη η σκέψις ιδρύσεως ενός Ομίλου ανθρώπων προς συμπαράσταση. Και, ήταν ευλογημένη αυτή η μέρα. Η 28^η Οκτωβρίου ημέρα που η Εκκλησία μας εορτάζει την Αγία Σκέπη της Παναγίας στο Έθνος το Ελληνικό. Σε ομάδα του κύκλου μας ευσεβών έγινε αναφορά, για την ίδρυση του Ομίλου με το όνομα «Απόστολος Βαρνάβας» και από όλους όσοι ευρίσκοντο και όσων το ακούσανε,

αγκαλιάστη με ξεχωριστή αγάπη, πόθο και χαρά, και έτσι πήρε σάρκα και οστά.

Ποία θα είναι η ακριβής αποστολή του Ομίλου; Το έργο του θα περιοριστεί μόνο στην Πατρίδα μας;

- Το κέντρο και το έργο του Ομίλου θα εδραιωθεί και θα λειτουργήσει στη Λευκωσία, σ' ένα κύκλο ενεργών μελών του. Έχουν εγγραφεί και από άλλες πόλεις αρωγά στο σκοπό μέλη, εις ενίσχυσιν του Ομίλου που θα συμπαρίστανται ηθικά και υλικά στο έργο. Έχει διατυπωθεί καταστατικό της λειτουργίας του Ομίλου και εκλεγεί συμβούλιο και ομάδες εργασίας που σύμφωνα με τους νόμους του κράτους θα λειτουργήσουν. Το έργο συμπαράστασης ηθικής και υλικής βοήθειας δεν θα περιοριστεί στην Πατρίδα μας. Ελπίζουμε να έχουμε τους πόρους και τους τρόπους, για προεκτάσεις για βοήθεια Ιεραποστολών τόσο

στην Αφρική και Ασία και όπου αλλού, όπου κηρύττεται το Ευαγγέλιον και η Χριστιανική Πίστη. Σε λαούς με φτώχεια και ανάγκες ποικίλες των εκεί Ιεραποστολών. Γι' αυτό, τιτλοφορήσαμε το Ίδρυμα του Ομίλου με τη φιλανθρωπία και την Ιεραποστολή.

Πιστεύετε ότι ο Όμιλος θα πετύχει στους στόχους του;

- Πιστεύω αναμφίβολα και ευελπιστώ, ότι θα πετύχει, βλέποντας την αγάπη του συνόλου του κύκλου, που αγκάλιασαν με αγάπη τις σκέψεις μου και τους στόχους που βάλαμε, χωρίς αντίθεση κανενός. Και σε σύντομο χρόνο οργανώθηκαν, για να φέρωμε εις αίσιον πέρας όλες τις διατυπώσεις, εις λειτουργία του Ομίλου το συντομότερο.

Μπορεί ο κόσμος να βοηθήσει στην ενίσχυση του έργου του Ομίλου; Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό;

- Για βοήθεια και ενίσχυση



του έργου του Ομίλου μπορούν να βοηθήσουν ηθικά και υλικά όσοι κατανοήσουν τον σκοπό της αγάπης προς το συνάνθρωπο, «δανίζει Θεώ ο ελεών πτωχόν» (παροιμ. Κεφ. 19'17). Ότι δίνει κανείς στο φτωχό το παίρνει δεκαπλάσιο από το Θεό, και παράλληλα ότι κάνοντας το καλό στο συνάνθρωπό σου, νοιώθεις μια παραδεισένια χαρά στην ψυχή σου. Ο τρόπος βοήθειας του Ομίλου θ' ανακοινωθεί ακολούθως όταν τα πάντα πάρουν τη λειτουργικότητά τους και θα δοθούν στη δημοσιότητα, ή σε λογαριασμό Τραπέζης ή σε εκδηλώσεις και εισφορές.

Αν κάποιος ενδιαφέρεται να συμβάλει στο έργο σας σε ποιο θ' απευθυνθεί;

- Αν κάποιος θέλει να συμβάλει, θα ενημερωθεί προσεχώς από δηλώσεις που θα γίνουν όταν οι νομικές διαδικασίες γίνουν και θα γίνονται εισπράξεις επί κανονικής αποδείξεως, ή μέσω αριθμού Τραπέζης.

Πιστεύετε ότι η σημερινή Εκκλησία οφείλει να δει με περισσότερη ευαισθησία το ζήτημα της φιλανθρωπίας;

- Φρονώ ότι είναι καθήκον της Εκκλησίας να πάρει θέση στο θέμα της φιλανθρωπίας και της συμπαράστασης στον πόνο και τη δοκιμασία. Αυτή είναι εντολή Ευαγγελική για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η περικοπή η Ευαγγελική, επειάσα και εδώκατέ με φαγείν, εδίψασα και εποτίσατέ με, ασθενής και επισκέψασθέ με, ξένος και συνηγάγετέ με, εν φυλακή και ήλθετε προς με, είναι διάγγελμα προς κάθε χριστιανό να βοηθήσει τον αδελφό του. Φρονώ καθήκον είναι της Εκκλησίας να δώσει αγάπη και συμπαράσταση. Οφείλουμε να δώσουμε αγάπη για ν' ακούσουμε τη μακαρία φωνή του Κυρίου και Θεού μας, το δεύτεο οι ευλογημένοι του Πατρός μου κληρονομήσατε την ητοιμασμένη υμίν βασιλεία από καταβολής κόσμου (Ματθ. Κεφ. κε'34). Η πίστις χωρίς έργα νεκρή εστίν ως και άνωθεν είπαμε. Τα έργα της αγάπης και προσφοράς είναι φως κατά την ευαγγελική διδασκαλία. «Ούτω λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν των ανθρώπων όπως ειδώσιν υμών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα υμών τον εν τοις ουρανοίς» (Ματθ. Κεφ. ε'16).

Γιατί εντάξετε στην αποστολή του Ομίλου και την ενίσχυση του τομέα της Ιεραποστολής;

- Η ένταξη της Ιεραποστολής στους σκοπούς του Ομίλου εδόθη με τη σκέψη ότι εφόσον βάζουμε στον Όμιλο επωνυμία τον Απόστολο Βαρνάβα πρέπει ν' ακολουθήσουμε τα ίχνη του, της πορείας της διδασχής και διαφώτισης προς τον άνθρωπον, να γνωρίσει το Θεό που είναι η πηγή της ζωής, ο φωτισμός, η δύναμις. Να δυναμώσει η πίστις στην ψυχή του, η ελπίδα, η υπομονή, η μακροθυμία στις ώρες της δοκιμασίας και του πειρασμού. Παράλληλα όμως και η σκέψη ηθικά και υλικά να βρούμε τις δυνατότητες να βοηθήσουμε και συμπαρασταθούμε στις Ιεραποστολές στην Αφρική, την Ασία και οπουδήποτε το Ευαγγέλιο κηρύττεται σε λαούς με στέρηση και φτώχεια, για να νοιώσουν την αγάπη Θεού στο πρόσωπο των αδελφών του. Ο Απόστολος Βαρνάβας είναι για μας πρότυπο αγάπης και ιεραποστολής δι' έργων ενεργουμένης, ως ανεφέρθη άνωθεν (Πράξ. Κεφ. δ' 37). ■



Φωτογραφία
από ιεραποστολή.



Η Εκκλησία ως ζωντανή κοινότητα

“... Η Εκκλησία είναι μια ζωντανή κοινότητα, που θα πρέπει να τη χαρακτηρίζει η αναγέννηση, η ανακαίνιση και η ανανέωση, χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμιά περίπτωση συσχηματισμό και εκκοσμίκευση. Η εκκλησιαστική εμπειρία θέλει την επιστροφή μας στις βιβλικοπατερικές μας ρίζες να λειτουργεί δημιουργικά και ανακαινιστικά, και όχι ως οπισθοδρόμηση και άγνη αποτελμάτωση στο παρελθόν. Υπάρχουν αλήθειες υπερχρονικές, αιώνιες αναντικατάστατες, που δεν επιδέχονται καμιά μετατροπή και αλλοίωση. Τέτοιες είναι τα δόγματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, τα οποία αποτελούν τα όρια και

τα ορόσημα της εκκλησιαστικής αλήθειας, και δεν επιδέχονται μετακίνηση, γιατί αυτό σημαίνει μείζονα πλάνη και αίρεση.

Οι φορείς όμως της χριστιανικής αλήθειας, και γενικότερα τα ανθρώπινα και ορατά μέρη του θεανθρωπικού μυστηρίου της Εκκλησίας, υπόκεινται σε μια ανανεωτική αναγκαιότητα. Αυτά πρέπει να ξανακαινουργιώνονται. «Ουδείς βάλλει οίνον νέον εις ασκούς παλαιούς, αλλά οίνον νέον εις ασκούς καινούς βλητέον», τόνισε ο Κύριος, απαντώντας στους Φαρισαίους της εποχής του...».

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΚΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ