



Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κέννας κ. Μακάριος εν ώρα δηλώσεων σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό



Ο αντιπρόεδρος της Κέννας Στέφανος Καλότζο Μουσιόκα παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό στην τελετή. Διακρίνονται οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Κέννας κ. Μακάριος και Μουάτζας κ. Ιερώνυμος και οι Πρέσβεις της Ρωσίας, της Σερβίας και της Κύπρου



Διεθνές Βραβείο στη Σχολή «Μακάριος Γ΄» της Κέννας

Το «Διεθνές Ίδρυμα διά την Ενότητα των Ορθόδοξων Χριστιανικών Κρατών» βραβεύει κάθε έτος Προσωπικότητες, Εκκλησιαστικά και Εκπαιδευτικά Ίδρύματα, διά την προσφορά τους εις το κοινωνικό σύνολο. Η Επιτροπή του Ιδρύματος συνήλθε εις την Μόσχα και ενέκρινε εκ των προταθέντων προς βράβευσιν για την εφετινή χρονιά τα πέντε ονόματα:

1. Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλον
2. Πριγκίπισσαν Αικατερίνην της Γιουγκοσλαβίας
3. Πρόεδρον της Μολδαβίας
4. Υπουργόν Εξωτερικών της Ρωσίας και
5. Ορθόδοξον Πατριαρχικήν Σχολήν Ναϊρόμπης Κέννας

Η βραβευθείσα Πατριαρχική Σχολή της Ναϊρόμπης αποτελεί ένα από τα δυναμικότερα ιεραποστολικά Κέντρα ολοκλήρου της Αφρικής. Εθεμελιώθη και συνεστήθη υπό του αιμνήστου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄ το έτος 1970 επί οικοπέδου δωρηθέντος εις αυτόν υπό του Προέδρου της Κέννας Τζιόμο Κενυάτα, με σκοπόν άμεσον μεν την μόρφωσιν και πνευματικήν καλλιέργειαν των νέων της Αφρικής, έμμεσον δε την προαγωγήν και πρόδον του τόπου.

Το μήνυμα

Σήμερον την Διοίκησιν και λειτουργίαν της Σχολής ασκεί ο το πάλαι υπηρετών εις Κένναν από του έτους

Στιγμιότυπο από την φετινή τελετή αποφοιτήσεως των ιεροσπουδαστών της Πατριαρχικής Σχολής Μακαρίου Γ' στο Ναϊρόμπι



Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κένυας κ. Μακάριος απηύθυνε το λόγο προς τους τελειόφοιτους της Πατριαρχικής Σχολής



1977 ως λαϊκός θεολόγος Ανδρέας Τηλλυρίδης, κατόπιν εντολής του αιμνήστου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και με την έγκρισιν και ευλογίαν, του τότε Πατριάρχου Αλεξανδρείας Νικολάου Στ', μετέπειτα Επίσκοπος Ριρούτας και νυν Μητροπολίτης Κένυας Μακάριος.

Οι δραστηριότητες της Σχολής συνίστανται εις την αρτίαν θεολογικήν κατάρτισιν των φοιτητών, οι οποίοι προέρχονται, εκτός αυτών της Κένυας, από πολλές και διαφόρους χώρας της Αφρικής και οι οποίοι αργότερα θα αποτελέσουν, αφού επί μίαν τριετίαν εκκολαφθούν εις αυτήν, τους μελλοντικούς λειτουργούς του Υψίστου εις τας χώρας των. Ούτω σχηματίζεται ο πυρήν διά την εξάπλωσιν της Ορθοδοξίας εις ολόκληρον την Αφρικήν.

Εκ παραλλήλου αποκτούν ούτοι γνώσιν της λειτουργικής παραδόσεως της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας όχι μόνον θεωρητικήν, αλλά και πρακτικήν ασκούμενοι πρωί και βράδυ εις τα Ιερατικά καθήκοντα εις το παρεκκλήσιον της Σχολής του Αγίου Μακαρίου, μεταβαλλόμενοι τοιοιυτοτρόπως εις τους φορείς του μηνύματος της Ορθοδοξίας, το οποίον επί πολλά έτη τώρα μεταλαμπαδεύουν απ' άκρου εις άκρον εις ολόκληρον την Αφρικανικήν Ήπειρον.

Πλην τούτων πάντων ανεκτιμήτου αξίας έργον αποτελεί η επιτελεσθείσα μετάφρασις των Εκκλησιαστικών και Λειτουργικών κειμένων της Εκκλησίας μας υπό της Πατριαρχικής Σχολής, υπό την εποπτείαν και καθοδήγησιν του Διευθυντού αυτής Μητροπολί-

του Μακαρίου κατά την τελευταίαν δεκαπενταετίαν εις εικοσιπέντε και πλέον Αφρικανικάς διαλέκτους, έργον μνημειώδες το οποίον λαμπρύνει και εξυψώνει την Σχολήν αυτήν ως και το Σεπτόν Πατριαρχείον Αλεξανδρείας.

Οι φυλές

Είναι ένα έργον το οποίον δεν έχει προηγούμενον εις την Ιστορίαν του Πνευματικού Πολιτισμού των φυλών της Αφρικής και το οποίον συμβάλλει εις την θεμελίωσιν της Αφρικανικής Γραμματείας, εφόσον αι διάλεκτοι που μόνον ομιλούντο σήμερον κυκλοφορούν και γραπτώς. Ούτω δια της υψίστης ιστορικής σημασίας του έργου τούτου, η Σχολή συμβάλλει εις την διατήρησιν των διαλέκτων τούτων διά των γραπτών κειμένων.

Δικαίως λοιπόν η μεγαλόνησος Κύπρος αισθάνεται υπερήφανη και πανηγυρίζει διά την δικαίαν και επαξίαν βράβευσιν της Σχολής αυτής, ήτις διατελεί υπό την Πνευματικήν δικαιοδοσίαν του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής και υπό την άγρυπνον εποπτείαν του Διευθυντού αυτής κ. Μακαρίου, γνησίου και πνευματικού τέκνου αυτής, το οποίον επί μίαν τριακονταετίαν βαστάζει το βαρύ φορτίον διά την ορθήν και τελείαν εκπλήρωσιν του σκοπού της συστάσεώς της, υπό του Διεθνούς Ιδρύματος διά την ενότηταν των Ορθοδόξων Χριστιανικών Κρατών. ■