



# Κρίνα της ΨΥΧΗΣ

● Της Καλομοίρας Χατζηλοΐζου

**Τ**ο κρίνο με το πάλλευκο χρώμα του είναι το λουλούδι, που συμβολίζει περισσότερο από κάθε άλλο την αγνότητα.

Είναι ένας συμβολισμός, που παρουσιάζεται έντονα και στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, όπου ο Αρχάγγελος Γαβριήλ προσφέρει το κρίνο στην Παναγία, αναγγέλλοντάς της ότι έχει επλεγεί από τον Θεό, για να γεννήσει τον Σωτήρα του κόσμου.

Ήταν ένα μήνυμα αγάπης του Θεού προς τους ανθρώπους, οι οποίοι βούλιαζαν στην αμαρτία, τη διαφθορά και την αδικία. Ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας ότι θα ερχόταν η σωτηρία μέσω της ενσάρκωσης του Κυρίου, για να τους οδηγήσει και πάλι στο φως.

Το φως και το πάλλευκο κρίνο. Πόσο όμορφα συνδυάζονται αυτά τα δύο, για να μας δώσουν την εικόνα της ανάτασης της ψυχής προς τον Θεό!

Η αγνότητα της ψυχής και η λευκότητα του κρίνου. Ένας τέλειος συνδυασμός, όπου χωρούν η άδολη αγάπη, η καθαρότητα, η γαλήνη, η σοφία, η προσφορά προς τον έχοντα ανάγκη, η ταπεινοφροσύνη.

Το μήνυμα του Ευαγγελισμού, της σωτηρίας και της ελπίδας είναι διαχρονικό. Και ισχύει πολύ περισσότερο σήμερα, που οι άνθρωποι, εξαπατημένοι από το σύγχρονο τεχνολογικό πολιτισμό, έχουν παρασυρθεί σε μια ζωή ευδαιμονισμού, εγωισμού, παθών και διαφθοράς. Και δεν θέλουν να δουν τα κρίνα, που ανθίζουν δίπλα τους. Τα άσπια κρίνα, που κάνουν τις καρδιές να σκιρτούν και να γεμίζουν τις ψυχές με το καθάριο φως της γλυκύτητας και της αγαλλίασης.

Ωστόσο κάποτε το κρίνο μπορεί να πέσει χάρω



*Πίνακας της Καλομοίρας Χατζηλοΐζου «Στον πηγαϊμό του ονείρου»*

και να ποδοπατηθεί από τους ανθρώπους. Μπορεί να πέσει στη λάσπη και να σπιλωθεί. Μπορεί να κοπεί από βέβηλο χέρι και να μαραθεί. Το ίδιο και οι ψυχές μας. Μπορεί να ποδοπατηθούν από το ανθρώπινο μίσος και την κακία. Μπορεί να πέσουν στη λάσπη και να υποφέρουν. Αλλά πρέπει να βρουν το κουράγιο ν' αγωνιστούν με όλο τους το είναι, για να ξαναβρούν τον δρόμο τους προς το φως. Και να ξαναβρούν μέσα τους την αγνότητα του κρίνου...

### **Κρίνα της Άνοιξης, κρίνα της ψυχής**

Κρίνα της Άνοιξης, κρίνα της ψυχής μου  
στον πηγαϊμό του ονείρου,  
στον ερχομό μιας νέας ζωής,  
κρατήστε αυτό το μήνυμα  
και στείλτε το με ένα πουλί, μ' ένα σύννεφο  
ν' ακουμπήσει γλυκά στα χείλη της προσμονής.  
Κρίνα της Άνοιξης, κρίνα της ψυχής μου,  
νιώστε τα δάχτυλα που τρέμουν  
καθώς δίνουν ζωή στο άψυχο χαρτί  
καθώς πολεμούν να βρουν τις λέξεις  
καθώς ψάχνουν στο άπειρο  
να οριοθετήσουν την αγάπη...

(Ποίηση της Καλομοίρας Χατζηλοΐζου)



*Αγιογραφία της Καλομοίρας Χατζηλοΐζου «Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου».*