



# Η ευχή του γεροπρόσφυγα

● Του Παντελή Κ. Κούρου

ΤΑ ΜΙΣΗ ΤΖΙΗ ΔΙΧΟΝΟΙΑ, ΕΚΑΨΑΝ ΤΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ,  
ΤΖΙΕ ΦΕΡΑΣΙΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΤΟΥΡΤΖΙΑΝ, ΘΑΝΑΤΙΚΟ ΤΖΙΕ ΠΟΝΟ,  
ΗΡΤΑΣΙΝ ΤΑ ΣΤΡΑΤΕΜΜΑΤΑ, ΤΖΙΕ ΦΕΡΑΝ ΓΚΡΙΖΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ,  
ΤΖΙΕ ΔΚΙΩΞΑΣΙΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΤΖΙΕ ΚΟΥΒΑΛΟΥΝ ΕΠΟΙΚΟΥΣ.

ΛΕΗΛΑΤΟΥΝ ΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ, ΤΖΙΕ ΛΟΙΔΟΡΟΥΝ ΤΑ ΘΕΙΑ,  
ΤΖΙΕ ΔΕΝ ΕΣΕΒΑΣΤΗΚΑΣΙΝ, ΜΕ ΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ,  
ΤΖΙΕ ΖΟΥΜΕΝ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ,  
ΤΖΙΕ ΤΑ ΑΜΟΥΣΤΑΚΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΓΕΝΗΚΑΣΙΝ Μ' ΑΓΚΟΝΙΑ.

ΘΑΡΚΟΥΝΤΕ ΠΩΣ ΞΕΧΑΣΑΜΕΝ, ΤΑ ΣΠΙΘΙΑ ΤΖΙΕ ΤΗ ΓΗ ΜΑΣ,  
ΜΑ ΠΑΝΤΑ ΤΖΙΗΝΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝΤΕ, ΣΤΟΝ ΝΟΥΝ, ΤΖΙΕ ΣΤΗΝ ΨΥΣΙΗΝ ΜΑΣ  
ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΝ ΕΝΝΟΙΑΣΤΗΚΕΝ, ΓΙΑ ΝΑΡΤΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ,  
ΜΟΝΟΝ Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΛΥΤΡΩΣΕΙ.

ΣΩΣΕ ΤΗΝ ΤΖΙΥΠΡΟ, ΠΛΑΣΤΗ ΜΟΥ, ΚΑΜΕ ΜΟΥ, ΤΟΥΝΤΗ ΧΑΡΗ,  
ΤΖΙΕ ΠΕΨΕ ΤΟΝ ΑΡΚΑΤΖΕΛΟΝ, ΥΣΤΕΡΑ, ΝΑ ΜΕ ΠΑΡΕΙ. (ΔΙΣ).



# Μην μου ζητάτε

● Της Αιμιλίας Ποϊζη

Πολιτικές, αρχές και ονόματα  
σκέψεις που χάνονται στο κενό  
μέσα στο χάος γεμάτο απόρρητα  
μιας ιστορίας αλήθεια ζητώ να βρω

Εφημερίδες με μόνο δυο χρώματα  
άσπρο και μαύρο στης μέρας το φως  
ένα σκοτάδι ριγμένο στα πρόσωπα  
όλων των νέων που ζούνε σ' αυτό

Μην μου ζητάτε να μείνω στα ψέματα  
μην μου ζητάτε να ζήσω ανεύθυνα  
εγώ δεν μένω στον κόσμο που έφτιαξαν  
εγώ διαγράφω και χτίζω στα πέλαγα

Λάθος αξίες που γίνονται θέματα  
μέσα στο ψέμα ανθρώπων δειλών  
που διαγράφουν τον κόσμο με αίματα  
σαν να 'ταν της μοίρας παιχνίδι κρυφό

Μην μου ζητάτε να μείνω στα ψέματα  
μην μου ζητάτε να ζήσω ανεύθυνα  
εγώ δεν μένω στον κόσμο που έφτιαξαν  
εγώ διαγράφω και χτίζω στα πέλαγα

