

ΟΜΑΙΜΟ, ομόθρησκο, ομόγλωσσο



● **Του Ντίνου Αυγουστή**
Εκπαιδευτικού στο Α.Τ.Ε.Ι. Λάρισας

Εκπομπή «Ανατροπή» στο μεγάλο κανάλι με τον γνωστό και μη εξαιρετέο για τις αντικυπριακές του θέσεις, Γιάννη Πρετεντέρη. «Ο κύριος Εφραίμ πρέπει να μάθει να σέβεται τη χώρα, που τον φιλοξενεί», ήταν η άποψη μιας φιλοξενομένης στην εκπομπή, στην οποία, μεταξύ άλλων, καλεσμένοι ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και ο καθηγητής Κώστας Ζουράρις. Ο κύριος Ζουράρις, που δεν άφησε αναπάντητη την πρόκληση: «Μπορεί να είναι τρισάθλιος ο Εφραίμ, αλλά είναι συνήκτωρ, και όχι φιλοξενούμενος, σε αυτή την χώρα. Η Ελλάδα είναι η χώρα του». Έχει, όμως, ξένο διαβατήριο, πρόσθεσε ο κύριος Πρετεντέρης. «Και πολλοί παππούδες μας είχαν τούρκικο διαβατήριο... κάτι που δεν τους εμποδίζει να είναι οι καλύτεροι Έλληνες», ήταν η απάντηση του Κώστα Ζουραρή. Ιδού μια μόνο από τις πολλές χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Είναι η κραυγή αγωνίας του τελευταίου λυκειάρχη της Πόλης των πόλεων, που σε μια στιγμή αγανάκτησης από την αδιαφορία του αθηναϊκού κράτους δήλωσε: «Οι υπεύθυνοι στην Ελλάδα ας αποφασίσουν αν τους ενδιαφέρει ο Ελληνισμός της Πόλης. Αν όχι, ας μας το πουν, για να περισώσουμε τα κειμήλιά μας».

Και επειδή η Κύπρος δεν είναι μόνο ο Εφραίμ, αξίζει τον κόπο να θυμηθούμε και να θυμίσουμε. Από την Ιερά Μονή Κύκκου προερχόταν η πιο μεγάλη ενίσχυση για τον ξεσηκωμό του 1821, με τον Κωνσταντίνο Κανάρη να φθάνει πολλές φορές στα

παράλια της κατεχόμενης σήμερα Κερύνειας, για να φορτώσει πολεμιστές και εφόδια για την επαναστατημένη Ελλάδα. Στην πόλη του Κηφέα, μια πόλη στα χέρια του Αττίλα, μια πόλη δημιουργημα των Αρχαίων Ελλήνων, που ταξίδεψαν χιλιάδες χρόνια πριν από την Κυρήνη της Πελοποννήσου, για να φθάσουν στα βόρεια παράλια της Κύπρου και να κτίσουν την κατεχόμενη σήμερα πόλη της Κερύνειας. Την Κερύνεια της Κύπρου, που μαζί με τους Αρχαίους Σόλους, τη Σαλαμίνα, τη Λάπηθο και άλλα πολλά καρτερικά ελληνικά ονόματα θυμίζει την παλαιόθεν αδελφική σχέση της γης της Αφροδίτης με τη γη των Ολυμπίων Θεών.

«Δεχόμεθα την μεταβολή της κυβερνήσεως, τοσούτω μάλλον καθ' όσον πεποίθαμεν η Μ. Βρετανία θα βοηθήσει την Κύπρον, όπως έκαμεν με τας Ιονίους νήσους, ίνα αύτη ενωθεί μετά της μητρός Ελλάδος, μετά της οποίας είναι εθνικώς συνδεδεμένη». Μικρό απόσπασμα από την προσφώνηση του Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου προς τον πρώτο Άγγλο κυβερνήτη κατά την αλλαγή φρουράς, με το τέλος της τουρκοκρατίας και την απαρχή της αγγλικής αποικιοκρατίας. «Θεέ μου, και αξιώσέ μας την Ένωση να δούμε κι ας μεν έχουμε με ψουμίν μήτε νερό να πούμε», έγραφαν στους τοίχους με το αίμα τους στα δίσεκτα χρόνια της αποικιοκρατίας οι Έλληνες της Κύπρου. Για ένα πουκάμισο αδειανό, όπως έγραφε χαρακτηριστικά και ο Σεφέρης... Ο ποιητής και διπλωμάτης Γιώργος Σεφέρης, που περιέγραψε με τα πλέον μελα-



νά χρώματα την προδοσία και την εγκατάλειψη. Τότε που η αγγλοφιλία της Αθήνας μετέτρεψε τα εθνικά όνειρα των Ελλήνων της Κύπρου σε διαρκείς και αφόρητους εφιάλτες.

Έλληνες της Κύπρου, πολεμιστές των Βαλκανικών Πολέμων του 1912-1913 απορρίπτουν πρόταση του Πρέσβη της Ελλάδος κ. Δελιβάνη, για να πάρουν σύνταξη από το Ελληνικό Κράτος, έστω και αν οι περισσότεροι κυριολεκτικώς επένοντο! Και δικαιολόγησαν την απόρριψη αυτή με την εξής απάντηση: «Εμείς καταταγήκαμε ως εθελοντές πολεμιστές, για να υπερασπιστούμε τα δίκαια της Μεγάλης Μάνας Ελλάδας. Δεν θέλουμε καμιά ανταμοιβή». Καραολής, Δημητρίου, Πατάσος, Ζάκος, Μιχαήλ, Μαυρομάτης, Παναγίδης, Κουτσόφτας και Παλληκαρίδης άφησαν την τελευταία τους πνοή στην αγχόνη, τραγουδώντας τον Ύμνο προς την ελευθερία του Διονυσίου Σολωμού. Κι ας γνώριζαν ότι στην Αθήνα οι αστυνομικοί του Καραμανλή κτυπούσαν και δολοφονούσαν τα αδέρφια μας, που διαδήλωναν υπέρ της Ένωσης της Κύπρου με τη μητέρα Ελλάδα.

Στην Κύπρο, που, χωρίς καμιά δόση υπερβολής, κυματίζουν οι περισσότερες ελληνικές σημαίες. Η Κύπρος, που έχει και αυτή πολλούς άταφους νεκρούς στα Ιερά Χώματα της Βορείου Ηπείρου. Η Κύπρος, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της υπερπροσπάθειας για την αντιμετώπιση της περσικής πύρινης λαίλαπας στην Πελοπόννη-

σο. Η Κύπρος, το μοναδικό ουσιαστικά θύμα της αφροσύνης των επίορκων αξιωματούχων της χούντας, αλλά και πολλών πολιτικών, που, βολεμένοι από την προδοσία, επέστρεψαν δριμύτεροι. Η Κύπρος του Ονήσιλου, του Ευαγόρα, του Ζήνωνα, του Ρε Αλέξη, του Μάτση και του Αυξεντίου, με γλώσσα γνήσια Ελληνική από τις αμμουδιές του Ομήρου... Η Κύπρος, που δεν είναι μόνο ο κάθε κύριος Εφραίμ, για τον οποίο δεν ζητούμε απλώς, αλλά απαιτούμε από τη δικαιοσύνη να πράξει στο ακέραιο το καθήκον της... Γιατί είναι πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα για τα εκατομμύρια ευρώ, έστω και αν ο οικονομικός σύμβουλος της Μονής Βατοπεδίου, Άθως Κοιρανίδης βλέπει ξένα κέντρα αποφάσεων, που στοχεύουν στο φάγωμα Εφραίμ για τη θέση, που τήρησε στο σχέδιο Ανάν. Τα ξένα Κέντρα, που πάντα ελλοχεύουν και καταδοκούν. Και εμείς, που δυστυχώς τους δίνουμε τέτοια δικαιώματα.

Υ.Σ: Ο κύριος Πρετεντέρης σε ανύποπτο χρόνο έγραψε: «Είμαστε φίλοι, κολλητοί, κουμπάροι, αν προτιμάτε, αλλά άλλο Αθήνα και άλλο Λευκωσία...». Ήταν τότε που με την αρθρογραφία του στο «Βήμα» των Αθηνών, προσπαθούσε να πείσει ότι οι Έλληνες της Κύπρου θα έμπλεκαν την Αθήνα σε περιπέτειες, επειδή δεν συμφωνούσαν με το Σχέδιο του εντολοδόχου των Αγγλοαμερικανών. Η μισή αλήθεια και η ημιμάθεια, που πάντα είναι χειρότερη από το ψέμα και την αμάθεια! ■