



Η Αίθουσα Τελετών του Κέντρου Μελετών του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ιεράς Μονής Κύκκου στον Αρχάγγελο.

Το νόημα της φιλανθρωπίας και της ιεραποστολής¹

Πρώτη συγκέντρωση των μελών του Φιλανθρωπικού και Ιεραποστολικού Ομίλου «Απόστολος Βαρνάβας»

● **Δρ. Φωτεινή Νταντάλια - Δράκου**

Διδάκτωρ Κλασικής Αρχαιολογίας και Υποψήφια Υφηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας του Martin - Luther - Universität Halle - Wittenberg, Deutschland

Η πρώτη συγκέντρωση των μελών του Φιλανθρωπικού και Ιεραποστολικού Ομίλου “Απόστολος Βαρνάβας”, Πρόεδρος του οποίου είναι ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας και Αντιπρόεδρος ο Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα, έγινε στις 7 Δεκεμβρίου 2008 στην Αίθουσα Τελετών του Κέντρου Μελετών του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ιεράς Μονής Κύκκου στον Αρχάγγελο. Συμμετείχαν εκπρόσωποι του πολιτικού και εκκλησιαστικού χώρου, καθώς και πλήθος κόσμου, που με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησε την εκδήλωση. Το σκηνικό της εξέδρας παρουσίαζε μια εικόνα του μοναστηρίου του Αποστόλου Βαρνάβα, ενώ η μουσική επένδυση περιλάμβανε βυζαντινούς ύμνους από τη βυζαντινή χορωδία της Ιεράς Μονής Κύκκου.



Ο Αβραάμ και η Σάρρα φιλοξενούν στο σπίτι τους τους τρεις Αγγέλους του Θεού, που συμβολίζουν την Αγία Τριάδα.

¹ Τις θερμές ευχαριστίες μου επιθυμώ να εκφράσω στον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ, που ενέπνευσε τη συγγραφή αυτού του κειμένου. Ευχαρι-

στώ επίσης τον Δρ. Χαράλαμπο Μπούσια για την ευγενική διάθεση του κειμένου της ομιλίας του στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Φιλανθρωπικού και Ιεραποστολικού Ομίλου “Απόστολος Βαρνάβας”.



Η βυζαντινή χορωδία της Ιεράς Μονής Κύκκου.

Στο πλαίσιο της πρώτης ομιλίας ο Καθηγούμενος της Ιεράς, Αρχιεπισκοπικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα και Αντιπρόεδρος του Ομίλου Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ, αφού καλωσόρισε την πρώτη συγκέντρωση των μελών του Ομίλου, απευθύνθηκε στους σεβαστούς πατέρες, στους πιστούς και στα μέλη του Ομίλου. Στην πρώτη ενότητα του πρώτου μέρους της ομιλίας του επιχείρησε να επεξηγήσει το πλήρες νόημα και την ανάγκη της φιλανθρωπίας. Όπως τόνισε, η Εκκλησία, σύμφωνα με την Ευαγγελική διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων και τα διδάγματα των Αγίων Πατέρων, είναι θεοσύστατος οργανισμός, με ιδρυτή τον Σωτήρα Χριστό ως κεφαλή και τους πιστούς Χριστιανούς ως μέλη του σώματός της. Οι Χριστιανοί οφείλουν να είναι φιλάνθρωποι, γιατί πρότυπο και μέτρο της άσκησης αυτής της φιλανθρωπίας είναι ο ίδιος ο Θεός. Τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, υπάρχουν αναφορές του Θεού ως φιλάνθρωπου. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και όλος αγάπη, όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Α' Καθολική επιστολή του (Κεφ. Δ' 21)². Η αποστολή του Υιού του για τη σωτηρία των ανθρώπων από την αμαρτία, η οποία απομάκρυνε τους ανθρώπους από την πηγή της



Ο Καθηγούμενος της Ιεράς, Αρχιεπισκοπικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ.

ζωής και της αγάπης, αποδεικνύει την αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους. Μέσα από αυτή τη διδασχική κατανοείται το πλήρες νόημα και η ανάγκη της φιλανθρωπίας, που πρέπει να διακατέχει την ψυχή μας μέσα στην Εκκλησία. Στη δεύτερη ενότητα ο Καθηγούμενος επιδίωξε να αποδώσει το νόημα της αγάπης, η οποία αποτελεί την κινητήρι δύναμη των έργων, που συμπληρώνουν τη χριστιανική πίστη και τον λόγο. Η αγάπη, σύμφωνα με τον ομιλητή, διδάσκεται στην Ευαγγελική περικοπή στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, που αναγιγνώσκεται την Τρίτη Κυριακή του Τριωδίου. Είναι το Ευαγγέλιο της Κρίσεως (Ματθ. ΚΕ' 34-36)³, όπου επιβραβεύεται από τον Θεό η φιλανθρωπία, η αγάπη και η προσφορά, ενώ ακολούθως καταδικάζεται η απανθρωπία (Ματθ. ΚΕ' 41-43)⁴. Όταν ο Χριστιανός αρκείται μόνο στην πίστη και τον λόγο και δεν προσφέρει έργα, δεν υπάρχει όφελος, όπως λέει σχετικά στην επιστολή του ο απόστολος Ιάκωβος (Κεφ. Β' 17)⁵. Στις ερωτήσεις (Ματθ. ΚΕ' 44-45): “πότε σε είδομεν πεινώντα ἢ διψώντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμεν σοι;” η απάντηση δόθηκε από τον Κριτή και Θεό: “Ἐφ' ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἐνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε”.

² Α' Καθολική επιστολή του Ευαγγελιστή Ιωάννη (Κεφ. Δ' 21): “Καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ' αὐτοῦ, ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ”.

³ Ματθ. ΚΕ' 34-36: “Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρὸς μου, κληρονομήσατε τὴν ἴτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. Ἐπεινάσα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψασα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἦμην, καὶ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἡσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἦμην, καὶ ἤλθετε πρὸς με”.

⁴ Ματθ. ΚΕ' 41-43: “Πορεύεσθε ἀπ' ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τῷ ἴτοιμασμένῳ τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. Ἐπεινάσα γάρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψασα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, ξένος ἦμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με”.

⁵ Επιστολή Αποστόλου Ιακώβου (Κεφ. Β' 17): “Τί τὸ ὄφελος, ἀδελφοί μου, ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν, ἔργα δὲ μὴ ἔχη; Ἡ πίστις, ἐὰν μὴ ἔργα ἔχη, νεκρά ἐστὶ καθ' ἑαυτήν”.



Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ερμουπόλεως κ. Δημήτριος Ζαχαρέγκας.

Αυτό αποτελεί έκφραση της υψίστης φιλανθρωπίας του Υψίστου Θεού και αγάπης για τον άνθρωπο. Η φιλανθρωπία και η ελεημοσύνη δεν απαιτούν μόνο υλική ή πνευματική προσφορά, αλλά προϋποθέτουν την ευσπλαχνία, το ενδιαφέρον και τη σύμπνοια για τον αδερφό μας. Στην τρίτη ενότητα έθεσε στο επίκεντρο της παρατήρησής του την ελεημοσύνη, η οποία, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, ενισχύει την καρποφορία της προσευχής και της νηστείας και πλουτίζει την ψυχή με χάρη. “Αν θέλεις να σε αγαπά ο Θεός”, σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, “κάμε τον Θεόν οφειλέτη”. “Δανείζει Θεὸν ὁ ἔλεων πτωχὸν” (Παροιμία ΙΘ’ 17). Στο πλαίσιο της ανισότητας, που υπάρχει στην ανθρωπότητα σχετικά με τις αξίες, τη γνώση, την ευημερία, τις επιτυχίες και τις ανάγκες, ο ομιλητής τόνισε τη σημασία και τη συμβολή της φιλανθρωπίας, της αγάπης και της ελεημοσύνης των ευημερούντων και εχόντων προς τους μη έχοντας και υπογράμμισε ότι την ενέργεια αυτή χαρακτηρίζει μεγίστη αρετή.

Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του ο Καθηγούμενος ανέφερε ότι έμπρακτη φιλανθρωπία και αγάπη αποτελεί το παράδειγμα του Αποστόλου Βαρνάβα (Κεφ. Δ’ 37), ο οποίος “ὑπάρχοντος αὐτῷ ἀγροῦ, πωλίσας ἤνεγκε τὸ χρῆμα καὶ ἔθηκε παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων”, θέτοντας την περιουσία του στην υπηρεσία των αναγκών του πλησίον. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της χριστιανικής πορείας γεννήθηκε η σκέψη και δόθηκε ο φωτισμός για την ίδρυση του χριστιανικού Φιλανθρωπικού και Ιεραποστολικού Ομίλου “Απόστολος Βαρνάβας”. Ανάγκες και περιστάσεις αδερφών ανακοινώθηκαν σε κύκλο πνευματικών τέκνων και αγκαλιάστηκε η σκέψη ίδρυσης του Ομίλου με περισσή αγάπη. Απαρτίστηκε συμβούλιο και καταστατικό και ιδρύθηκαν ομάδες προσέγγισης προς τις ανάγκες των συνανθρώπων στη βάση, ει-

δυνατόν, σωστών κριτηρίων ανάλογα με τις περιστάσεις. Η προσφορά της αγάπης προς ηθική και πνευματική στήριξη των δεινοπαθούντων αδελφών, ως πρώτο μέλημα, και η υλική στήριξη τους ακολούθως, στο μέτρο του δυνατού, αποτελεί τον σκοπό του Ομίλου, που ιδρύθηκε πριν από ένα έτος. Με την ίδρυση αυτού του Ομίλου σκοπός ήταν με ποικίλους τρόπους και συνεισφορές ευσεβών αδελφών να επουλωθούν ορισμένες πληγές και να στηριχθούν οι κλονισμένες ψυχές μερικών συνανθρώπων στον πόνο και το άγχος, που καταλαμβάνει τον άνθρωπο και τον κάνει ανίκανο στα αδιέξοδα και στις δυστυχίες της ζωής, εάν δεν βρει ηθική και υλική στήριξη στις ανάγκες του. Κίνητρα και στόχους βοήθειας και φιλανθρωπίας αποτελούν η εγκατάλειψη, η στέρηση, η οικονομική εξαθλίωση σε συζυγίες με παιδιά, που θέλουν να τραφούν και να μορφωθούν, οι ασθένειες και η ανικανότητα σε πολλούς να εργαστούν. Παράλληλα επιχειρείται συμβολή του Ομίλου, ως οπισθοφυλακή στο έργο των ιεραποστολών, που αγωνίζονται στις χώρες της Αφρικής και της Ασίας, για να διαδώσουν την Ορθόδοξη πίστη σε λαούς με φτώχεια και στέρηση και ποικίλες ανάγκες. Ο Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ τόνισε ότι πρότυπο αποτελεί ο Απόστολος Βαρνάβας, που έδωσε τον εαυτό του, για να κηρύξει εις τα έθνη τα μακράν του θεού, δίνοντας ότι είχε για τον συνάνθρωπό του. Για αυτό και δόθηκε στον Όμιλο η επωνυμία “Απόστολος Βαρνάβας”. Δεν είναι δυνατόν να εξαλειφθεί η φτώχεια, ούτε ο πόνος, ούτε να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των δοκιμασμένων ανθρώπων. Με την προσευχή και τη φώτιση του Θεού σκοπός είναι η εξασφάλιση σωστών και δικαίων ενεργειών, καθώς και η παροχή βοήθειας, η αντιμετώπιση των προβλημάτων και η ηθική στήριξη του ανθρώπου, που έχει ανάγκη συμπαράστασης με την προσέγγιση της χριστιανικής αγάπης. Η φιλανθρωπία είναι το σύνθημα όλων, ως εντολή νομοθετημένη από τον Θεό, όπως τονίζει και ο Ιερός Χρυσόστομος στον ΚΓ’ λόγο του Περί Ελεημοσύνης και Φιλανθρωπίας⁶ και όπως προστάζει ο Ευαγγελικός λόγος (Ματθ. Ε’ 16)⁷.

Στο τρίτο μέρος της ομιλίας του ευχαρίστησε όλα τα ενεργά Μέλη, που με πολλή αγάπη θέλησαν να στηρίξουν τον Όμιλο, και όλα τα αρωγά Μέλη, που με τη συνδρομή τους στηρίζουν το ταμείο της συνεισφοράς του Ομίλου, τον Πανιερότατο Επίσκοπο Κύκκου και Τηλλυρίας, που παραχώρησε

⁶ Ιερός Χρυσόστομος, ΚΓ’ λόγος Περί Ελεημοσύνης και Φιλανθρωπίας: “Οτι ο Θεός πδύνατο να διαθρέψη τους πτωχούς χωρίς την ελεημοσύνη των συνανθρώπων, αλλά, διά

να μας συνενώνει εις την αγάπην με θέρημ τον έναν προς τον άλλον, παρήγγειλε να τρέφονται οι πτωχοί από τους έχοντας”.

στον Όμιλο Γραφείο στο Μετόχι της Μονής Κύκκου Άγιος Προκόπιος και την αίθουσα του Αρχαγγέλου για την παρούσα συγκέντρωση, και τον εν Χριστώ αδελφό τον Μέγα Υμνογράφο της Αλεξανδρινής Εκκλησίας Δρ. Χαράλαμπο Μπούσια, που έσπευσε να δώσει και αυτός τα μηνύματά του για τον Όμιλο, που ιδιαίτερα αγαπάει και στηρίζει. Ευχαρίστησε όλους όσοι ετοίμασαν το πρόγραμμα της εκδήλωσης, τον κ. Άριστο, τον χοράρχη του χορού Κύκκου, τα Μέλη της χορωδίας και τον κ. Χάρη Γεωργιάκη, που με το φιλάκι του για τη Μονή του Αποστόλου Βαρνάβα τονώνει την ελπίδα, για να ελευθερωθεί η Μονή του Αποστόλου Βαρνάβα, ένδοξη και δικαιωμένη.

Ακολούθησε η ομιλία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Ερμούπολεως κ. Δημητρίου Ζαχαρέγκα, ο οποίος ενθρονίστηκε με τις ευλογίες της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β' και τα τελευταία τρία έτη αναζωογόνησε την ελπίδα και οργάνωσε την Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην Τανζανία με αποτέλεσμα σήμερα να σημειώνονται χιλιάδες ιθαγενείς Ορθόδοξοι και δεκάδες φιλανθρωπικές δραστηριότητες για τους ιθαγενείς. Ο Σεβασμιώτατος ανέφερε ότι είναι παρών στην εκδήλωση εκτός προγράμματος, για να μεταφέρει τον αγώνα, και όχι την αγωνία, των Ελλήνων ιεραποστόλων στην Αφρική, όπου η ορθόδοξη Εκκλησία είναι παρούσα. Με δωρεές ανοικοδομήθηκαν 10 εκκλησίες, η δέκατη από τις οποίες είναι η Παναγία του Κύκκου, για να ευλογεί τα παιδιά με το μαύρο δέρμα και τις λευκές ψυχές, που πηγαίνουν στο σχολείο να μάθουν γραφή και ανάγνωση σε μια χώρα, που περιμένει 2000 έτη να ακούσει το μήνυμα. Επισημάνε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν καμπάνες, και όσοι θέλουν από τους εδώ και 2000 έτη χριστιανούς τις ακούν. Στην Αφρική όμως δεν υπάρχουν κάποιοι να χτυπήσουν τις καμπάνες.

Μετά από τη σύντομη και περιεκτική αυτή προσέγγιση επιχείρησε με μια σειρά παραδειγμάτων να δώσει μια εικόνα των αναγκών αυτών των ανθρώπων, αλλά και της απέραντης ευγνωμοσύνης τους σε κάθε βοήθεια, καθορίζοντας έτσι το πλαίσιο της φιλανθρωπίας, της αγάπης και της προσφοράς. Αναφέρθηκε στην αγορά ενός οικοπέδου από τον Όμιλο με σκοπό την ανοικοδόμηση κτηρίων. Στη συνέχεια παρουσίασε συνοπτικά το έργο αυτού και των συνεργατών - εθελοντών από την Ελλάδα και την Κύπρο σε συνολικά τρεις τομείς. Ο τομέας της

κοινωνικής πρόνοιας περιλαμβάνει ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων, που επισημαίνει την ανάπτυξη κοινωνικής και ανθρωπιστικής δραστηριότητας με τη διανομή τόνων τροφίμων και χιλιάδων δεμάτων με ιματισμό, υποδήματα, οικιακά σκεύη και φάρμακα, την παροχή ροφημάτων με γάλα και βιταμινούχων μπισκότων σε 180 νήπια του Ορθόδοξου νηπιαγωγείου, την παροχή γεύματος σε 200 μαθητές δημοτικών σχολείων, την παροχή βιταμίνης C σε 600 υποσιτισμένα παιδιά και ασθενείς με AIDS, την παροχή βοήθειας για ανοικοδόμηση σπιτιών σε φτωχές οικογένειες, τη διάνοιξη 34 γεωτρήσεων και πηγαδιών σε 14 χωριά, σχολεία και οικισμούς με αποτέλεσμα να έχουν πόσιμο νερό περισσότεροι από 250.000 ιθαγενείς, την προσφορά 500 κουβερτών σε πολύτεκνες οικογένειες και 850 κουνουπερών για την αποφυγή της ελονοσίας και την προσφορά 56 αναπηρικών καροτσιών σε ανάπηρους. Στον τομέα της υγείας περιλαμβάνονται η εξέταση χιλιάδων ασθενών χωρίς διάκριση πίστεως από εθελοντές πανεπιστημιακούς γιατρούς και νοσηλεύτριες από τη Θεσσαλονίκη και ιατρούς των "Γιατρών του Κόσμου" στην πρώτη Ορθόδοξη Κλινική "Άγιος Θεόδωρος", την προσφορά δωρεάν φαρμάκων και βιταμινών από φαρμακοποιούς, σχολεία και την οργάνωση "Φαρμακοποιού του Κόσμου", την προσφορά υπηρεσιών των οδοντιατρικών αποστολών από τη Θεσσαλονίκη και την Κύπρο, τη διοργάνωση σεμιναρίων για το AIDS και καταγραφή των ασθενών για παροχή ιατρικής και οικονομικής βοήθειας από ορθόδοξους ιερείς και τον Ιερομ. Αγαθόνικο Νικολαΐδη. Ο τομέας της παιδείας περιλαμβάνει την ίδρυση του πρώτου Ορθόδοξου Νηπιαγωγείου "Παναγία Σουμελά" με 180 νήπια, την παροχή τεχνικής και υλικής υποστήριξης σε 9 δημόσια Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια, την ανακατασκευή 2 Δημοτικών Σχολείων με 1680 μαθητές, την έκδοση άδειας για την ανοικοδόμηση 2 νέων Ορθόδοξων Νηπιαγωγείων και την έναρξη ανοικοδόμησης του πρώτου Ορθόδοξου Δημοτικού Σχολείου "Άγιος Βασίλειος". Οι δραστηριότητες της ιεραποστολής περιλαμβάνουν επίσης την ανοικοδόμηση 10 νέων Ιερών Ναών, τη συντήρηση 6 παλαιότερων, την ανοικοδόμηση 14 άλλων νέων κτηρίων. Δημιουργήθηκαν Κέντρα Νεολαίας και Ορθόδοξες Χορωδίες, οργανώθηκαν κύκλοι μελέτης Αγίας Γραφής και τμήματα παραδοσιακών αφρικανικών χωρών και μουσικής, βυζαντινής αγιογραφίας και αφρικανικής ζωγραφικής. Διορ-

⁷ Ματθ. Κεφ. Ε' 16: "Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ἡμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς".



Ο Μέγας Υμνογράφος της Αλεξανδρινής Εκκλησίας Δρ. Χαράλαμπος Μπούσιας.

γανώθηκε Ορθόδοξο Σεμινάριο “Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος” και γίνεται κατάρτιση 10 ιθαγενών, προκειμένου να χειροτονηθούν ιερείς, ενώ αρκετοί νέοι εκπαιδεύονται στην Πατριαρχική Θεολογική Σχολή Αλεξανδρείας και στο Ορθόδοξο Σεμινάριο της Κένυας. Στον τομέα της αναδιοργάνωσης των εκκλησιαστικών δομών περιλαμβάνεται η ίδρυση συλλόγων Ορθοδόξων Γυναικών, Ορθοδόξου Νεολαίας και ο Αθλητικός Σύλλογος “Ορθοδοξία”.

Μετά τα πολύ σημαντικά λόγια των ομιλητών ακολούθησε η προβολή μιας ταινίας με θέμα: “Το μέγα κλέος της Κύπρου” από τον Χάρη Γεωργάκη, η οποία παρουσίασε μια σύντομη περιγραφή του βίου του Αποστόλου Βαρνάβα. Η εδραίωση της χριστιανικής πίστης στην Κύπρο συνάντησε εμπόδια από τον ειδωλολατρικό πληθυσμό, όπως αποδεικνύει το μαρτυρικό τέλος του αποστόλου Βαρνάβα και άλλων μαρτύρων, οι οποίοι με τους παρόντες επισκόπους συνέβαλαν στην επικράτηση του χριστιανισμού στην Κύπρο. Μετά την ιστορική ανασκόπηση του βίου του Αποστόλου Βαρνάβα ο φακός στράφηκε στην Ιερά Μονή του Αποστόλου Βαρνάβα στη Σαλαμίνα, και έγινε σχετική αναφορά στην πρώτη Θεία λειτουργία μετά την εισβολή, που έγινε στη Μονή, και στο θαύμα του παράλυτου κ. Μάριου Στυλιανού σε μια φορτισμένη συγκινησιακά ατμόσφαιρα και στο δέος του ταπεινού ανθρώπου μπροστά σε ένα θαύμα.

Στη συνέχεια ακολούθησε η ομιλία του Μεγάλου Υμνογράφου της Αλεξανδρινής Εκκλησίας Δρ. Χαράλαμπου Μπούσιας, ο οποίος μίλησε για την ορθή αξιοποίηση του χρόνου της ζωής μας και προέβη σε μια αναλυτική προσέγγιση όρων και θεολογικών μηνυμάτων, που αποτέλεσαν αφετηρίες σκέψης και προβληματισμού. Μετά από τον καθορισμό της έννοιας του χρόνου της ζωής ο Δρ. Μπούσιας αντιπρότεινε σε αυτόν τον άχρονο Θεό, καθώς ο αιώνας είναι στιγμή του Θεού. Και όμως ο άχρονος Λόγος του Θεού καταδέχθηκε σε κάποια χρονική στιγμή να γίνει άνθρωπος, χωρίς να χάσει κάτι από τη θεϊκή υπόσταση, με σκοπό τη θέωση των ανθρώπων.

Το παρελθόν μεγαλώνει, το παρόν μένει άπαστο, το μέλλον γίνεται παρόν και παρελθόν. Το ερώτημα, που τίθεται, είναι αν επιχειρείται η κατάκτηση της ζωής, και για ποια ζωή πρόκειται, την πρόσκαιρη ή την αιώνια. Ο ομιλητής υπογράμμισε ότι πρόκειται για τη ζωή κοντά στον Χριστό, που είναι η όντως ζωή (Ιω. ΙΑ'25), και ότι είναι σημαντική η ορθή εκμετάλλευση του χρόνου αυτής για την απόκτηση της αρετής και της σοφίας. Μόνο μέσω αυτής της διαδικασίας επιτυγχάνεται η εξασφάλιση της ένωσης του ανθρώπου με τον άχρονο θεάνθρωπο Χριστό. Η σωστή εκμετάλλευση του χρόνου μπορεί να γίνει, αν ικανοποιηθεί το αίτημα εξασφάλισης της ειρήνης, απαλλαγμένης από πάθη και αμαρτίες, η οποία είναι πολύτιμο δώρο του Θεού στον αγωνιζόμενο άνθρωπο. Η μετάνοια αποτελεί το μόνο μέσο για την προσέγγιση του Θεού, για μια δημιουργική πορεία προς το μέλλον με σαφή αξιοποίηση των αρνητικών εμπειριών του παρελθόντος. Η μη σωστή αξιοποίηση του χρόνου και η μη διάθεσή του στην παραγωγή πνευματικού έργου αποτελεί αμάρτημα, και αποδεικνύει έλλειψη ευχαρίστησης απέναντι στο δώρο του θεού. Πρέπει να αξιοποιούμε τον χρόνο μας με αγάπη προς τον πλησίον, με δικαιοσύνη, σωφροσύνη και προσευχή.

Στη συνέχεια του λόγου του ο Δρ. Μπούσιας καθόρισε ορισμένους βασικούς παράγοντες, που συμβάλλουν στη βελτίωση της πορείας μας, έμβλημα της οποίας πρέπει να είναι το εξής τρίπτυχο: “Πάντοτε χαίρετε, ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε” (Α΄ Θεσ. Ε΄ 16-18). Στην προτροπή αυτή προστίθεται και άλλη μια από τον Απόστολο Παύλο: “Ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ τῷ παροργισμῷ ὑμῶν” (Εφεσ. Δ΄ 26). Πρέπει να μη νυκτώνει και μας βρίσκει το βράδυ μαλλωμένους με κάποιους από τους συνανθρώπους μας, επειδή δεν είναι ορθό να διατηρείται η οργή και ο θυμός για αρκετό χρόνο. Η αγία Συγκλητική διδάσκει, ότι δεν πρέπει να μισούμε τους συνανθρώπους μας, ακόμη και αν μας αδικούν. Να μισούμε την αμαρτία, αλλά να αγαπάμε τους αμαρτωλούς. Στη συνέχεια βασίστηκε στην προτροπή του οσίου Γέροντος Ιωάννη του Δομβοίτη, του φιλοσόφου και θεολόγου της οικονομίας του χρόνου της ζωής, ο οποίος εφαρμόζε τον λόγο του Αββᾶ Ισαάκ: “Ἐκ τῆς πολυλογίας συμφύρεται καὶ ὁ λογικώτερος νοῦς” (Λόγ. ΜΓ΄, σελ. 178). Αυτό δίδασκε, όχι μόνο με λόγια, αλλά πρακτικά, χωρίς να αφήνει τον χρόνο να κυλά χωρίς να βρίσκεται μέσα στο θέλημα του Θεού, χωρίς να ωφελεί ή να ωφελείται από τις συναναστροφές του ή από την άσκηση της σιωπής, η οποία τον διατηρούσε σε



Ο κ. Μάριος Καλλής, ο Καθηγούμενος της Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ και ο Δρ. Χαράλαμπος Μπούσιος.



Μέλη του Ομίλου με τον Καθηγούμενο της Ιεράς, Αρχιεπισκοπικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ.



Μέλη του Ομίλου με τον Καθηγούμενο της Ιεράς, Αρχιεπισκοπικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ.

διαρκή ενότητα με τον Θεό. Ο Δρ. Μπούσιος παρέθεσε το ποίημα του Οσίου Γέροντα Ιωάννη Δομβοίτη “Άπαξ μόνον”, στο οποίο περιγράφεται ότι τα έργα μας σημειώνονται στις δέλτους του ουρανού. Σε άλλο ποίημα με τίτλο “Μη θορυβείτε, μη περιφέρεσθε” καταγράφονται οι διαπιστώσεις του από την κακή εκμετάλλευση του χρόνου, και καθορίζονται οι ανώφελες ενέργειες, που αποπροσανατολίζουν την πυξίδα προορισμού του ανθρώπου. Σε ένα άλλο ποίημα του ο Γέρον Ιωάννης αναφέρει ότι ο άνθρωπος, απευθυνόμενος ταπεινά στον εαυτό του, εκτός από λίγα καλά, που κάνει στη ζωή του, τα περισσότερα, ή είναι μάταια, ή τον κάνουν να μετανιώνει για αυτά.

Στο επόμενο μέρος της ομιλίας του υπενθύμισε ότι κάθε στιγμή της επίγειας ζωής είναι ανεπανάληπτη και ότι οφείλουμε να εξαγοράζουμε τον καιρό με την προσευχή για την απόκτηση της θείας χάριτος και να αξιοποιούμε τον χρόνο μας, είτε στην προσευχή, είτε στην κατά Θεό εργασία, σε διαρκή επιδίωξη του αγιασμού μας. Στο πλαίσιο αυτό και



Μέλη του Ομίλου με τον Καθηγούμενο της Ιεράς, Αρχιεπισκοπικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ.

αναφερόμενος στο ότι ο χρόνος μας φθείρει και μας ανακαινίζει, τόνισε ότι η μετάνοια και η πνευματική ωριμότητα αποτελούν παράγοντες ανακαίνισης. Το χθες, όσο επαχθές και αν είναι, ο Χριστός το αλλάζει. Το σήμερα, όσο αγχώδες και αν είναι και δύσκολο, ο Χριστός το μεταποιεί σε αγώνα ωραίο, σε ζυγό χρηστό. Το αύριο, όσο θολό και αν είναι, το μετατρέπει σε ελπιδοφόρο. Πρέπει να είμαστε κοντά στον Χριστό, να εκμεταλλευόμαστε σωστά τον χρόνο της ζωής μας, και σύμφωνα με τον Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ να θεμελιώνουμε τη ζωή μας στο τρίπτυχο, που αποτελείται από ζώσα πίστη, βέβαια ελπίδα και ενεργό αγάπη, που μπορεί να μας σώσει.

Αυτή η εκδήλωση αποτελεί μια έκφραση των απόψεων, των στόχων και των επιδιώξεων του Ομίλου, που αποδίδονται συνοπτικά μέσα από τα λόγια του Καθηγούμενου της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ: “Η πρόνοια και η φροντίδα για τους έχοντες ανάγκη μέσα στην Εκκλησία είναι καρπός μιας ευσεβούς ζωντανής πίστεως, είναι η ενεργός αγάπη”. ■