



# Δεκαπενταύγουστος ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ



**Μ**ε κάθε λαμπρότητα και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε και φέτος η Κοίμηση της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Κύκκου. Χιλιάδες πιστών, με την ψυχή γεμάτη ελπίδα και κατάνυξη, προσέτρεξαν και πάλι στο πανορθόδοξο προσκύνημα της Θεομήτορας, για να αποθέσουν τη δική τους ικεσία στη χάρη Της. Η αρχιερατική θεία λειτουργία τελέστηκε στο καθολικό της Μονής από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλυλυρίας κ.κ. Νικηφόρο. ■



*Στιγμιότυπο από την αρχιερατική θεία Λειτουργία*

**Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Νικηφόρος ενώ ομιλεί στα πλήθη των πιστών**

**ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ  
ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ  
ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ  
ΣΤΙΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009**

**Μ**έσα σέ μιá εποχή, αγαπνητοί χριστιανοί, πού ό Δημιουργός Θεός, ώς κατευθύνουσα καί διαρκής παρουσία, άπωθεΐται από τή ζωή, καί ό πολιτισμός μας δείχνει νά ψυχορραγεΐ, καί ή οικουμενή περπατεΐ πλάι σέ βάραθρα, άπελπισμένη σέ ήθικά άδιέξοδα.

Μέσα σέ τούτη τήν άγρια μηδενιστική θύελλα, πού έξαπέλυσε ό άθεος όρθολογισμός, ό ευδαιμονισμός καί ό ύλισμός μäs νευρασθενικής καταναλωτικής κοινωνίας, πού κάνει τόν κόσμο νά εΐναι ένας κόσμος ήθικά άπονευρωμένος χωρίς άρχές σταθερές, κόσμος άγχώδης, άρπακτικός καί άγριεμένος, άδηφάγος καί συνοφρωμένος, οί γιορτές πρόσ τιμή τής Παναγίας μας προκαλοΰν τήν ήλαρότητα καί τονώνουν τήν έλπίδα.

Καί σήμερα, γιορτή τής Κοιμήσεως τής Ύπερευλογημένης, Ένδόξου, Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου καί Άειπαρθένου Μαρίας, τό κλίμα τής ζωής μας άδιόρατα άλλοιώνεται, καί διαχέεται ένα ρίγος θεϊκό, πού συγκλονίζει τίς

καρδιές, άφυπνίζει από τήν πεζή καθημερινότητα, τήν άδράνεια καί τή νωχελικότητα τίς συνειδήσεις, καί άναμοχλεύει τή ζωή μας όλόκληρη, καί μäs γαλννεΰει, καί μäs ήρεμεΐ.

Γιορτάζουμε σήμερα, αγαπνητοί χριστιανοί, τή μεγάλη καί άγία έορτή τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, ή όποία, κηδευόντων τών Άποστόλων καί άνυμούντων τών Άγγέλων, μεθίσταται στους οΰρανοΰς, στόν θρόνο του Θεοΰ, στόν θρόνο τής άθανασίας.

Συνωστισμένοι σήμερα όλοι οί Όρθόδοξοι χριστιανοί κάτω από τους θόλους τών ιερών ναών μας, ύμνοΰμε τήν άρετή, τήν καθαρότητα, τήν άγνότητα καί άγιοτητα Έκείνης, τής Παναγίας μας, πού κατά τρόπο άκατανόητο στόν ανθρώπινο νοΰ περιέλαβε μέσα Της Αΰτόν, πού δέν μπόρεσε νά χωρέσει κανένας τόπος. Δέχθηκε μέσα Της τήν ίδια τήν ύπόσταση του άχώρητου Θεοΰ. Ή άγνή μήτρα τής Παρθένου έγινε «χωρίον του άχωρήτου» καί «δοχεΐον του άστέκτου πλαστοουργοΰ Της». Ή Παναγία ή Κεχαριτωμένη, σάρκωσε



καί γέννησε τόν Σωτήρα τοῦ κόσμου καί Λυτρωτή μας. Σέ τέτοιο ὕψος ἀγιότητας ἔφθασε ἡ Πανάμωμη Κόρη τῆς Ναζαρέτ, ὥστε ὁ Ἅγιος Θεός νά κατοικήσει μέσα Της καί νά λάβει σάρκα ἀπό τή σάρκα Της, καί νά γίνει ἄνθρωπος, γιά νά θεώσει τόν ἄνθρωπο. Δίκαιος, λοιπόν, ὁ αἶνος τῆς αἰώνιας εὐγνωμοσύνης καί ἀπέραντης ἀγάπης μας πρός τήν Ἀειπάρθενο. Γιατί χάρις σ' Αὐτήν καί στήν ἔκπαυλη ἀρετή Της κατέστη ὁ κόσμος μας αὐτός ἰκανός νά διαβεῖ πρός τόν οὐρανό.

Δίκαια καί οἱ ἱεροί ὕμνογράφοι μας συναγωνίζονται σήμερα, γιορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, γιά νά ὑμνήσουν σέ ὑψηλούς τόνους καί λυρικές ἐξάρσεις, ἑορταστικά καί πανηγυρικά, τήν «ἀιμακάριστον καί παναμώμωτον καί Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν».

Κοιμήθηκε ἡ ἄχραντη, καί μεῖς κάναμε τήν ἅγια κοιμήσή Της γιορτή, πανηγύρι, χαρά, ὕμνο, δοξολογία, γιατί «ἐν τῇ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπεν». Ἀναχωρῶντας ἀπό τή ζωή αὐτή, γιά νά καθίσει στά δεξιά τοῦ Υἱοῦ Της, ὡς «Βασίλισσα περιβεβλημένη, πεποικιλμένη» μέ θεία δόξα, δέν ἐγκατέλειπε οὔτε στιγμή τόν κόσμο. Μένει μέ μᾶς, τά παιδιά Της, καί πρεσβεύει πάντοτε γιά μᾶς.

Ὅποιος προστρέχει σ' Αὐτήν μέ πίστη καί ταπεινώση οὐδέποτε ἀπογοητεύεται.

Αὐτή, ἡ Παναγία μας, βαλσαμώνει τόν πόνο μας, σπογγίζει τά δάκρυά μας, ἡρεμεῖ τοὺς παλμούς τῆς καρδιάς μας, γαλννεύει τήν ψυχή μας καί ἐμπνέει ἐλπίδα σέ κάθε πονεμένη ὑπαρξη.

Καθὼς ἀτενίζουμε τήν ἄχραντη μορφή Της, μᾶς ἐλκύει κοντά Της, καί σκύβει ἡ γλυκοφιλοῦσα, γιά ν' ἀκούσει τόν κάθε μας πόνο, τόν κάθε μας στεναγμό.

Ἰδιαίτερα, ὁμως, ἡ σημερινή γιορτή, ὅπως καί κάθε γιορτή πρός τιμή τῆς Θεοτόκου, συγκινεῖ τόν λαό μας, καί ὀλόκληρο τό ἔθνος τῶν Ἑλλήνων, γιατί στό πρόσωπο τῆς Παναγίας βλέπει συνδεδεμένα τή μακραίωνη ἐκκλησιαστική του παράδοση καί τά ἐθνικά του πεπρωμένα. Βιώνει τίς περιπέτειες καί τά μεγαλεῖα του, καί βλέπει τόν θεοδύναμο ἱστορικό προορισμό του.

Τό ἔθνος μας σέ στιγμές δεινῶν συμφορῶν, σέ στιγμές ἀγωνιώδους ἀποστροφῆς πρός τήν Παναγία, εἶδεν Αὐτήν προστάτιδα καί ὑπέρμαχο κραταιά, θραύουσα μέ τήν ἀκατάβλητη ἰσχὺ Της τή δύναμη στίς παρεμβολές τῶν ἐθνῶν.

Γι' αὐτό καί μεῖς σήμερα, μέσα στοὺς δυσχερεῖς καί πολυτάραχους αὐτοὺς καιροὺς, μέσα σέ τούτη τή δεινὴ ἐμπλοκή τῶν καιρῶν μας, πού ἡ μισή πατρίδα μας ἐξακολουθεῖ νά στεναρίζει ὑπὸ τό πέλημα βάρβαρου εἰσβολέα, καί οἱ μεγάλοι τῶν ἐθνῶν τεκταίνονται τρόπους θωπευτικούς γιά τόν εἰσβολέα καί πιεστικούς γιά τό ἀδικούμενο θῦμα, στήν Παναγία μας, «ὡς ἔχουσαν τό κράτος ἀπροσμάχητον» καί ὡς μεσίτρια, δυναμένη νά μᾶς λυτρώσει ἐκ παντοίων κινδύνων, νά προστρέξουμε πρέπει καί θερμά νά τήν παρακαλέσουμε, μέ συντριβή καί ταπεινώση, νά σβήσει τή φλόγα τῆς φρικτῆς δοκιμασίας μας, καί νά σωθεῖ ἡ πατρίδα μας.

Σήμερα, πού οί κοσμοκράτορες του αιώνας τούτου επαγγέλλονται δικαιοσύνη, και τήν προδίδουν, υπόσχονται τήν ἐλευθερία τῶν λαῶν, και τήν στραγγαλίζουν. Σήμερα, πού τό δίκαιο ἔφθασε νά εἶναι ἡ αὐθαιρεσία τῆς δύναμης, πού τρέφει τόν ἐγωισμό τῆς ἐπικράτησης, νά κάμψουμε πρέπει εὐλαβικά τό γόνυ τῆς ψυχῆς μας μπροστά στήν Παναγία μας και θερμά νά τήν παρακαλέσουμε νά γίνει μεσίτρια πρὸς τόν Υἱόν Της και Θεό μας, γιά νά φανεῖ ἴλεως, και νά φωτίσει μέ τή χάρι και τόν φωτισμό του Ἁγίου Πνεύματος τήν ἀμφιρρέπουσα διάνοια τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, ὥστε νά ἀφήσουν τήν ὑποκριτική συμπεριφορά τους και νά εὐαισθητοποιηθοῦν γιά τήν ἐμπέδωση και στήν Κύπρο τῶν ἀρχῶν τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης και τῆς ἐλευθερίας, ἀλλά και νά ἐργαστοῦν, ὥστε νά καρποφορήσουν οἱ προσπάθειες, πού καταβάλλονται γιά μιά λύση στό ἐθνικό μας πρόβλημα, πού δέν θά περιέχει σπέρματα ἐκρηκτικῆς συμφορᾶς γιά τό μέλλον του λαοῦ μας, ἀλλά θά ἐπανενώνει πραγματικά τήν πατρίδα μας, και θά ἐξασφαλίζει τήν ὁμαλή λειτουργία ἐνός ἐπανενωμένου κράτους, και θά ἐγγυᾶται τήν ἀκεραιότητά του, και θά ἐδραιώνει τήν ἀσφάλειά του.

Χριστιανοί μου!

Γιορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου σήμερα και ἡ Ἐκκλησία μας τοποθετεῖ μπροστά μας τόν μεγαλύτερο πνευματικό πομπό και τόν ἰσχυρότερο πόλο ἔλξεως τῆς ψυχῆς μας, τήν Παναγία μας. Τό πρόσωπο τῆς Παναγίας νά εἶναι πρέπει γιά μᾶς τούς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς δείκτης πορείας στόν δρόμο του ἀληθινοῦ μεγαλείου τῆς ἀπέραντης ἀγάπης, τῆς ὑπομονῆς και τῆς ἐγκαρτέρησης, ἀλλά και τῆς θερμῆς πίστεως πρὸς τόν Υἱόν Της και Θεό μας.

Ἄν, λουσμένοι και ἐξαγνισμένοι στό λουτρό τῆς μετάνοιας και ἐξομολόγησης, προσπέσουμε ἐνώπιόν Της, ἐκζητῶντας τό ἔλεος και τή συγγνώμη Της, τότε ὑπάρχει ἐλπίδα ἡ Κύπρος νά ἐξέλθει ἀπό τή σημερινή τραγωδία, και νά σωθεῖ.

Τοῦτες τίς κρίσιμες και ἀγωνιώδεις ὥρες, πού οἱ δυσχέρειες μᾶς κυκλώνουν ἀπό παντοῦ, ἄς παρακαλέσουμε μέ πίστη θερμή και μέ εὐλάβεια πολλή τήν Παναγία μας, νά γίνει γιά μᾶς μέ τίς μπρικές τῆς πρεσβείας πρὸς τόν Κύριο ἡ σωστική βοήθεια και σωτη-



### **Στιγμιότυπο ἀπό τή δεξίωση στο Συνοδικό τῆς Μονῆς**

ρία μας: «Διάσωσον ἀπό κινδύνων τοὺς δούλους σου, Θεοτόκε, ὅτι πάντες μετὰ Θεόν εἰς σέ καταφεύγομεν, ὡς ἄρρηκτον τεῖχος και προστασίαν».