

Μουσική Βραδιά Αγάπης

του Φιλανθρωπικού και Ιεραποστολικού
Ομίλου “Απόστολος Βαρνάβας”

● Της Δρος Φωτεινής Νταντάλια - Δράκου

Μια Μουσική Βραδιά Αγάπης, που αποτέλεσε την τρίτη συγκέντρωση των μελών και φίλων του Φιλανθρωπικού και Ιεραποστολικού Ομίλου “Απόστολος Βαρνάβας”, Πρόεδρος του οποίου είναι ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας και Αντιπρόεδρος ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα, Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ, έγινε στις 22 Ιουνίου στην αίθουσα τελετών του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ιεράς Μονής Κύκκου στον Αρχάγγελο. Συμμετείχαν εκπρόσωποι του πολιτικού και εκκλησιαστικού χώρου καθώς και πλήθος μελών και φίλων του Ομίλου που με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησε την εκδήλωση.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου, Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, αφού απηύθυνε θερμό χαιρετισμό, εξέφρασε στην αρχή της ομιλίας του την πρόθεσή του να απαντήσει στους επικριτές του φιλανθρωπικού έργου της επίσημης Εκκλησίας και των ορθοδόξων οργανισμών, που συγκρίνουν αυτό το έργο με εκείνο που επιτελούν μη ορθόδοξοι και κοσμικοί οργανισμοί με σκοπό την αυτοπροβολή, τον προσηλυτισμό και την ιδιοτέλεια. Επισήμανε, ότι η φιλανθρωπία των ορθοδόξων εξυπηρετεί άλλο σκοπό, και αποτελεί εντολή της Εκκλησίας και του Χριστού, ο οποίος καθορίζει την προσφορά προς τον πλησί-

ον ως προσφορά προς τον ίδιο. Σε μια προσπάθεια καθορισμού της θεολογικής βάσης της έννοιας της φιλανθρωπίας στήριξε τα επιχειρήματά του σε μια σειρά κειμένων, που αποτελούν πηγές άντλησης χρήσιμων για την διευκρίνιση των όρων πληροφοριών. Στην προς Γαλάτας επιστολή ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην απόφαση της Αποστολικής Συνόδου των Ιεροσολύμων (48/49 μ.Χ.) να τύχουν βοήθειας οι πτωχοί στο πλαίσιο ενός επιβεβλημένου έργου για όλη την Εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί αυτό το έργο, που δεν αποτελούσε απλή κοινωνική πρωτοβουλία της πρώτης Εκκλησίας, “λειτουργία” και “κοινωνία” εκείνων που ελεούν με εκείνους που ελεούνται, ενώ η έννοια της “κοινωνίας” παραπέμπει σε μια ενότητα, την οποία διασφαλίζει η κοινή πίστη, όπως καθορίζονταν στο πλαίσιο των πρώτων εκκλησιαστικών κοινοτήτων. Παρατηρείται η χρήση από τον Απόστολο Παύλο του όρου “λογία” (θρησκευτική φιλανθρωπία) για την επεξήγηση του φιλανθρωπικού έργου των Εκκλησιών της Γαλατίας και της Κορίνθου. Σε σχέση με τον χρόνο και τον τρόπο πραγματοποίησης της “λογίας” επισημαίνεται η προτροπή του Αποστόλου να πραγματοποιείται το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης ευχαριστιακής σύναξης. Το λειτουργικό πλαίσιο πραγματοποίησης της ελεημοσύνης αιτιολογεί την ορολογία του Αποστόλου περί της φιλανθρωπικής δραστηριότητας:

¹ Τις θερμές ευχαριστίες μου επιθυμώ να εκφράσω στον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ, στον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα και στον

Δρ. Χαράλαμπο Μπούσια για την ευγενική διάθεση του κειμένου των ομιλιών τους στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Φιλανθρωπικού και Ιεραποστολικού Ομίλου “Απόστολος Βαρνάβας”.

“λειτουργία”, “κοινωνία”, “διακονία”, “ευλογία” και “χάρις”. Οι όροι αυτοί παραπέμπουν σε εκκλησιαστικό, παρά σε νομικό πλαίσιο, ενώ ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί μόνο μια φορά τον όρο “λογία”, που είναι κατά βάση όρος νομικός. Την κοινωνία και τη χάρη της διακονίας ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί “ευπρόσδεκτον” (Β’ Κορ. ζ, 4). Αυτά αποδεικνύουν ότι η “λογία”, η συλλογή χρημάτων από τους χριστιανούς για φιλανθρωπικούς σκοπούς, δεν αποτελεί μια συνηθισμένη κοινωνική πράξη ή φιλανθρωπία, αλλά εκφράζει το βαθύτερο νόημα της Εκκλησίας, και αποτελεί αφορμή ευχαριστιακής δοξολογίας του Θεού μέσω της διακονίας του πλησίον.

Αυτές οι παρατηρήσεις συνθέτουν τους βασικούς άξονες της απάντησης σε εκείνους που αμφισβητούν τα κίνητρα των χριστιανών και καθορίζουν το θεολογικό υπόβαθρο της φιλανθρωπικής δράσης του Ομίλου “Απόστολος Βαρνάβας”. Συνοψίζοντας, τόνισε, ότι η “λειτουργία” είναι “κοινωνία”, η “κοινωνία” εκφράζεται με τη “διακονία”, η οποία αποτελεί “ευλογία” και διά αυτής ελκύεται η “χάρις”, η οποία ως απότοκο της φέρει τον “καρπό”, που ωφελεί τους ανθρώπους.

Στο πλαίσιο της επόμενης ομιλίας ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα και Αντιπρόεδρος του Ομίλου Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ, αφού καλωσόρισε με ιδιαίτερη χαρά τη συγκέντρωση των μελών και φίλων του Ομίλου, καθόρισε ως σκοπό του να επεξηγήσει το πλήρες νόημα της αγάπης και της φιλανθρωπίας, όπως αυτή διατυπώνεται στους Ευαγγελικούς Λόγους. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης υπαγορεύει, ότι “ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστὶ καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ μένει καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ” (Α’ Καθολ. Ἰωάννη, Κεφ. Δ’, 10). Τη σωτηρία του ανθρώπου ο Κύριος ημών Ἰησοῦς Χριστός την προσδιόρισε στην αγάπη στον συνάνθρωπό μας: “Ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψασα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἦμην, καὶ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ περιεβάλατέ με, ἡσθένησα, καὶ ἐπεσκεπάσαθέ με, ἐν φυλακῇ ἦμην, καὶ ἤλθετε πρὸς με” (Ματθ. ΚΕ’ 34-36). Σε αυτή τη φιλανθρωπία, ως έκφραση της αγάπης, στηρίζει ο Θεός την κρίση του για τη σωτηρία, και χαρίζει τη συγχώρεση και αμοιβή στον άνθρωπο: “Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρὸς μου, κληρονομήσατε τὴν ἰτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου”. (Ματθ. ΚΕ’ 34). Ο Απόστολος Παύλος υπαγορεύει: “νουθετεῖτε τοὺς ἀτάκτους, παραμυθεῖσθε τοὺς ὀλιγοψύχους, ἀντέχεσθε τῶν



Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ και Αντιπρόεδρος του Φιλανθρωπικού και Ιεραποστολικού Ομίλου «Απόστολος Βαρνάβας»

ἀσθενῶν, μακροθυμεῖτε πρὸς πάντας” (Θεσ. Α. Ε 14). Τίποτα άλλο δεν δύναται να ελκύσει κάποιον κοντά στον Θεό, όπως η αγάπη, αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος στην περί αγάπης ομιλία του, επειδή η αγάπη είναι δημιουργός αρετής: “Ἄς φυτεῦσομε αὐτὴ βαθιά στην ψυχὴ μας, για να μας φέρει πολλά αγαθά στη ζωή μας”. Ο Απόστολος Παύλος στο διάγγελμα περί αγάπης λέει: “Ἐάν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἤχων ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον. Καὶ ἐάν ἔχω προφητεῖαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πάσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐάν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν εἰμὶ. Καὶ ἐάν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐάν παραδῶ τὸ σῶμα μου ἵνα καυθίσομαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογιζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ” (Α’ Κορινθ. 13’ 1-6).

Αφού ευχαρίστησε θερμά όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης, επισήμανε τους στόχους του Ομίλου, που είναι η προσφορά αγάπης προς τον συνάνθρωπο, το έργο της φιλανθρωπίας στον πόνο και τις ανάγκες των συνανθρώπων και η βοήθεια των εν Αφρική Ιεραποστόλων, που αγωνίζονται να δώσουν το Ευαγγέλιο σε λαούς με πείνα, στερήσεις και ποίκιλες δοκιμασίες. Αυτοί είναι οι στόχοι, που έθεσε η μορφή του ιδρυτή της Εκκλησίας Αποστόλου Βαρνάβα και που υπηρετεί αυτός ο Όμιλος Φιλανθρωπίας και Ιεραποστολής εις δόξαν Θεού και τιμή του Αποστόλου Βαρνάβα. Συνοψίζοντας, απηύθυνε έκκληση σε όλους να συμπορευθούν με αυτές τις προσπάθειες, δίνοντας αγάπη στον συνάνθρωπο, επειδή “δανείζει Θεόν ό έλεών πτωχόν” (Παροιμίες 1θ’ 17).

Στη συνέχεια ακολούθησε η ομιλία του Μεγάλου Υμνογράφου της Αλεξανδρινής Εκκλησίας Δρ. Χαράλαμπος Μπούσια, ο οποίος καθόρισε ως παράγοντα προσδιορισμού της βάσης της ποιότητας ζωής την ενεργό αγάπη, στο πλαίσιο μιας αναλυτικής προσέγγισης όρων και θεολογικών μηνυμάτων, που αποτέλεσαν αφετηρίες σκέψης και προβληματισμού.

Περιέγραψε στην αρχή την ποιότητα ζωής της σημερινής κοινωνίας, που καθορίζεται από την προσπάθεια εξασφάλισης μιας ανώφελης νομής των προϊόντων της ευμάρειας, χωρίς να εκφράζεται ο αγώνας για μια συνεχή αναβάθμιση του ανθρώπου, για έναν ισόρροπο καταμερισμό των αγαθών του πολιτισμού και για ισότητα. Στο πλαίσιο της εικόνας, που προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επισημαίνεται η αναζήτηση για αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής με την απόκτηση περιουσίας, την ακριβή διασκέδαση, τον ανέμελο τουρισμό και τις υλικές απολαύσεις. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής πρέπει να συνοδεύεται από πνευματική αναβάθμιση, από υπέρβαση της φτώχειας με τις εκδηλώσεις αγάπης, καθώς ο Θεός δεν μας έδωσε “πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης” (Β’ Τιμ. α’7), από περιορισμό των στερήσεων των συνανθρώπων, από κορεσμό των πνευματικών ενδι-

αφερόντων και από κατάργηση του πειρασμού, της χλιδής και της επίδειξης, επειδή ο υλικός πλούτος επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη του πνεύματος, του πολιτισμού και της ποιότητας της ζωής.

Ο Δρ. Χαράλαμπος Μπούσια καθόρισε την επιδίωξη εύκολου πλουτισμού ως βασικό παράγοντα απόκτησης μιας εκφυλιστικής ποιότητας ζωής με αρνητικές συνέπειες στον χαρακτήρα των σύγχρονων ανθρώπων, καθώς η ποιότητα της ζωής, μακριά από τον Χριστό και από την ενεργό αγάπη



Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, Πρόεδρος του Φιλανθρωπικού και Ιεραποστολικού Ομίλου «Απόστολος Βαρνάβας»

χαρακτηρίζεται από εξαθλίωση. Η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής πρέπει να στοχεύει στην αναζήτηση των αναγκών του πλησίον μας και στην αγάπη, που προέρχεται από τη δύναμη της πίστης μας. Ποιότητα ζωής σημαίνει παροχή αγάπης, απόρριψη του λιμού, ψυχική ειρήνη και κοινωνική ισορροπία. Συνιστάται αποφυγή της αναβάθμισης του εγώ μας, η οποία συμβάλλει στην υποβάθμιση της κοινωνικής μας συμπεριφοράς, της αγάπης και της ποιότητας ζωής, που είναι συνάρτηση του κοινωνικού περιβάλλοντος. Η προσφορά της ενεργού αγάπης ως αποτέλεσμα της πραγματικής πίστης, αποτελεί παράγοντα βελτίωσης της ποιότητας της

ζωής, καθώς γινόμαστε κοινωνοί των αγαθών του Θεού.

Στη συνέχεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα από εξαιρετικούς μουσικούς και ερμηνευτές υπό τη διεύθυνση του κ. Αντωνίου και ακολούθησε δεξίωση. Η εκδήλωση αυτή αποτέλεσε μια προσπάθεια θεολογικής ανάλυσης και προσέγγισης της έννοιας της αγάπης και της φιλανθρωπίας, καθώς και καθορισμού των προϋποθέσεων εξασφάλισης μιας ποιότητας ζωής. Αυτές οι θεωρήσεις στο πλαίσιο των σκοπών, των στόχων και των επιδιώξεων του Ομίλου αποδίδονται συνοπτικά μέσα από τα λόγια του Καθηγούμενου της Ιεράς Μονής Αποστόλου Βαρνάβα, Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ: “Η πρόνοια και η φροντίδα για τους έχοντας ανάγκη μέσα στην Εκκλησία είναι καρπός μιας ευσεβούς ζωντανής πίστεως, είναι η ενεργός αγάπη”.