



Αναμνηστικές φωτογραφίες από τις επισκέψεις σε στρατόπεδο και στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Κάμπου

Επισκέψεις του Χριστιανικού Συνδέσμων Γυναικών Τσακκίστρας

Ηταν μια ευκαιρία επικοινωνίας με τα παιδιά οι επετείοι της 25ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου. Και σε άλλες περιπτώσεις πραγματοποιούνται ανάλογες επισκέψεις. Σκοπός τους να δοθεί το μήνυμα στα ευάριθμα παιδιά του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου του Κάμπου ότι οι μεγαλύτεροι και μάλιστα η Εκκλησία ενδιαφέρεται και νοιάζεται γι' αυτά.

Έτσι ο Οικονόμος Χριστόδουλος Παπαμιχαήλ, εφημέριος του ιερού ναού Αγίου Νικολάου Τσακκίστρας, εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία των Επετειών, επισκέφθηκε με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χριστιανικού Συνδέσμου το Δημοτικό Σχολείο, όπου παρακολούθησαν το επετειακό πρόγραμμά τους και ο π. Χριστόδουλος συγχάρηκε τα παιδιά και τη δασκάλα τους και με τις πατρικές του συμβουλές τούς έδωσε τόνωση και καθοδήγηση για τη ζωή τους.

Με την ευκαιρία της γιορτής του Πάσχα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών Τσακκίστρας, με τον Οικονόμο Χριστόδουλο Παπαμιχαήλ, επισκέφθηκαν το Δημοτικό Σχολείο Κάμπου-Τσακκίστρας και διένειμαν πασχαλινά δώρα στα παιδιά. Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των παιδιών έχει μειωθεί ανησυχητικά, εξαιτίας της αστυφιλίας, όμως, έστω και τα λίγα αυτά παιδιά που έμειναν, και τα ίδια χάρηκαν με την επίσκεψη αυτή αλλά και χάρισαν στους επισκέπτες τους συγκινητικές στιγμές.

Το Μέγα Σάββατο επισκέφθηκαν το 224 Τάγμα Πεζικού στην περιοχή Κάμπου.

Οι εθνοφρουροί μας, μακριά από τις οικογένειές τους, και τις άγιες αυτές μέρες, επιτελούν το ύψιστο καθήκον προς την πατρίδα και προστατεύουν όλους εμάς. Έτσι η επίσκεψη αυτή, και με την προσφορά φλαούνων, κόκκινων αυγών και γλυκών, αποτελούσε μια συγκινητική χειρονομία έκφρασης της αγάπης και της ευγνωμοσύνης μας προς τους στρατευμένους νέους μας. Ο πατήρ Χριστόδουλος και με την ευκαιρία αυτή δεν παρέλειψε να απευθύνει πατρικές συμβουλές στους στρατιώτες μας. ■



Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Οικονόμου Χριστόδουλου Παπαμιχαήλ και του Διοικητικού Συμβουλίου του Χριστιανικού Συνδέσμου Τσακκίστρας στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Κάμπου, όπου διένειμαν πασχαλινά δώρα στα παιδιά