

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΜΗΛΙΚΟΥΡΙ



Τη Μεγάλη Παρασκευή με πρωτοβουλία και συνδρομή του Χριστιανικού Συνδέσμου Γυναικών έγινε το στόλισμα του Επιταφίου και το βράδυ χορωδία έψαλλε τα Εγκώμια και άλλους εκκλησιαστικούς ύμνους της ημέρας.

Την Κυριακή του Πάσχα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γυναικών και άλλα μέλη του Συνδέσμου, μετέβηκαν στην Ιερά Μονή Κύκκου, για να συμμετάσχουν στον Εσπερινό της Αγάπης και να χαιρετίσουν τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο.

Τη Δευτέρα της Διακαινησίμου, στο Μηλικούρι, μετά τη θεία Λειτουργία, ο Σύνδεσμος πρόσφερε σε όλο το εκκλησίασμα φλαούνες, κόκκινα αυγά, τυρί, κουλούρια και κόκκινο κρασί.

Την Κυριακή, 25.4.2010 ο Σύνδεσμος τίμησε τη μνήμη του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου, προστάτη του Συνδέσμου και της κοινότητας Μηλικουρίου. Επειδή η 23η Απριλίου, που εορτάζεται

κανονικά, η μνήμη του Αγίου συνέπεσε φέτος να είναι Παρασκευή, που είναι εργάσιμη μέρα, με την έγκριση και την ευλογία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη μας, η εορτή μεταφέρθηκε την Κυριακή 25.4.2010 για να δοθεί η δυνατότητα τόσο στα μέλη του Συνδέσμου όσο και στους αποδήμους και στους φίλους του χωριού να παραστούν στη θεία Λειτουργία και να τιμήσουν τον Άγιο του χωριού. Το Σάββατο έγινε ο Εσπερινός και η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου. Την Κυριακή τελέσθηκε πανηγυρική θεία Λειτουργία με αρτοκλασία και κήρυγμα από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Αγαθόνικο Κυκκώτη, Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας. Στο τέλος της Λειτουργίας ο Σύνδεσμος τέλεσε μνημόσυνο για όλους τους προγόνους της κοινότητας. Η προσέλευση των συγχωριανών και φίλων του χωριού στο ναό ήταν πολύ μεγάλη. Μετά τη θεία Λειτουργία, ο Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών, πρόσφερε σε όλους κρασί, καφέ, χυμό και πλούσια παραδοσιακά εδέσματα. ■