

Προσκυνηματική επίσκεψη τῶν ἱεροσπουδαστῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς «Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος ὁ Γ΄» στήν Κύπρο



*Αναμνηστική
φωτογραφία των
ιεροσπουδαστῶν
με τους Πανιερωτά-
τους Μητροπολίτες
Κύκκου και Τηλλυ-
ρίας κ.κ. Νικηφόρο
και Κέννας Μα-
κάριο, στο Μετόχι
Κύκκου
στη Λευκωσία*

Μέ τις εὐχές καί εὐλογίες τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς, κ.κ. Θεόδωρου τοῦ Β΄, εἰκοσιπέντε μαθητές τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, πού ἐδρεύει στή Ναϊρόμπη τῆς Κέννας, ἐπεσκέφθηκαν, συνοδευόμενοι ἀπό τόν Σχολάρχην τους, Σεβ. Μητροπολίτη Κέννας κ. Μακάριο, τή γῆ τῶν Ἁγίων, τή μαρτυρική Κύπρο.

Κατά τή διάρκεια τῆς παραμονῆς τους, ἔδωσαν μουσικοχορευτικές παραστάσεις σέ ὄλες τίς πόλεις τῆς Κύπρου καί ἔγιναν δεκτοί ἀπό τοὺς

κατά τόπους Ἱεράρχες. Ἐπεσκέφθηκαν, ἐπίσης, Ἱερές Μονές καί ἀρχαιολογικούς χώρους.

Σημαντική ὑπῆρξε ἡ συνάντηση, πού εἶχαν οἱ ἱεροσπουδαστές τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, μέ τόν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου καί Τηλλυρίας, κ.κ. Νικηφόρο.

Ἐτσι, τό πρωί τῆς 28ης Φεβρουαρίου 2010, ἔγιναν δεκτοί ἀπό τόν Πανιερώτατο στό γραφεῖο του στό Μετόχιον Κύκκου. Μέσα σέ ἀτμόσφαιρα ἄκρας συγκίνησης ἀκούσαν ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Κέννας, κ. Μακάριο, γιά τή σιωπηλή προσφορά τοῦ Ἁγίου Κύκκου πρὸς τό ἔργο τῆς



Οι ιεροσπουδαστές της Πατριαρχικής Σχολής «Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ'» (Κένυας), ενώ ψάλλουν βυζαντινούς ύμνους κατά την επίσκεψή τους στον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο

Πατριαρχικής Σχολής. Ὁ Σεβ. Κένυας εἶπε στους μαθητές γιά τήν πολύχρονη γνωριμία του μέ τόν Ἅγιο Κύκκου καί τόνισε ὅτι, σέ ὧρες δύσκολες, ἦταν ἐκεῖνος πού, ὀλοπρόθυμα, ἔδινε τό παρόν του γιά στήριξη τοῦ ἔργου τῆς Σχολῆς μέ λόγους, ἀλλά καί μέ ἔργα.

Ἵπενθύμισε στους ἱεροσπουδαστές τή συμβολή τοῦ Ἁγίου Κύκκου στόν τομέα τῶν ἐκδόσεων τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, ἰδιαίτερα τῆς πρώτης ἐκδοσης τῆς Ἁγίας Ἑβδομάδας στά Κικούγιου.

Ἐπίσης, ἀναφέρθηκε, μέ εὐγνωμοσύνη, γιά τό προσωπικό ἐνδιαφέρον τοῦ Ἁγίου Κύκκου στήν ἠθική καί ὕλική στήριξη τοῦ ἰδίου, γιά προώθηση τῶν ἐπιστημονικῶν συγγραφικῶν του ἔργων.

Ἀπό δικῆς του πλευρᾶς, ὁ Ἅγιος Κύκκου ἐξέφρασε τήν ἰδιαίτερη ἱκανοποίησή του γιά τό ἐπιτελούμενο ἔργο τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς καί τήν εὐαρέσκειά του γιά τήν ἐπίσκεψη. Οἱ ἱεροσπουδαστές, στή συνέχεια, ἔψαλλαν ἐκκλησιαστικούς ὕμνους καί τραγούδισαν χριστιανικά τραγούδια. Ξεναγήθηκαν στόν ἱερό ναό τοῦ Ἁγίου Προκοπίου καί ἐθαύμασαν τούς γύρω χώρους.

Τήν 1η Φεβρουαρίου 2010, οἱ μαθητές τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, συνοδευόμενοι ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Κένυας, κ. Μακάριο, ἐπεσκέφθησαν τήν Ἱερά Μονή Κύκκου. Στήν ἀρχή ἐπεσκέφθηκαν τό θρόνι, ὅπου, μέ πολύ δέος, ἀντίκρυσαν τόν τάφο τοῦ Μεγάλου Εὐεργέτη τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, Ἀείμνηστου Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'. Ὁ Σεβασμιώτατος τέλεσε τρισάγιο καί κατασυγκινημένος μίλησε γιά τήν προσφορά καί τό ἔργο τοῦ Μακαρίου στήν Κένυα.

Στή συνέχεια, ἀφοῦ προσκύνησαν τή θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου καί τά ἅγια λείψανα, ξεναγήθηκαν στό ἱστορικό Μουσεῖο τῆς Μονῆς. Ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κύκκου καί Τηλλυρίας, Παν. Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀγαθόνικος, ὑποδέχθηκε τούς ἱεροσπουδαστές στό Μέγα Συνοδικό τῆς Μονῆς. Ὁ π. Ἀγαθόνικος, μιλώντας ἐκ μέρους τοῦ Πανιερω. Μητροπολίτη Κύκκου καί Τηλλυρίας, κ.κ. Νικηφόρου, καλωσόρισε τούς ἱεροσπουδαστές καί μίλησε γιά τή θαυματουργή παρουσία τῆς Παναγίας τοῦ Κύκκου στους χώρους τῆς Μονῆς, σέ συνδυασμό μέ τήν πνευματική ζωή τῶν ἀνθρώπων. Μέ γλαφυρότητα ἀνέλυσε τόν ἀγώνα τοῦ κάθε ἀνθρώπου πρὸς τή θέωση.

Τό μεσημέρι παρατέθηκε πλούσιο γεῦμα στους χώρους τῆς Μονῆς καί στό τέλος δόθηκαν δῶρα σ' ὅλους.

Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ Ὁρθόδοξη Πατριαρχική Σχολή «Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος ὁ Γ'» κτίστηκε μέ πρωτοβουλία τοῦ ἰδίου τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου καί μέ ἐξοδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Λειτουργεῖ, ἀνελλιπῶς,



Οι ιεροσπουδαστές ἔδωσαν μια ἐξαίρετη νότα στη συνάντησή τους μέ τον Πανιερώτατο κ.κ. Νικηφόρο, ἀποδίδοντας παραδοσιακά τραγούδια τῆς χώρας τους

ἀπό τό 1982 καί δέχεται μαθητές ἀπό τήν Ἠπειρο τῆς Ἀφρικῆς. Πρόσφατα, βραβεύτηκε ἀπό τό Ἴδρυμα Ἐνώσεως τῶν Ὁρθοδόξων Κρατῶν, πού ἐδρεύει στή Μόσχα, γιά τήν προβολή καί προαγωγή τῶν Ὁρθοδόξων ἰδεῶν στήν Ἀφρικανική Ἠπειρο καί τήν ἀπογνη λειτουργία της καί τήν προσφορά της στόν τομέα τῶν μεταφραστικῶν λειτουργικῶν κειμένων τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας στίς Ἀφρικανικές διαλέκτους. ■