



«Νους υγιής εν σώματι υγιεί»

Αυτό ήταν ένα σύνθημα ζωής και πολιτισμού των αρχαίων Ελλήνων και του οποίου η δυναμική είναι διαχρονική και επίκαιρη. Ασκούσαν στην αρχαία Ελλάδα οι πρόγονοί μας τους νέους, ώστε από τη μια να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν τις δυνάμεις του πνεύματος και από την άλλη να εκπαιδεύουν το σώμα, ώστε να διακρατείται γερό και αποδοτικό.

Τούτο το δεδομένο ίσχυσε και εξακολουθεί να ισχύει και μέσα στο πλαίσιο της χριστιανικής αγωγής. Οι πατέρες της Εκκλησίας πάντοτε συμβούλευαν και καθοδηγούσαν, ώστε η παιδεία να στρέφεται και προς τη μόρφωση του νου αλλά και προς την άσκηση του σώματος. Άλλωστε ο νέος έχει ανάγκη και της εκπαίδευσης αλλά και της γυμναστικής.

Αυτό το σκοπό της αγωγής εκφράζοντας και ο

Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Νικηφόρος, δεν φείσθηκε κόπων και χρημάτων και πραγματοποίησε το όραμά του με την κατασκευή δύο υπερσύγχρονων γηπέδων φούτσαλ στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, ώστε αυτά να χρησιμοποιούνται από τους νέους της κοινότητας, και όχι μόνο.

Και πράγματι τα γήπεδα αυτά έχουν γίνει τόπος έλξης για πολλούς νέους, οι οποίοι και ασκούνται αλλά και ταυτόχρονα διαμέσου αυτού του τρόπου μαθαίνουν να επικοινωνούν σωστά μεταξύ τους αλλά και να προστατεύονται από πολλούς άλλους κινδύνους που τους απειλούν.

Η πράξη αυτή του Πανιερωτάτου, που δεν είναι η μοναδική στην «εγκλωβισμένη» περιοχή της Τηλλυρίας, είναι μια τρανή απόδειξη της αγάπης και της μέριμνας του για όλο το ποίμνιό του και προπάντων τους νέους. ■