



*Η ομάδα των παιδιών μαζί με το Διευθυντή του Γραφείου του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου Πρωτοπρεσβύτερο Παρασκευά Παπάμιχαήλ και στελέχη των Κατηχητικών Συνάξεων, ενώ αναχωρούν από την Κύπρο*

## ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

**Μ**ε τις ευλογίες του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου πραγματοποιήθηκε από τις 28 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου η καθιερωμένη προσκυνηματική και ψυχαγωγική εκδρομή του ανώτερου κύκλου των κατηχητικών συνάξεων της Ιεράς Μητροπόλεώς μας στο εξωτερικό. Φετινός προορισμός τα ελληνικά νησιά με επίκεντρο το προσκύνημα στο Αγιονήσι της Παναγίας, την Τήνο. Η εκδρομή-κρουαζιέρα που ξεκίνησε από το Λιμάνι της Λεμεσού περιελάμβανε ποικιλία δραστηριοτήτων.

Πρώτος σταθμός η Σαντορίνη με την άγρια και απόκοσμη της ομορφιά, φτιαγμένη από μια

κοσμογονία, από ένα ηφαίστειο που κείτεται καταμεσής του όρμου του νησιού. Εκεί τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στα σοκάκια των Φηρών και να φωτογραφηθούν στο κρημνώδες και μαγευτικό τοπίο με φόντο το απέραντο γαλάζιο.

Επόμενος σταθμός η Σύρος, η νύμφη του Αιγαίου. Το αρχοντικό νησί των Κυκλάδων δεσπόζει στο κέντρο του νησιώτικου συμπλέγματος και γοητεύει τους επισκέπτες του με τον εντελώς ξεχωριστό χαρακτήρα από τα υπόλοιπα κυκλαδίτικα νησιά, χάρη στην εξαιρετική νεοκλασική αρχιτεκτονική της. Σημαδιακή για τα παιδιά η επίσκεψη στο Μουσείο της Ερμούπολης, αφιερωμένο στο μεγάλο μουσουργό του ελληνικού τραγουδιού Μάρκο Βαμβακάρη, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του

και την καλλιτεχνική του δημιουργία με τη Σύρο όσο κανένας άλλος. Η Φραγκοσυριανή, το περιβόητο χασάπικο του Μάρκου πρέπει να είναι το ελληνικό τραγούδι που έχει γνωρίσει τις περισσότερες εκτελέσεις και διασκευές και έχει κάνει τη Σύρο ξακουστή σε όλο τον κόσμο.

Το ευλαβικό προσκύνημά μας στο άγιο, ζωντανό εικονοστάσι της Ορθοδοξίας και της Πατρίδας, στην Τήνο, ήταν για τον καθένα μας μια εμπειρία ζωής. Με την είσοδό μας στον επιβλητικό ναό η διάχυτη αίσθηση της παρουσίας της Θεομήτορος κάλυπτε κάθε άλλη σκέψη. Η ανάγκη για σιωπή και η κατάνυξη άφηναν τα αισθητά τους σημάδια στις μισοσκυμμένες βουρκωμένες φιγούρες που πρόσμεναν ανυπόμονα να προσκυνήσουν τη στολισμένη με αφιερώματα εικόνα της. Θερμές ικεσίες και αίνοι ευχαριστίας που γίνονταν ορατοί μέσα από τα αμέτρητα αφιερώματα, τα οποία κάλυπταν την εικόνα της και πρόδιδαν ότι πολλές ψυχές, πολλές ατελείωτες ιστορίες, πολλές θερμές ικεσίες κρέμονταν κάτω από τα χείλια της Παρθένου, προσμένοντας τη δική τους απάντηση. Το κάθε αφιέρωμα είχε από κάτω ένα ασημένιο κατασκεύασμα που «εξηγούσε» γιατί βρισκόταν εκεί μέσα. Άλλο είχε ένα σπιτάκι, άλλο μια ανθρώπινη μορφή, άλλο είχε ένα караβάκι. Ποιος ξέρει, πώς ευεργέτησε η Παναγία όλους αυτούς, ώστε να προσθέσουν και το δικό τους αφιέρωμα στη Χάρη Της. Η συντροφιά μας με τη Παναγιά δεν κράτησε για πολύ αφού το караβάκι της επιστροφής μας καλούσε να ανοίξουμε τα βήματα μας προς το λιμανάκι αναζωογονημένοι πνευματικά από την γλυκιά αύρα της Μεγαλόχαρης.

Η κρουαζιέρα συνεχίστηκε με μια ολιγόωρη στάση στο νησί της Ρόδου, όπου τα παιδιά απόλαυσαν τον περίπατό τους στα γραφικά δρομάκια της πόλης των Ιπποτών και ψώνισαν από τα πλημμυρισμένα από σουβενίρ μαγαζάκια της. Ορισμένοι προτίμησαν τις βουτιές στα καταγάλανα νερά του πανέμορφου νησιού.

Με ακατάπαυστο κέφι η διασκέδαση συνεχίστηκε στο πλοίο κατά την διάρκεια της επιστροφής στη Λεμεσό. Κατάφορτοι και πλημμυρισμένοι από ψυχαγωγικές εμπειρίες αναπολούσαμε όλοι τις όμορφες και μοναδικές στιγμές της εκδρομής προσμένοντας με ανυπομονησία την επόμενη φορά.

Για όλα αυτά και πολλά άλλα οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πνευματικό μας Πατέρα, τον Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικηφόρο, και μια προσευχή ώστε ο Θεός να του δίδει υγεία, μακροήμευση και δύναμη πολλή, για να επιτελεί το έργο που του ανέθεσε. ■



**Ταξιδεύοντας στα γαλάζια νερά του Αιγαίου και ατενίζοντας τα γραφικά και υπέροχα νησιά του**



**Ανηφορίζοντας το πλακόστρωτο στην κεντρική πλατεία της Τήνου που οδηγεί στο πανιέρο προσκύνημα της Παναγίας**



**Μια αναμνηστική φωτογραφία μπροστά από την εκκλησία της Παναγίας της Τήνου**



## ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

● Μάρω Χαραλάμπους, Σοφία Κοντάκκη, Χλόη Γαβριήλ

**Μ**ετά από μια κουραστική σχολική χρονιά, για άλλη μια φορά μας δόθηκε η ευκαιρία να ταξιδέψουμε όλοι στην Ελλάδα. Αυτό για τον καθένα από εμάς τους έφηβους σημαίνει πάρα πολλά, γιατί μέσα στα πλαίσια αυτών των ταξιδιών και γενικότερα μέσα στο πλαίσιο του Κατηχητικού όχι μόνο ερχόμαστε πιο κοντά στον Θεό, αλλά ενδυναμώνουμε και τις σχέσεις μεταξύ μας. Όλοι μας εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στον Πανιερώτατο κ.κ Νικηφόρο, γιατί χωρίς αυτόν πολλοί από εμάς που δεν είχαμε μεγάλη οικονομική ευχέρεια δεν θα μπορούσαμε να ταξιδέψουμε μαζί με τους φίλους μας και δεν θα αποκτούσαμε τόσες πολλές και όμορφες εμπειρίες. Ευχαριστούμε επίσης τον Πάτερ Παρασκευά Παπαμιχαήλ, τον

κύριο Ερρίκο Σεργίου, τον κύριο Σάββα Ιωάννου, τον κύριο Γεώργιο Διάκο και τον κύριο Χάρη Φαλά, που δέχτηκαν με μεγάλη τους ευχαρίστηση να μας συνοδεύσουν σε αυτή την πενταήμερη εκδρομή.

Αρχικά πήγαμε στο πανέμορφο νησί Σαντορίνη. Αφού κατεβήκαμε από το πλοίο ανεβήκαμε στην Σαντορίνη με τελεφερίκ. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε το εντυπωσιακό, μαγευτικό ηλιοβασίλεμα που είναι το πιο φημισμένο ηλιοβασίλεμα σε όλο τον κόσμο. Όταν έφτασε ο χρόνος για την επιστροφή αποφασίσαμε να γυρίσουμε στο πλοίο και αντί με τελεφερίκ να κατεβούμε τα 800 σκαλιά θαυμάζοντας την υπέροχη θέα που αντικρίζαμε απέναντί μας.

Μετάπειτα ο επόμενος μας προορισμός ήταν στην εντυπωσιακή Σύρο, όπου είχαμε την ευκαιρία να αγοράσουμε τα νόστιμα λουκούμια της Σύρου που είναι τα πιο φημισμένα λουκούμια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Εκεί καθίσαμε σε μια από τις πολλές καφετερίες που υπάρχουν στο γραφικό λιμανάκι της Σύρου, απολαμβάνοντας παγωτό μαζί με τους συνοδούς μας.

Επόμενος σταθμός ήταν η Μύκονος από όπου πήραμε μικρό πλοιαράκι και πήγαμε για



**Η θαυματουργή εικόνα της  
Παναγίας της Τήνου**





προσκύνημα στην Παναγία της Τήνου.

Η Παναγία της Τήνου ανοικοδομήθηκε το 1823. Η εικόνα της Παναγίας της Τήνου είναι από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Άνθρωποι από κάθε γωνιά έρχονται εδώ να προσκυνήσουν, να εκπληρώσουν ένα τάμα, να παρακαλέσουν, να ευχηθούν, να εξομολογηθούν... Το θρησκευτικό συναίσθημα είναι ιδιαίτερα έντονο. Πολλοί, μάλιστα, πηγαίνουν γονυπετείς από το πλοίο μέχρι και την εκκλησία η οποία φαίνεται από το λιμάνι. Η ανηφορική διαδρομή στρώνεται με χαλιά που βοηθούν τους προσκυνητές στο έργο τους. Τέλος επιστρέψαμε πίσω στην Μύκονο, όπου κάναμε ψώνια και περπατήσαμε μέσα στα στενά σοκάκια παρατηρώντας τους υπέροχους ανεμόμυλους.



Τελευταίος μας προορισμός ήταν η Ρόδος. Εκεί επισκεφτήκαμε τον Κολοσό της Ρόδου, όπου βγάλαμε πολλές φωτογραφίες και μάθαμε πολλές πληροφορίες. Αργότερα κάναμε τα τελευταία μας ψώνια. Επίσης κολυμπήσαμε στα κρυστάλλινα, πεντακάθαρα νερά της Ρόδου όλοι μαζί τραγουδώντας, γελώντας, θέλοντας να απολαύσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την τελευταία μέρα του ταξιδιού μας.

Η διαμονή μας στο πλοίο ήταν φανταστική.

Το προσωπικό του πλοίου ήταν ευγενικό και πολύ εξυπηρετικό. Ακόμη, το φαγητό μας ήταν καθημερινά πολύ νόστιμο. Η νυχτερινή ζωή στο πλοίο ήταν πολύ διασκεδαστική. Το πρόγραμμα ήταν ζωντανό, με πολύ χορό, τραγούδι, γέλιο και ξεφάντωμα.

Τίποτα από όλα τα πιο πάνω όμως δεν θα είχαν την ίδια γεύση αν μαζί μας δεν έρχονταν οι καταπληκτικοί, πολυαγαπημένοι μας συνοδοί. Η παρουσία του Πάτερ Παρασκευά ήταν για εμάς πολύ χρήσιμη, αφού συνεχώς μέσα από τις πολύωρες συζητήσεις μας, μας έδινε απαντήσεις για θέματα που μας προβλημάτιζαν για πολύ καιρό. Οι συμβουλές και οι γνώσεις που μας πρόσφερε θα μας είναι πάντοτε χρήσιμες στο μέλλον. Αυτό, γιατί στον σημερινό κόσμο, όπου κυριαρχεί ο υλισμός, το ψέμα και το συμφέρον για να μπορέσει κάποιος να τα βγάλει πέρα χρειάζεται γερές παραινήσεις και συμβουλές. Τον Πάτερ Παρασκευά θα τον αγαπάμε πάντα και τον παρακαλούμε να έρθει μαζί μας και στην επόμενη μας εκδρομή. Επιπλέον θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Έρικ, τον κύριο Σάββα, τον κύριο Γιώργο και τον κύριο Χάρη, που ήταν συνέχεια μαζί μας και μας πρόσεχαν, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την αγάπη και το ενδιαφέρον τους για εμάς.

Είναι γεγονός, πως οι κατηχητικές μας συναντήσεις κατά την διάρκεια της χρονιάς μας βοήθησαν όλους αρκετά, ώστε να διαμορφώσουμε σωστά το χαρακτήρα μας και να γίνουμε ενεργά μέλη της κοινωνίας. Ιδιαίτερα οι τελειόφοιτοι του σχολείου μας, είναι ευγνώμονες στους καθηγητές του κατηχητικού – τον κ.Σάββα, τον κ. Έρικ, τον κ. Χρήστο – που έδιναν πάντα χρήσιμες συμβουλές για τον νέο δρόμο που θα ανοιχτεί μπροστά τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν με θάρρος και ψυχραιμία οποιοδήποτε πρόβλημα συναντήσουν. Οι τελειόφοιτοι, φεύγοντας τα κορίτσια για σπουδές και τα αγόρια για να υπηρετήσουν την πατρίδα μας, εύχονται να μπορέσουν και του χρόνου να λάβουν μέρος στην εκδρομή του κατηχητικού, αφού, όποτε βρίσκονται στο χωριό, θα παρευρίσκονται και στις κατηχητικές μας συναντήσεις.

Εν κατακλείδι, αυτή η πενταήμερη κρουαζιέρα χάρισε σε όλους μας αρκετές εμπειρίες. Αυτό αναμφισβήτητα το χρωστάμε στον Πανιερώτατο κ.κ. Νικηφόρο, που στέκεται πάντα δίπλα μας σε ό,τι του ζητήσουμε. Τον ευχαριστούμε όλοι μέσα από τα βάθη της ψυχής μας, αφού κάνει τα όνειρα μας πραγματικότητα. Ευχόμαστε ο Θεός να τον έχει πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε!! ■