



## ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ ΚΩΜΟΠΟΛΗΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

**Μ**ε λαμπρότητα και ιερή συγκίνηση πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Ιουλίου 2010, τρίπτυχο εκδηλώσεων στη Δημητσάνα, έδρα του Δήμου Γορτυνίας. Το τρίπτυχο αυτό περιλάμβανε τους εορτασμούς της πολιούχου της Δημητσάνας Αγίας Κυριακής, την τελετή αδελφοποίησης της Δημητσάνας με την Κατωκοπιά (κατεχόμενο χωριό της Κύπρου), και τα αποκαλυπτήρια μαρμαρινής πλάκας προς τιμή του Εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Δημητσάνας Φιλοθέου Χατζή (1795-1821) του Κυπρίου. Τόσο οι συντελεστές όσο οι οργανωτές και οι συμμετέχο-

ντες βίωσαν τις συγκλονιστικές στιγμές των πιο πάνω εκδηλώσεων. Εκπρόσωπος του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου και Τυλληρίας κ.κ. Νικηφόρου, εστάλη ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μονής Κύκκου κ. Χρυσόστομος, ο οποίος ανέγνωσε τον χαιρετισμό του Πανιερωτάτου και μετέφερε σε όλους τις ευχές και τις ευλογίες του.

Ανάμεσα στις εκδηλώσεις αυτές, αξιοσημείωτη ήταν και η ξενάγηση στην ιστορική βιβλιοθήκη της Δημητσάνας, η οποία διασώζει πλούσιο αρχαιακό υλικό.

# Εθνομάρτυρας Φιλόθεος Χατζής, Μητροπολίτης Δημητσάνας 1795-1821

Κυπριακής καταγωγής και δευτερεύων των Διακόνων στην Πατριαρχική αυλή του Οικουμενικού Πατριάρχη Γερασίμου Γ' του Κυπρίου. Στη συνέχεια Μητροπολίτης Δημητσάνας. Λόγω της δράσης του

φυλακίστηκε από τους Τούρκους μαζί με άλλους Αρχιερείς στην Τρίπολη. Απεβίωσε σε μπουντρούμι το 1821, δεκαπέντε μέρες πριν από την απελευθέρωση της πόλης του.

## ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

### ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ

#### κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

[Το Χαιρετισμό διάβασε ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Κυκκώτης]

Σεβασμιότατοι,  
Κύριοι Αξιωματούχοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  
Εξοχότατε κύριε Πρόσβη της Κυπριακής  
Δημοκρατίας,  
Κυρίες και Κύριοι,

Η ιστορική έρευνα δεν έχει φωτίσει μέχρι σήμερα αρκετά την πολύπλευρη και πολυδιάστατη συμβολή της Κύπρου στην ελληνική επανάσταση του 1821. Αλλά από τα στοιχεία τα κατασπαρμένα σε δημοσιευθέντα έγγραφα ή στα απομνημονεύματα των οπλαρχηγών, διαπιστώνει κανείς την έντονη παρουσία της στο ιστορικό προσκλητήριο της εθνικής παλιγγενεσίας. Η επεξεργασία των διαφόρων ιστορικών πηγών μάς επιτρέπει να υπολογίσουμε τον αριθμό των Κυπρίων αγωνιστών του 1821 σε χίλιους περίπου, που είναι εξαιρετικά μεγάλος, αν αναλογιστούμε ότι ο ελληνικός πληθυσμός του νησιού ανερχόταν τότε στις ογδόντα έως εκατόν χιλιάδες κατοίκους. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται και τέσσερις σημαίνοντες Αρχιερείς, οι Δημητσάνης Φιλόθεος Χατζής, Νικομηδείας Αθανάσιος Καρύδης, Αγκύρας και μετέπειτα Λοκρίδος Αγαθάγγελος

Μυριανθούσης και Δημητριάδος και Ζαγοράς Αθανάσιος Κασσαβέτης.

Ο Φιλόθεος Χατζής υπήρξε μία από τις πλέον σημαντικές μορφές των Κυπρίων κληρικών της εποχής. Όπως σημειώνει βιογράφος του, «ήτο εκ των ησυχωτέρων Αρχιερέων και πολύ εκκλησιαστικός». Αξίζει να αναφέρουμε, ότι υπήρξε πνευματικό τέκνο του Μητροπολίτη Πάφου αγίου Παναρέτου, ενός ξεχωριστού και λαμπρού κληρικού. Ανήκε επίσης, μαζί με πολλούς άλλους Κυπρίους Αρχιερείς, όπως τον Πατριάρχη Αντιοχείας Ανθέμιο, στον κύκλο του μεγάλου Κυπρίου Οικουμενικού Πατριάρχη Γερασίμου του Γ', από τον οποίο υποστηρίχθηκε στην άνοδό του στον μητροπολιτικό θρόνο Δημητσάνης, όπου προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες για την πνευματική προκοπή των κατόικων.

Ο Φιλόθεος, καθόλο το διάστημα της αρχιερατικής του διακονίας, επικέντρωσε μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς του στη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων στις πόλεις και στα χωριά της μητρο-



**Ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος ενώ διαβάσει το Χαιρετισμό του Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου κατά την τελετή αποκάλυψης της μαρμαρινής πλάκας προς τιμήν του Εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Δημητσάνης Φιλόθεου Χατζή του Κυρίου**

πολιτικής του περιοχής. Κυρίως, όμως, στήριξε τη λειτουργία της Ελληνικής Σχολής της Δημητσάνης, την οποία έθεσε κάτω από την εποπτεία του από τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής του στην πόλη. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξε για την ομαλή λειτουργία των Μονών, και ιδίως αυτής του Φιλοσόφου, οι οποίες αποτελούσαν κέντρα ελληνικών γραμμάτων και στήριξης της ελληνορθόδοξης συνείδησης του λαού.

Η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας δεν άφησε ασυγκίνητο τον Φιλόθεο, ο οποίος μυήθηκε από τους πρώτους σε αυτήν, κατά μία εκδοχή από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό. Το ίδιο συνέβη και με το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού της Μητρόπολης Δημητσάνης, που ήταν αμιγώς ελληνικός, γεγονός που επέτρεψε την επαναλειτουργία των μπαρουτόμυλων της περιοχής, οι οποίοι είχαν καταστραφεί από την εποχή των Ορλωφικών, καθώς και τη λειτουργία άλλων. Με την καθοδήγηση δε των αδελφών Νικολάου και Σπυρίδωνα Σπηλιωτόπουλου παρασκευάστηκε μπαρούτι, που αποθηκευόταν στη συνέχεια στα μοναστήρια της Δημητσάνης και σε κατάλληλες κρυψώνες, από όπου διοχετεύτηκε, μετά την έναρξη του αγώνα, στις επαναστατημένες περιοχές.

Βέβαια, η προετοιμασία της Επανάστασης ήταν αδύνατο να μην γίνει αντιληπτή από τους κατακτητές, που, έχοντας αρκετές ενδείξεις για την επικείμενη έναρξή της, κάλεσαν τους Αρχιερείς και τους προκρίτους στην Τρίπολη, δήθεν προς σύσκεψιν. Στην πραγματικότητα, όμως, επεδίωκαν τη σύλληψή τους, ώστε ο λαός να παραμείνει χωρίς

τους φυσικούς καθοδηγητές του και να διστάσει να ξεγεραθεί. Εκφράστηκαν τότε δύο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις: Η μεν πρώτη υποστήριζε ότι έπρεπε να κρυβούν προσωρινά και στη συνέχεια να ενταχθούν στα σώματα των επαναστατών, που ανεμένετο να ξεσηκωθούν, η δε δεύτερη ότι έπρεπε να μεταβούν στην Τρίπολη, ώστε να παραπλανήσουν τις Οθωμανικές αρχές και να δώσουν χρόνο, για την καλύτερη προετοιμασία του αγώνα. Ανάμεσα στους τελευταίους περιλαμβάνονταν και ο Φιλόθεος Χατζής, ο οποίος οδηγήθηκε αυτοπροαίρετως στο μαρτύριο, χάριν της επιτυχίας της επανάστασης.

Στην Τρίπολη, ο Φιλόθεος συνελήφθη και ρίχτηκε στις φυλακές, μαζί με αρκετούς άλλους Αρχιερείς της Πελοποννήσου, όπου απεβίωσε από τα βασανιστήρια και τις κακουχίες, στις 10 Σεπτεμβρίου 1821, λίγες ημέρες πριν από την απελευθέρωση της πόλης. Η όλη βιοτή και το μαρτυρικό του φρόνημα είναι αποκαλυπτικά της προσωπικότητας του πολύ σημαντικού αυτού Κύπριου κληρικού, ο οποίος διεπότισε με την εκκλησιαστική και εθνική του συνείδηση την ατμόσφαιρα του μεγάλου ξεσηκωμού του 1821 και επιβεβαίωσε με τη συμμετοχή του στην ελληνική επανάσταση τη μεγάλη προσφορά, που είχε πάντοτε ο κυπριακός κλήρος στους αγώνες του Ελληνισμού για ελευθερία και αξιοπρέπεια. Είναι για τον λόγο αυτό που με ξεχωριστή χαρά χαιρετίζουμε την εκδήλωση των αποκαλυπτηρίων της προτομής του και ευχόμαστε η ζωή του να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση, για όλους εμάς τους νεότερους.

# ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

**Λ**αμπρός και φέτος ο εορτασμός της πολιούχου της Δημητσάνας Μεγαλομάρτυρος Αγίας Κυριακής. Κατά τη διάρκεια του διημέρου των εκδηλώσεων (6 και 7 Ιουλίου) πραγματοποιήθηκε και η αδελφοποίηση του Δήμου Δημητσάνας με την κατεχόμενη κοινότητα Κατωκοπιάς Λευκωσίας της Κύπρου.

Τις θρησκευτικές εκδηλώσεις λάμπρυναν με την παρουσία τους δύο Αξιοεβαστοι Ιεράρχες, οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεμίας και Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ.κ. Δανιήλ.

Η συνεργασία του Δημοτικού Συμβουλίου Δημητσάνας με το τοπικό Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ήταν άψογη, με αποτέλεσμα όλες οι εκδηλώσεις να στεφθούν με απόλυτη επιτυχία και ο Δήμαρχος Δημητσάνας κ. Αναστάσιος Βλάχος να δεχθεί θερμά συγχαρητήρια από όλους τους εκλεκτούς καλεσμένους όχι μόνο για την οργάνωση αλλά και για τη φιλοξενία.

Η αδελφοποίηση της Δημητσάνας με την Κατωκοπιά Κύπρου έδωσε μια άλλη διάσταση στο φετινό εορτασμό της πόλης και όπως φάνηκε αυτή η πρωτοβουλία θα έχει σηματικά αποτελέσματα για τους πολίτες των δύο περιοχών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αδελφοποίηση έγινε παρουσία του πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ιωσήφ Ιωσήφ ο οποίος δεσμεύθηκε να δουλέψει προσωπικά για να επιτευχθούν οι στόχοι των δύο Δήμων.

Την Τετάρτη 7/7/2010 αμέσως μετά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία έγιναν τα αποκαλυπτήρια τιμητικής μαρμαρίνης πλάκας αφιερωμένης στη



*Άποψη της Δημητσάνας κατά την ώρα του εσπερινού*

μνήμη του Κυπρίου Εθνομάρτυρα Φιλοθέου Χατζή ο οποίος διετέλεσε Μητροπολίτης Δημητσάνας από το 1795 έως το 1821 και πέθανε μαρτυρικά στις φυλακές της Τριπολιτσάς, μαζί με άλλους Ιεράρχες, κατά τη διάρκεια της άλωσης.

Η κατασκευή αυτής της μαρμαρίνης πλάκας έγινε με προσωπικό αγώνα που έδωσε ο πρόεδρος του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κυπρίων Αθήνας κ. Ηρακλής Ζαχαριάδης ο οποίος στην ομιλία του τόνισε ότι αυτό το έργο ήταν ένα τάμα, μία οφειλόμενη τιμή σε ένα Κύπριο Ιεράρχη που έδωσε τη ζωή του για την ελευθερία της Ελλάδας.



**Κάτοικοι της κατεχόμενης Κατωκοπιάς με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο και τον πρόεδρο του ΕΠΟΚ Δρα Ηρακλή Ζαχαριάδη**

Μέσα σε ένα ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, οι Κύπριοι της Κατωκοπιάς και οι Δημητσανίτες έγιναν αδέρφια δίνοντας όρκο αιώνιας φιλίας και συνεργασίας. Στην ομιλία του ο Κοινοτάρχης Κατωκοπιάς κ. Ανδρέας Φραγκουλίδης, φανερά συγκινημένος, δήλωσε ότι νιώθουν υπερήφανοι που αδελφοποιούνται με την ιστορική Δημητσάνα και τόνισε ότι μέχρι να ελευθερωθεί ο τόπος τους, το δικό τους χωριό θα είναι η Δημητσάνα. Σήμερα νιώθουμε ότι αποκτάμε και εμείς ένα δικό μας τόπο, είπε χαρακτηριστικά ο Κύπριος Κοινοτάρχης.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δημητσάνας κ. Νίκος Κάλλας, αφού ανάγνωση την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. για την αδελφοποίηση με την Κατωκοπιά Κύπρου, δήλωσε ότι η Δημητσάνα αγκαλιάζει από σήμερα όλους τους Κυπρίους αδελφούς της και τόνισε ότι αυτή η αδελφοποίηση δε γίνεται για δημόσιες σχέσεις, ενώ δεσμεύθηκε ότι, όσο περνάει από το χέρι του, αυτή η αδελφοποίηση δε θα μείνει στα χαρτιά.

Η τελετή της αδελφοποίησης ολοκληρώθηκε με την υπογραφή του πρωτοκόλλου, από τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών, ενώ αναμνηστικά δώρα δόθηκαν και από τις δύο πλευρές. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με ένα γνήσιο αρκαδικό γλέντι. Χορευτικό πρόγραμμα παρουσίασε το χορευτικό τμήμα της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως ενώ

ευχάριστη έκπληξη ήταν η συμμετοχή τριών μικρών χορευτών από την Κατωκοπιά, που χόρεψαν κυπριακά τραγούδια. Ακολούθησε γεύμα προς τιμήν των προσκεκλημένων που παράθεσε ο Δήμος Δημητσάνας στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.

Στο τέλος, ο Δήμαρχος Δημητσάνας κ. Αναστάσιος Βλάχος, ευχαρίστησε όλους αυτούς που εργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η αδελφοποίηση καθώς και όλους αυτούς που τίμησαν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις του Δήμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόντες στην τελετή της αδελφοποίησης, εκτός από το πλήθος του κό-



**Μικρή ομάδα νέων-χορευτών από την Κατωκοπιά, μεγάλοι πρεσβευτές της παράδοσής μας σε κυπριακούς χορούς**



**Τα δύο χορευτικά συγκροτήματα Γορτυνίας και Κατωκοπιάς**



**Κάτοικοι της Κατωκοπιάς με αξιωματούχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον εφοχώτατο Πρέσβη της Κύπρου στην Αθήνα Δρα Ιωσήφ Ιωσήφ, τον πρόεδρο του ΕΠΟΚ Δρα Ηρακλή Ζαχαριάδη και τον διευθυντή του ΚΟΤ στην Αθήνα, μπροστά από την αναμνηστική μαρμαρίνη πλάκα**

σμου, ήταν οι παρακάτω επίσημοι:

1. Ο Πρέσβης τη Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ιωσήφ Ιωσήφ.
2. Ο Υποστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Τούζος, Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Πελοποννήσου.
3. Ο Διευθυντής Αστυνομικής Διευθύνσεως Αρκαδίας κ. Πέτρος Αλμπάνης.
4. Ο Νομάρχης Αρκαδίας κ. Δημήτρης Κωνσταντόπουλος.
5. Ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ Αρκαδίας και Δήμαρχος Τρικολώνων κ. Γεώργιος Μπαρούτσας.
6. Ο Δήμαρχος Βυτίνας κ. Γιάννης Σακελλαρίου.
7. Ο Δήμαρχος Λαγκαδίων κ. Ευστάθιος Κούλης,

8. Ο Δήμαρχος Ηραίας κ. Σταύρος Χριστόπουλος.
9. Ο Δήμαρχος Κοντοβάζαινας κ. Ηλίας Αποσκήτης
10. Η Δήμαρχος Μάνδρας Αττικής κα Κριακούκη.
11. Ο Διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού στο γραφείο της Αθήνας κ. Γεώργιος Ιωαννίδης.
12. Ο Υπεύθυνος Τύπου της Πρεσβείας της Κύπρου κ. Πέτρος Βοσκαρίδης.
13. Ο Διοικητής της Π.Υ. Μεγαλόπολης κ. Κώστας Γιάβας.
14. Ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας, Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Κυκκώτης.

# ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

*Ιερό Μνημείο η τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας προς τιμή του Φιλόθεου Χατζή και αδελφοποίηση Δημητσάνας και Κοινότητας Κατωκοπιάς της Κύπρου*

Στις 7 Ιουλίου έγιναν τα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης πλάκας προς τιμήν του Κύπριου Αρχιεπισκόπου Φιλοθέου Χατζή εκ Κύπρου, μετά από πρωτοβουλία του Ηρακλή Ζαχαριάδη, Προέδρου του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδος. Μια σημαντική ημέρα στην οποία παρευρέθηκαν ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ιωσήφ, ο Μητροπολίτης Βύρωνας και Καισαριανής κ. Δανιήλ, ο Μητροπολίτης Δημητσάνας κ. Ιερεμίας, ο Δήμαρχος Δημητσάνας κ. Βλάχος, ο Νομάρχης Αρκαδίας, κ. Κωνσταντόπουλος, ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος, Βουλευτές Δήμαρχοι και εκατοντάδες κόσμου.

Η μαρμάρινη πλάκα τοποθετήθηκε στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης Δημητσάνας αφιερωμένη στη Αγία Κυριακή, όπου απέναντι είναι η ιστορική βιβλιοθήκη της Δημητσάνης, η προτομή του Ιεράρχη Γρηγορίου Εακαι τώρα το μνημείο του Αρχιεπισκόπου Φιλοθέου Χατζή.

Συγκλονιστική ήταν η ομιλία του Προέδρου του ΕΠΟΚ Ηρακλή Ζαχαριάδη, ο οποίος εν συντομία αναφέρθηκε πώς έφθασε μετά από τρία ολόκληρα χρόνια το όραμά του να πραγματοποιηθεί, πώς σχεδίασε στο μυαλό του τα σχέδια που έπρεπε να τοποθετήσει, πώς ανακάλυψε την προσωπογραφία του Φιλόθεου Χατζή στην οποία αποτυπώθηκε η Αγία Μορφή ενός μεγάλου της πίστεως και της πατρίδας μας. “Είναι ο Άγιος Φιλόθεος που ελπίζω σύντομα η εκκλησία μας να τον κατατάξει στην Αγιοσύνη της. Εμείς θα κάνουμε την πρόταση τούτη προς την Κυπριακή Εκκλησία που θα αγωνιστούμε να πραγματοποιηθεί”, δήλωσε ο κ. Ζαχαριάδης. Εν συνεχεία αναφέρθηκε στους Χορηγούς της κατασκευής της πλάκας που είναι:

1. Η Ιερά Μητρόπολη Κύκκου και Τηλλυρίας.
2. Η οικογένεια Λίζας και Κώστα Ζαχαρίου.
3. Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ).
4. Ο κ. Άριστος Δωρίτης



**Μπροστά από την μαρμάρινη πλάκα και από αριστερά προς τα δεξιά διακρίνονται ο πρόεδρος του ΕΠΟΚ Δρ Ηρακλής Ζαχαριάδης, ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος, ο Πρέσβης της Κύπρου στην Αθήνα Δρ Ιωσήφ Ιωσήφ και ο Κοινοτάρχης Κατωκοπιάς κ. Αντρέας Φραγκουλίδης**

5. Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Κύπρου
6. Η κα. Μαρία Ζάμπα, Αρχιτέκτων.

Όλα αυτά είναι χαραγμένα στη μαρμάρινη πλάκα. Εν συνεχεία το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Δημητσάνας κ. Αναστάσιος Βλάχος, ο οποίος αναφέρθηκε στον Φιλόθεο Χατζή και έπειτα ο συγγραφέας – ιστορικός κ. Β. Σκολαρίκος, ο οποίος αναφέρθηκε και αυτός στο ρόλο και τη ζωή του Φιλόθεου Χατζή. Τις ομιλίες έκλεισε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Χρυσόστομος, ο οποίος διάβασε χαιρετισμό του Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου. Εν συνεχεία ο Δήμαρχος

Δημητσάνας τίμησε τον ιατρό και Πρόεδρο του ΕΠΟΚ κ. Ηρακλή Ζαχαριάδη και τον Κοινοτάρχη της Κατωκοπιάς κ. Ανδρέα Φραγκουλίδη, με τον οποίο ο Δήμος Δημητσάνας πραγματοποίησε την αδελφοποίηση Δημητσάνας και Κατωκοπιάς, έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων. Πράγματι η όλη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μέσα σε ατμόσφαιρα εθνικού και θρησκευτικού ενθουσιασμού και πατριωτικής έξαρσης μια και πλήθος κόσμου κατέκλυσε όλο τον προαύλιο χώρο, τους δρόμους

της πόλης, τα καφενεία. Χοροί ελληνικοί και κυπριακοί συνόδευαν την Αδελφοποίηση.

Τα αποκαλυπτήρια πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος του ΕΠΟΚ κ. Ηρακλής Ζαχαριάδης, ο Δήμαρχος Δημητσάνας κ. Βλάχος και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ιωσήφ Ιωσήφ. Η πλάκα ήταν ντυμένη με τα ελληνικά χρώματα. Η σημαία δόθηκε στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τιμήθηκε και από την Κοινότητα Δημητσάνας.

**ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΚΟΥ  
ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟ  
ΑΠΟ ΤΟ Δρ ΗΡΑΚΛΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ  
ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ**

Εξ ονόματος του Ελληνικού Πνευματικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδος απευθύνουμε εγκάρδιο χαιρετισμό και ευχαριστίες προς το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας για την άμεση ανταπόκριση βοήθειας για την κατασκευή και τοποθέτηση της μαρμαρίνης πλάκας προς τιμή του Αρχιεπισκόπου Φιλοθέου Χατζή. Ευχαριστίες επίσης εκφράζουμε προς υμάς για την θαυμάσια επιλογή σας να μας αποστείλετε τον Πανοσιολογίωτα Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο, ο οποίος μας συνεκίνησε με τη σύνεση, τη μόρφωση, τη χριστιανική του θέση και όπως όλοι αντιληφθήκαμε ο Αρχιμανδρίτης αυτός ήταν πολύ εκκλησιαστικός σεβόμενος όλους τους εκδρομείς, τους φίλους Δημητσανίτες οι οποίοι μας έδωσαν συγχαρητήρια για την παρουσία του Αρχιμανδρίτη όστις τους συνεκίνησε με την τιμιότητα, την ευσέβειά του διότι και στον Εσπερινό αλλά και στην πρωινή Λειτουργία (όρθρος) ήταν παρών πρώτος μεταξύ των πρώτων. Τέτοιοι ιεράρχες εκπροσωπούν επάξια κι εσάς αλλά γενικότερα την Εκκλησία μας. Σας μεταβιβάζω τα συγχαρητήρια του Γορτυνιακού λαού και την αγάπη τους.

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα, κάθε αγώνας του Ελληνισμού είναι και μια θαυμαστή και ηρωική κατάδυση στα σπλάχνα της ιστορικής μας θύμησης, είναι η αφομοιωτική προσέγγιση του παρελθόντος, η αναζήτηση των γονίμων και ζωντανών στοιχείων, των στοιχείων που θα αποτελέσουν πηγή νέων κατευθύνσεων, είναι τέλος η αγάπη για ό,τι είναι δικό μας είναι η γνώση ότι έχουμε ένα



***Ο πρόεδρος του ΕΠΟΚ Δρ Ηρακλής Ζαχαριάδης, φανερά συγκινημένος και με αμεσότητα, απευθύνει το δικό του χαιρετισμό στην εκδήλωση της αδελφοποίησης***

πλούτο ανεξάντλητο που δεν έχει κανένας άλλος λαός, είναι η ιστορία και η ιστορική συνέχιση του Ελληνισμού και της Ελλάδος μας.

Η Ελληνική φυλή έχει μια παράξενη μοίρα που οι άλλοι άνθρωποι και λαοί δεν μπορούν να την κατανοήσουν και να την συλλάβουν. Οδεύουν το δρόμο της ζωής με το θάνατο συντροφιά.



Ακολουθούν το δρόμο των ολίγων, το δρόμο των μεγάλων. Μεγάλοι, Πανιερώτατε Μητροπολίτη Νικηφόρε, είναι “ όσων η καρδιά σφύζει και κτυπά από μεγάλα οράματα και όταν αυτά απειλούνται, θυσιάζονται για την ακεραιότητα και την ελευθερία τους. Κι ο αγώνας – ο κάθε αγώνας – που γίνεται για τη διάσωση της πατρίδας, για την οικογένεια, για τις γυναίκες και τα παιδιά, για τα ιερά και τους τάφους των νεκρών πατέρων και αδελφών, περιβάλλεται το φωτοστέφανο της δόξας και του μεγαλείου.

Σήμερα, Πανιερώτατε, με την απόσταση που μας χωρίζει από το 1821, μας δίνεται η ευκαιρία για μια ουσιαστικότερη και ψύχραιμη προσέγγιση των τότε γεγονότων, για να αναλογιστούμε τις



**Ο Κοινοτάρχης Κατωκοπιάς κ. Αντρέας Φραγκουλίδης και ο Δήμαρχος Δημητσάνας κ. Αναστάσιος Βλάχος, κατά την υπογραφή της πράξης αδελφοποίησης**

ευθύνες μας και να συνειδητοποιήσουμε το χρέος μας απέναντι στους ήρωες και δημιουργούς της ανεπανάληπτης εποποιίας και ειδικά τους ιεράρχες Κυπρίους που έμειναν ξεχασμένοι και οι οποίοι άφησαν ιστορία, αγώνες και απέθαναν χωρίς κανείς να τους τιμήσει.

Χρέος μας, Πανιερώτατε, για μας τους ζωντανούς, τους νεότερους, τους ελεύθερους Έλληνες της Μητροπολιτικής Ελλάδος αλλά και της Κύπρου είναι να αποτίσουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης σ’ όλους αυτούς που μας έδωσαν τη δυνατότητα να ζούμε ελεύθεροι σε χώρο ελεύθερο. Πιστεύω, Πανιερώτατε, με τις λίγες δυνάμεις που μου απέμειναν, με τη βοήθεια του Θεού να βοηθήσω για να φωτιστεί σε κάποιο βαθμό, μια άγνωστη για πολλούς πτυχή της ελληνικής ιστορίας που σχετίζεται με το ρόλο Ιεραρχών της Κύπρου στην

Επανάσταση του 1821 και επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε τους ιδιαίτερους εθνικούς συνειδησιακούς δεσμούς και τους δεσμούς αλληλεγγύης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και να γνωρίσουμε την ψυχογραφία των Κυπρίων Ιεραρχών απέναντι στον εθνικό αγώνα του ’21, να συμπορευτούν σε μια κοινή μοίρα με τους υπόλοιπους Έλληνες, να πάψουν να είναι αποκομμένοι και αποξενωμένοι αδελφοί.

Εμείς θα προσπαθήσουμε μέσα στα δυνατά πλαίσια της πληροφόρησής μας να φωτίσουμε κατά το δυνατό τις πτυχές αυτές που αναφέρονται στη συμβολή και συμμετοχή της Κύπρου και των Κυπρίων Ιεραρχών στον Απελευθερωτικό αγώνα του ’21. Ήδη, Πανιερώτατε, το βιβλίο μας που αναφέρεται στη συμμετοχή των Κυπρίων το 1821 τελείωσε και είναι για διόρθωση (το ανέφερα στον Πανοσιολογιώτατο Χρυσόστομο).

Πρέπει επίσης να αναφέρω ότι “άρχισα” την έρευνα για ένα άλλο σεβαστό Μητροπολίτη Μηθύμνης, τον μακαριστό Πανάρετο. Κάποιο φυλλάδιο ενεχείρησα στον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο.

Πανιερώτατε, η προχθεσινή εκδήλωση άφησε άφωνο το λαό της Γορτυνίας, διότι όλοι δεν είχαν καμιά ενημέρωση ούτε για το Κυπριακό ούτε για τον Κύπριο Αρχιεπίσκοπο Φιλόθεο Χατζή.

Είναι καιρός, Πανιερώτατε, να συμμαζέψουμε τα σκορπισμένα εδώ και εκεί, τα λιγοστά έστω μηνύματα που διασώζονται μέσα στο χρόνο, των ανωνύμων που έζησαν, πόνεσαν, χάρηκαν και πέρασαν χωρίς να στήσουν τρόπαια στο πέρασμά τους.

Και πρέπει να γράψουμε γι’ αυτούς που με τη φλόγα στην καρδιά και την αστραπή στα μάτια δρασκελίσαν κάμπους και λαγκάδια, πέρασαν πελάγη και θάλασσες για να βρεθούν στον κόρφο της μάνας Ελλάδας να την παρηγορήσουν με την παρουσία τους και να δηλώσουν παρών με τη θυσία τους. Και ίσως το μεγαλύτερο τρόπαιό τους να ήταν ο αμετάθετος νόμος της υπέρτατης θυσίας για τα ιερά και τα πάτρια.

Πανιερώτατε, σας ευχαριστώ για όλα και εσάς και παρακαλώ να μεταβιβάσετε τις ευχαριστίες μας και στο Σεβασμό Μητροπολίτη Ησαΐα για την αγάπη που μου έδειξε.

Το Σεπτέμβριο θα ευρεθώ στην Κύπρο και εύχομαι να είμαστε όλοι μαζί στην Κατωκοπιά, όπου θα πραγματοποιηθεί η Αδελφοποίηση με τη Δημητσάνα.

Με σεβασμό  
Ηρακλής Ζαχαριάδης