

# Φυγοστρατία ή ελλειμματική φιλοπατρία;

● Του Αντώνιου Στυλιανάκη  
*Ιεροκήρυκα - Γυμνασιάρχη - Λογοτέχνη*

**Κ**ατάντησε πλέον για την Κύπρο, την κουρσεμένη και τουρκοπατημένη Κύπρο, επιδημία σοβαρή: Κατά εκατοντάδες οι φυγόστρατοι έφηβοι κάθε Ιούλιο, με χαρτί απαλλαγής στράτευσης (προσωρινής μη μόνιμης) από στρατιωτικούς ψυχιάτρους και όχι μόνο. Και τα παιδιά που κατατάσσονται τιμίως, στραγγίζουν το πικρό ποτήρι της απογοήτευσης για την αδικία που τους περιτριγυρίζει.

Ασφαλώς δεν μιλούμε για παιδιά –κληρωτούς με αναμφισβήτητα ψυχολογικά προβλήματα. Μιλούμε για τους κατ' επίφαση ή και πονηρία ασθενείς που μόλις εξασφαλίσουν το χαρτί της ... ντροπής, συγγνώμη, της απαλλαγής εννοώ, σπεύδουν για σπουδές σε ευρωπαϊκές, κυρίως, χώρες. Και έρχονται τα Χριστούγεννα για διακοπές και κάνουν και την απαραίτητη... βόλτα τους μέχρι το στρατόπεδο με το πανάκριβο ΙΧ του μπαμπά, που κάτω από άλλες συνθήκες θα υπηρετούσαν εδώ κανονικά τη θητεία τους. Και τους βλέπουν τα φανταράκια μας και γεμίζουν θυμό και οργή για τα άπιστευτα που βλέπουν...

Το Υπουργείο Άμυνας άρχισε - και είναι προς τιμήν του - να λαμβάνει σωστά και αυστηρά μέτρα καταστολής του εθνικά και κοινωνικά απαράδεκτου φαινομένου. Θα δούμε...

Μα μου φαίνεται πως το ζήτημα δεν είναι απλώς γραφειοκρατικό. Είναι βαθειά εθνικό: Για να υπηρετήσει κάποιος την πατρίδα χρειάζεται και το απαραίτητο. Χρειάζεται φιλοπατρία. Και αυτή η φιλοπατρία στην προδωμένη ελληνικότατη Κύπρο είναι, εν πολλοίς, ψιλά γράμματα. Όποιος μιλήσει για εθνική καταγωγή, Ελληνικό έθνος, Ελληνική γλώσσα, εθνική συνείδηση κινδυνεύει να χαρακτηριστεί, το ολιγότερο εξωπραγματικός.

Και αφού αναφερθήκαμε στην ελληνική γλώσ-



σα, στατιστικά, κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 2010 για τα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κύπρος πήρε βαθμό πανηγυρικά κάτω από τη βάση στη γνώση της Ελληνικής! Και το Υπουργείο της Παιδείας και του Πολιτισμού το ερμήνευσε θετικό το αποτέλεσμα!!!

Φτωχαίνουν τα ελληνικά στην Κύπρο. Η λεξιπενία ροκανίζει τα θεμέλια της Ελληνικής μας υπόστασης. Και η φυγοστρατία καλά κρατεί ή καλά κρατούσε. Και τα παιδιά κατατάσσονται (18 ετών απόφοιτοι Λυκείου) στην Εθνική Φρουρά με πλήρη ή σχεδόν πλήρη άγνοια και, κυρίως, σύγχυση της ελληνικής ιστορίας.

Θα πρέπει όλοι μας να ανησυχήσουμε. Οι επερχόμενες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που τις μελετούν και τις ξαναμελετούν για χρόνια (με το αζημίωτο) ειδήμονες και λοιποί...συγγενείς της προσκολλησεως, μου φαίνεται ότι δεν είναι τίποτε περισσότερο από αυτό που επαγγελλόταν στην ελληνική αρχαιότητα ο στωικός φιλόσοφος Κλεάνθης ο Φρεάντλης...

«Για να ζήσει η Κύπρος προτιμώ να τρώγω τσουκνίδες. Αρκεί να σωθεί η Πατρίς», έλεγε προ ετών πολλών αληθινός πατριώτης.

Πού τέτοιος πατριωτισμός σήμερα; ■