



ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ



ορτάσθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου η μνήμη του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητή στον πανηγυρίζοντα ομώνυμο ναό της κοινότητας του Κάμπου. Κατά τον Εσπερινό της εορτής, χοροστάτησε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Νικηφόρος, συμπαραστατούμενος από τον τοπικό κλήρο. Πλήθος πιστών από τα χωριά της ευρύτερης περιοχής της Μαραθάσας αλλά και αρκετοί απόδημοι της Κοινότητας συνέβρευσαν, για να τιμήσουν τον πολιούχο Αγίο τους.





Κατά τη διάρκεια του Εσπερινού τιμήθηκε από τους κατοίκους και τους αποδήμους της κοινότητας Κάμπου ο πολίος πρεσβύτερος και εφημέριος του ιερού ναού Αγίου Κυριακού Οικονόμος Μιχαήλ Ιωάννου, ο οποίος επί σχεδόν έξι δεκαετίες υπηρετεί την εν λόγω κοινότητα.



Εκ μέρους του Πολιτιστικού Συνδέσμου Κάμπου Τσακκίστρας εξήρε το έργο και την προσφορά του πατρός Μιχαήλ ο Θεολόγος κ. Αναστάσιος Κοφτερός, ο οποίος, μεταξύ άλλων, είπε και τα εξής:

«Αιδεσιμότητα! Τόσο ο Σύνδεσμος όσο και όλη η κοινότητα Κάμπου και Τσακκίστρας τιμούν στο σεπτό σας πρόσωπο τον ακούραστο εργάτη της Εκκλησίας, τον πνευματικό μας ηγέτη, τον κατηχητή μας, τον αλύγιστο εθνικό αγωνιστή του Χριστού και της Ελλάδας, το σεμνό λευίτη του Θεού, τον πολύ-

τεκνο και άξιο οικογενειάρχη. Είμαστε περήφανοι για σας, σεβάσμιε πάτερ Μιχαήλ. Σας ευγνωμονούμε και σας ευχαριστούμε για όλα... Στο κατηχητικό του έργου, ο πατήρ Μιχαήλ μαγνήτιζε τους μικρούς ακροατές. Τα πνευματικά του τέκνα θα τον ευγνωμονούν. Επιλείπει με ο χρόνος διηγούμενον για τον παιδαγωγικό τρόπο που εξέφραζε τις αφηγήσεις του στο Κατηχητικό Σχολείο που ήταν πάντοτε επί τη βάσει της Αγίας Γραφής. Έτσι λοιπόν γινόταν η «διάπλαση των παιδών»! Το ίδιο εντυπωσιακοί ήσαν οι ύμνοι του Κατηχητικού Σχολείου, μελωδικοί, μεσοτινοματών. Κάτω από την ξυλόστεγη αυτή Βασιλική, τρεις γενεές μεγάλωσαν, διαπαιδαγωγήθηκαν από τον πατέρα Μιχαήλ. Είναι για όλα αυτά που ο ιερός ναός του Αγίου Κυριακού έχει επιπρόσθετη αξία για μας τους αποδήμους Καμπίτες. Μία φορά, ενώ έκαμνε Κατηχητικό, ήλθαν οι Άγγλοι στρατιώτες έξω από την εκκλησία αυτή. Ο Παπα-Μιχαήλ μας κάλεσε να μη δώσουμε σημασία. «Εκείνοι τη δουλειά τους και εμείς τη δική μας», είπε. Το τραγούδι όμως που ακολούθησε ήταν εκείνο που τότε είχε προωθήσει η Μητρόπολη Κερύνειας στην οποία τότε υπαγόταν ο Κάμπος εκκλησιαστικά. «Τί ζητούν Βρετανοί μεσ' τη νήσο μας. Τί ζητούν οι Άγγλοι μέσα στην Κύπρο μας». Ύστερα από λίγες ημέρες συνελήφθη ο πατήρ Μιχαήλ και ενεκλείσθη στις Φυλακές Κοκκινοτριμιθιάς μέχρι το τέλος του αγώνα (1959)... Τιμώντας σας σήμερα ελπίζουμε πως, όταν έλθει η ημέρα εκείνη, που την προσμένετε, όπως τον πρεσβύτε Συμεών, πριν πείτε το «Νυν απολύεις τον δούλον Σου Δέσποτα», να έχουν δει οι οφθαλμοί σας πραγματοποιημένα εκείνα τα οποία οραματιστήκατε και για τα οποία αγωνιστήκατε «τον καλόν αγώνα». Να είστε βέβαιοι ότι εμείς οι πνευματικοί σας υιοί και θυγατέρες, θα ψάλλουμε και θα υμνούμε και θα δοξολογούμε τον Κύριον εις πάντας τους αιώνας, πιστοί στις δικές σας πνευματικές υποθήκες. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΔΑΣΚΑΛΕ, ΠΑΠΑ ΜΙΧΑΗΛ»

Την ευαρέσκειά του προς το πρόσωπο του πατρός Μιχαήλ εξέφρασε και ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Νικηφόρος, ο οποίος υπογράμμισε και τη συμβολή και τη σημαντικότητα της ιεράς διακονίας του τιμωμένου.

Κατά την ημέρα της εορτής τελέσθηκε θεία Λειτουργία από τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου και Τηλλυρίας Αρχιμανδρίτη Αγαθόνικο. Μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας, μέλη του Γυναικείου Χριστιανικού Συνδέσμου του ναού διοργάνωσαν φιλανθρωπική αγορά. Κατά τη διάρκεια της εορτής, τέθηκε για προσκύνηση τεμάχιο των ιερών λειψάνων του Αγίου Κυριακού που φυλάσσεται στον ιερό ναό. ■