



Φωτογραφία από τη Διαθρησκειακή Διάσκεψη. Διακρίνονται ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος με μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου του Κατάρ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΝΤΟΧΑ-ΚΑΤΑΡ

8ο Ετήσιο Συνέδριο Διαθρησκειακού Διαλόγου

Στις 19 Οκτωβρίου 2010 ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος με την ιδιότητά του ως Προέδρου του Παγκοσμίου Βήματος Θρησκειών και Πολιτισμών, συνοδευόμενος από το Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα, μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου του Βήματος, προσεκλήθη και συμμετέσχε στο 8ο Διεθνές Συνέδριο Διαλόγου Θρησκειών, το οποίο διοργάνωσε το Διεθνές Κέντρο Διαθρησκειακού Διαλόγου ΝΤΟΧΑ του κράτους του Κατάρ.

Στο Συνέδριο ο Πανιερώτατος απηύθυνε τον πιο κάτω χαιρετισμό:

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

Είναι με ιδιαίτερη χαρά, που χαιρετίζω το παρόν Συνέδριο. Το θέμα του είναι καίριο, κύριο και διαχρονικό. Προπάντων σήμερα, εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης και της επικοινωνίας των λαών και των πολιτισμών το αντικείμενο του Συνεδρίου τούτου αποβαίνει επίκαιρο και αναγκαίο.

Ασφαλώς και δε μας διαφεύγει η ιδιαιτερότητα, που χαρακτηρίζει τους λαούς σε πολλά επίπεδα. Ούτε και μας διαφεύγει η διαφορετικότητα, η οποία διακρίνει τους ανθρώπους. Αυτό, όμως, δεν μπορεί και δεν πρέπει να μας οδηγεί στις ετεροβαρείς διακρίσεις των ανθρώπων. Γιατί, αν στο φυσικό κόσμο η διαφορετικότητα προκαλεί και συνθέτει την αρμονία, πόσο μάλλον το φαινόμενο τούτο πρέπει να λειτουργεί και να εξυφαίνεται στις διανοητικές και διαπροσωπικές σχέσεις;

Έχει διατυπωθεί, και αυτή είναι μία εύστοχη ετυμολογική και εννοιολογική προσέγγιση, ότι ο όρος «θρησκεία» σημαίνει: «Ο δρόμος που οδηγεί στο Θεό». Επομένως, σ' αυτό το θείο μέγεθος, το κοινώς παραδεκτό και αποδεκτό, πρέπει να ενταχθεί και να κινηθεί ο άνθρωπος και, προπάντων, σ' αυτό πρέπει να οικοδομηθεί η αγωγή των νέων ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι προκλήσεις της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης-μετανεωτερικής εποχής μας είναι πολλές και υπερβολικά δύσκολες. Ο κοινός παρονομαστής, όμως, όλων των ανθρώπων και του καθενός ξεχωριστά είναι ο Θεός. Στο κεφάλαιο Θεός ανήκουν όλοι. Επομένως, το μέγεθος αυτό μπορεί, με μια μεθοδευμένη και σωστή προσέγγιση, να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά. Να τους δώσει να συνειδητοποιήσουν την αξία του κάθε ανθρώπου, του οποιουδήποτε, και να τους καταστήσει «δημότες» και «πολίτες» ή «κοσμοπολίτες» της οικουμενικής ανθρωπότητας, κατά την εύστοχη διατύπωση των στωϊκών φιλοσόφων, χωρίς όμως και να αφίσταται της ιδιοπροσωπίας τους.

Ασφαλώς, στο κοινό αλλά υπέροχο τούτο έργο, σημαντικό ρόλο έχει να διαδραματίσει η οι-

κογένεια, η παιδεία, οι θρησκευτικοί ηγέτες και καθοδηγητές και τα Μέσα Ενημέρωσης. Και χαίρομαι, γιατί η θεματολογία του Συνεδρίου τούτου κινείται σ' αυτά τα πλαίσια.

Προσωπικά, είμαι στρατευμένος σ' αυτή την πορεία. Υπό την προσωπική μου μέριμνα και φροντίδα λειτουργεί και δραστηριοποιείται στην Κύπρο το «Παγκόσμιο Βήμα Θρησκειών και Πολιτισμών».

Συγχαίρω και τους διοργανωτές και τους συνετελεστές αυτού του Συνεδρίου. Πάντως στη ζωή μου πρυτανεύει η αρχή «Small things make perfection. But perfection is not a small thing». Με αυτό το σύνθημα, ας προχωρήσουμε όλοι μας.



Οι Πανιερώτατοι Μητροπολίτες κ.κ. Νικηφόρος και κ. Ησαΐας κατά τη διάρκεια Διάσκεψης

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου, ο Πανιερώτατος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και να ανταλλάξει απόψεις με εμπειρογνώμονες των διαφόρων θεμάτων του Συνεδρίου, όπως επίσης και με έγκριτους κληρικούς και καθηγητές των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών, απ' όλες τις

ηπείρους.

Μέσα στα πλαίσια των επαφών του ο Πανιερώτατος μετέφερε στους συνομιλητές του τις ορθόδοξες χριστιανικές θεολογικές θέσεις και προτάσεις για όλα τα υπό συζήτηση θέματα. Επίσης ο Πανιερώτατος είχε συναντήσεις με πολιτειακούς παράγοντες, με τους οποίους συζήτησε θέματα που αφορούν το Κυπριακό και ειδικότερα την κυπριακή οικονομία.



Από την επίσκεψη των Πανιερωτάτων Μητροπολιτών Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου και Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα στο Υπουργείο Οικονομικών του Κατάρ



Ο κ. Abdulla Mohammed Senior Executive Administration, ενώ προσφέρει στον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας αναμνηστικό δώρο κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Οικονομικών του Κατάρ

Λίγα λόγια για το Κέντρο

Το Διεθνές Διαθρησκειακό Κέντρο Διαλόγου της Ντόχα συστάθηκε από το Κράτος του Κατάρ μετά την ολοκλήρωση του 5ου ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου Διαθρησκευτικού Διαλόγου τον Μάιο του 2007 στην Ντόχα του Κατάρ.

Ο κύριος λόγος δημιουργίας του Κέντρου, σύμφωνα με τους ιδρυτές του, είναι η διάδοση του διαλόγου μεταξύ θρησκειών και πολιτισμών, η ειρηνική συνύπαρξη των λαών και η αλληλοαποδοχή μεταξύ των ανθρωπών.

Αποστολή του Κέντρου είναι επίσης να αναπτύσσει ένα συνεχή εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ μελών διαφόρων θρησκειών με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και ταυτόχρονα την αξιοποίηση των θρησκευτικών αρχών και διδασκαλιών της κάθε θρησκείας προς όφελος της ανθρωπότητας.

Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν με την προώθηση της συνεργασίας ατόμων και οργανισμών με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και την αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε θρησκείας.

Η 8η Διεθνής Διαθρησκειακή Διάσκεψη

Ο τίτλος του 8ου Διαθρησκειακού Συνεδρίου της Ντόχα ήταν: «Η ανατροφή της νέας γενιάς βάσει θεμελιωδών αρχών και παραδόσεων. Θρησκευτικές προοπτικές».

Το Συνέδριο λειτούργησε σε τέσσερις θεματικές ενότητες, οι οποίες περιελάμβαναν τα εξής:

● Η οικογένεια:

Η καρδιά της ανατροφής και φροντίδας της νέας γενιάς

- α) Επίδραση της οικογένειας στην ανατροφή των νέων γενεών.
- β) Η αποσύνθεση της οικογένειας και η αποδυνάμωση των θρησκευτικών αξιών των παιδιών.
- γ) Η ενίσχυση της κατανόησης των νέων γενεών για την ανεκτικότητα, την αποδοχή και το σεβασμό των άλλων.

Ομιλητές:

- Θρησκευτικοί μελετητές και ερευνητές
- Εμπειρογνώμονες στην ψυχολογία και στις οικογενειακές υποθέσεις ανηλίκων.

2. Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

- α) Οι οραματισμοί των θρησκευτικών λογίων ως προς το ρόλο των εκπαιδευτικών και κοινωνι-

κών θεσμών στην ανατροφή των νέων γενεών.

- β) Ο ρόλος των σχολείων στην ανατροφή των παιδιών και την αποδοχή του άλλου.
- γ) Η σημασία του σχολικού προγράμματος για την εμφύτευση θρησκευτικών αξιών.
- δ) Αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος για την οικοδόμηση μιας θρησκευτικά ισορροπημένης διεθνούς κοινωνίας.

Ομιλητές:

- Ακαδημαϊκοί, εκπαιδευτικοί και εμπειρογνώμονες στα προγράμματα σπουδών σχολείων και πανεπιστημίων.

- Πώς τα κοινωνικά και εκπαιδευτικά ΜΜΕ και οι σύγχρονες τεχνολογίες επηρεάζουν τις νέες γενιές ανθρώπων

- α) Τα παιδικά ΜΜΕ, μεταξύ ανατροφής και καθοδήγησης: Θρησκευτικές προοπτικές.

- β) Τα θρησκευτικά θέματα στις πληροφορίες των ΜΜΕ, η ροή της πληροφορίας και η επανάσταση της τεχνολογίας.

- γ) Ο ρόλος των ΜΜΕ στην οικοδόμηση της προσωπικότητας του παιδιού και της θρησκευτικής και πολιτιστικής του καλλιέργειας.

Ομιλητές:

- Ειδικοί από τα παγκόσμια μέσα ΜΜΕ και εκπρόσωποι γνωστών δορυφορικών καναλιών.

- Γνωστοί δημοσιογράφοι και συγγραφείς με επιρροή στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης.

- Χώροι λατρείας: Τρόποι ενίσχυσης και θετικής επίδρασης των νέων γενεών.

- α) Η θρησκευτική ανατροφή απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις μιας παγκοσμιοποιημένης εποχής.

- β) Η επαναφορά του ενεργού ρόλου της λατρείας στην ανατροφή των νέων.

- γ) Ο ρόλος της λατρείας στην εμφύτευση των θρησκευτικών αρχών.

Ομιλητές:

- Εμπειρογνώμονες στην Ψυχολογία

- Εκπαιδευτικοί και ακαδημαϊκοί

- Εμπειρογνώμονες των ΜΜΕ, δημοσιογράφοι και συγγραφείς.

Μετά το πέρας του Συνεδρίου, ο Πανιερώτατος, συνοδευόμενος από τον Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐα, συνάντησαν την Κυπριακή ομογένεια που εργάζεται και ζει στο Κατάρ και παρευρέθηκαν σε δεξίωση που διοργάνωσε προς τιμήν τους ο Πρόεδρος της Κύπρου στο Κατάρ κύριος Πανίκκος Κυριάκου.



Οι Πανιερώτατοι Μητροπολίτες Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος και Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας μαζί με εκπροσώπους Κυπριακών εργοληπτικών εταιριών στο Κατάρ



Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος μαζί με τον Πρόεδρο της Κύπρου στο Κατάρ κ. Πανίκο Κυριάκου