



ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΛΑΥΚΟ ΚΛΗΡΙΔΗ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Εκδήλωση που διοργάνωσε ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Λευκωσίας μέσα στα πλαίσια της οποίας τιμήθηκε για την πολύπλευρη προσφορά του στην πατρίδα ο Γλαύκος Κληρίδης, τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε

την Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010, στο Ακάκι και τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου του ΔΗΣΥ κ. Νίκου Αναστασιάδη. Κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης, η φιλοξενούσα κοινότητα Ακακίου, 16 άλλες κοινότητες της περιοχής και το Σωματείο «Ελληνισμός» προσέφεραν τιμητικές πλακέτες στον τέως Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.



Την Εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος, ο οποίος σε ομιλία του εξήρε την προσφορά του τέως Προέδρου, λέγοντας, μεταξύ άλλων, και τα εξής: «*Ο Γλαῦκος Κληρίδης γεννήθηκε, για να είναι ηγέτης, μαχητής στην πρώτη γραμμή των αγώνων της πατρίδας. Μορφές, σαν τον Γλαῦκο Κληρίδη συγκινούν για τό αυτόνομο μέγεθός τους. Ο Γλαῦκος Κληρίδης είναι ο άνθρωπος, πού σ' όλο τον πολιτικό του βίο σκεπτόταν, και σκέπτεται, λογικά και καθαρά, γιατί έχει πάντοτε τό θάρρος της «ἀδέσμευτης κρίσης», έχει πίστη στά πολιτικά του ιδεώδη ως τίς ὑστατες συνέπειες. Όχι μόνο μέ λόγια, ἀλλά και μέ τήν πράξη και τή θυσία δείχνει ὅτι «μηδενί ἄλλῳ πείθεσθαι ἢ τῷ λόγῳ ὅς ἂν μοι λογιζομένῳ βέλτιστος φαίνοιτο».*

ὡς στήριγμα καί ἐλπίδα τοῦ χαροπαλαίοντος κυπριακοῦ ἑλληνισμοῦ. Ἀλλά καί νωρίτερα, κατά τήν ἀνώμαλη ἐκείνη δεκαετία 1964-1974, τή δεκαετία τοῦ ὑποθαλαπομένου ὑπό τῆς Χούντας ἐμφυλίου σπαραγμοῦ, ὁ Κληρίδης ὑπῆρξε ἡ προέχουσα πολιτική φυσιογνωμία, ἡ ὁποία μέ τή σοφία της καί τήν πολιτική ἀγκινοιά της παρεῖχε τίς ἐλπίδες τῆς ἐξομάλυνσης τῶν ἀντιθέσεων τοῦ λαοῦ. Καί ἀκόμη πιό μπροστά στόν ἀπελευθερωτικό ἀγῶνα τοῦ 1955-59, στήν ἐποποιῖα ἐκείνη, πού ἐνέκλειε τόν πόθο τῶν γενεῶν γιά τήν ἔνωση τῆς Κύπρου μέ τή μητέρα Ἑλλάδα, ἡ ἐπιβολή καί τό κύρος τοῦ νεαροῦ τότε μάχιμου δικηγόρου Γλαῦκου Κληρίδη, πού μέ τό ὀξυδερκές του πνεῦμα καί τόν λαμπερό του λόγο ἔσωζε ἀπό τίς αἰμοσταγεῖς χεῖρες τοῦ δυνάστη κατακτητῆ τούς μελλοθάνατους ἀγωνιστές τῆς ἐλευθερίας, δέν ἐβράδυναν νά σημειωθοῦν βαθέως στήν ψυχή τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ».

Ο Πανιερώτατος ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας πως: «*Ο Γλαῦκος Κληρίδης εἶναι ὑπιπέτης ἀετός μέ φρόνημα ὑψηλό καί θαρραλέο, ἀλλά εἶναι καί γήινος ἄνθρωπος, μέ κέφι καί σωστή αἴσθηση τοῦ ἔξυπνου καί λεπτοῦ χιούμορ, ζεῖ δέ σέ κοινωνία οὐσιαστική μέ τή θάλασσα, ἀπ' ὅπου ἀντλεῖ σθένος ψυχικό καί ρώμη σωματική. Τόν εὐχαριστῶ, γιατί μ' ἔκανε νά τόν γνωρίσω, καί γέμισε τήν καρδιά μου κλωσύνη».*

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο Πανιερώτατος αναφέρθηκε στα γεγονότα του 1974 καθώς και σε εκείνα που έλαβαν χώρα ενωρίτερα, συνδέοντάς τα με την όλη προσφορά του τέως Προέδρου, σημειώνοντας: «*Η φοβερή ἔθνική θεομηνία τοῦ 1974, ὅταν ἡ Κύπρος, θῦμα σκαιᾶς ἐγωῖστικῆς διπλωματίας, ἐπιπτε ἐλεεινό σύντριμμα ὑπό τό πέλημα ἄγριου κατακτητῆ, καί ὀλόκληρος ὁ κυπριακός ἑλληνισμός, κλυδωνιζόμενος, κινδύνευε νά καταπνιγεί ὑπό τοῦ φρικώδους κατακλυσμοῦ τῆς δουλείας, τόν ἀνέδειξε, ἡ μεγάλη ἐκείνη ἔθνική καταστροφή, ἀγωνιστή καί ἡγέτη ὑπέροχο στίς πολιτικές του κρίσεις καί ἀποφάσεις. Κατά τίς φρικτές ἐκείνες μέρες τῆς κολάσεως, ὁ Γλαῦκος Κληρίδης, ἀντικαθιστώντας νομίμως τόν βιαίως ἀνατραπέντα ἀπό τό ἐπάρατο ἰουλιανό πραξικόπημα τῆς ἐλλαδικῆς χούντας Ἐθνάρχη Μακάριο, ἔδρασε μέ ὀρθή περίσκεψη, καί ἐμφανίσθηκε*



Σε ένδειξη τιμῆς προς το πρόσωπο του Γλαῦκου Κληρίδη, ο Πανιερώτατος προσέφερε σ' αὐτόν πολύτιμο αργυρό αντίγραφο της εικόνας της Ελεούσας του Κύκκου. ■