



Αναμνηστική φωτογραφία μελών των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναίκων Κάμπου και Τσακκίστρας στο Καθολικό της Ιεράς Μονής του Ιδρυτή και Προστάτη της Εκκλησίας Κύπρου Αποστόλου Βαρνάβα



Άλλη αναμνηστική φωτογραφία στο προαύλιο του ιερού ναού Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στην Ξυλοτύμπου

ΕΚΔΡΟΜΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΜΠΟΥ - ΤΣΑΚΙΣΤΡΑΣ

Στις 13 Νοεμβρίου 2010 οι Χριστιανικοί Συνδέσμοι Γυναίκων Τσακκίστρας και Κάμπου διοργάνωσαν προσκυνηματική εκδρομή στο κατεχόμενο Μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτή και προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Με ιδιαίτερη συγκίνηση τα μέλη των Συνδέσμων εισήλθαν στο ναό της Μονής και προσκύνησαν με ευλάβεια την εικόνα του Αποστόλου, φέρνοντας στη μνήμη τους τα νεανικά τους χρόνια, όταν η νήσος μας ήταν ελεύθερη και επισκέπτονταν την ιστορική Μονή. Τα μέλη των Συνδέσμων προσκύνησαν και στον ιερό τάφο του Αποστόλου, ο οποίος βρίσκεται πλησίον της Μονής.

Κατά τη διάρκεια της εκδρομής πραγματοποιήθηκε επίσκεψη και σε άλλες μονές της Κύπρου,

όπως εκείνη του Αγίου Κενδέα, των Αγίων Ραφαήλ, Ειρήνης και Νικολάου, καθώς και εκείνη του Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου. Τα μέλη των Συνδέσμων συνόδευε κατά τη διάρκεια της εκδρομής ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Αμφιλόχιος Κυκκώτης.

Η όλη εκδρομή αποτέλεσε για τα μέλη των Συνδέσμων πλούσια πνευματική εμπειρία με αξέχαστες αναμνήσεις, ενώ συνέβαλε ταυτόχρονα στην ανάπτυξη αδελφικού κλίματος μεταξύ των μελών, κάτι που αναγνωρίστηκε από όλους.

Η ικανοποίηση που προσφέρουν οι εκδρομές αυτού του είδους και η απήχησή τους στα μέλη οδήγησε τους Συνδέσμους στην απόφαση διοργάνωσης παρόμοιας εκδρομής σε σύντομο χρονικό διάστημα. ■