

ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΑΣ



Η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στο χωριό Ορούντα της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Μόρφου



τις 18 Δεκεμβρίου ομάδα παιδιών της Κατηχητικής Κίνησης της Μητροπόλεώς μας από τις κοινότητες Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, Κάμπου και Τσακκίστρας πραγματοποίησε εκδρομή - προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγί-

ου Νικολάου στην Ορούντα. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τη Γερόντισσα της Μονής Ιουστίνη και να προσκυνήσουν τεμάχιο του λειψάνου του Αγίου νεομάρτυρος Φιλουμένου του Κυπρίου που πρόσφατα κατατάγηκε στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.



Η ανάπαυλα αυτή των παιδιών από το φόρτο και το άγχος της σχολικής πραγματικότητας συνεχίστηκε στη Λευκωσία. Στο Μετόχι του Κύκκου επισκέφθηκαν τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Νικηφόρο, για να λάβουν την ευλογία του. Ο Πανιερώτατος υποδέχτηκε τα παιδιά με ιδιαίτερη χαρά στο γραφείο του, άκουσε τις σύντομες προσφωνήσεις τους και τους διαβεβαίωσε ότι θα στέκεται πάντα στο πλάι τους ως πνευματικός τους πατέρας σε κάθε δυσκολία που αντιμετωπίζουν, σε προσωπικό και κοινοτικό επίπεδο.



Παράλληλα εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ποιμαντικό έργο που επιτελείται από το Γραφείο Εκκλησιαστικής Διακονίας, γεγονός που αντικα-

τοπρίζεται, όπως είπε, στη μεγάλη ανταπόκριση των νέων που συμμετέχουν στις πνευματικές και άλλες δραστηριότητες της Μητροπόλεως.



Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία με ενθουσιασμό να συζητήσουν με τον Ποιμενάρχη τους διάφορα ζητήματα που τους απασχολούν, εκφράζοντας συνάμα την ευγνωμοσύνη τους προς το πρόσωπό του για τα όσα έχει μέχρι τώρα προσφέρει στις κοινότητές τους και στα ίδια. Ιδιαίτερα επισήμαναν ως έμπρακτο παράδειγμα την πρόσφατη κατασκευή δύο υπερσύγχρονων γηπέδων futsal στον Πύργο για την προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους στην περιοχή.



Με την ευχαρίστηση και ικανοποίηση διάχυτη στα πρόσωπά τους όλοι οι νέοι μας, αφού έλαβαν ως ευλογία από τον Πανιερώτατο ορθόδοξα χριστιανικά βιβλία, συνέχισαν την εκδρομή τους σε εμπορικό κέντρο της Λευκωσίας και παρακάθισαν σε γεύμα, προσφορά του Πανιερωτάτου. Η ψυχαγωγία των νέων συνεχίστηκε σε Λούνα Παρκ στο κέντρο της Πρωτεύουσας.

Το ταξίδι της επιστροφής, αν και μακρύ, εντούτοις ήταν όχι και τόσο κοπιαστικό. Οι πλούσιες πνευματικές και ψυχαγωγικές εμπειρίες της εκδρομής είναι βέβαιο ότι θα συντροφεύουν τη σκέψη και τη ζωή τους. ■

