



ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

του Αρχιεπισκόπου Πράγας και πάσης Τσεχίας και Σλοβακίας στην Ιερά Μονή Κύκκου και στην έδρα της Μητρόπολης Κύκκου και Τηλλυρίας



έσα στα πλαίσια της επίσημης επίσκεψής του στη Κύπρο (22-31 Ιανουαρίου), ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Πράγας και πάσης Τσεχίας και Σλοβακίας κ.κ. Χριστοφόρος, με τη συνοδεία του και μαζί με το Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο, επισκέφθηκαν την Ιερά Μονή Κύκκου και την έδρα της Μητρόπολης Κύκκου και Τηλλυρίας στις 28 Ιανουαρίου 2011.



Εκεί τον υποδέχθηκε ο Ηγούμενος της Μονής, Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος, η Αδελφότητα της Μονής, το ιερατείο της Μητρόπολης και πλήθος κόσμου από την ευρύτερη περιοχή, που τους επιφύλαξαν θερμή υποδοχή. Αμέσως μετά τελέστηκε Δοξολογία στο Καθολικό της Μονής και αναπέμφθηκε δέηση.

Ακολούθως ο Πανιερώτατος προσφώνησε τον υψηλό Επισκέπτη, ως εξής:

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΡΑΓΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕΔΡΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Πράγας και πάσης Τσεχίας και Σλοβακίας κ.κ. Χριστοφόρε,

Ἐμπλεοὶ χαρᾶς καὶ ἐνθουσιασμοῦ ἱεροῦ σᾶς ὑποδεχόμεστε σήμερα ἐδῶ στή μελιτοφόρο αὐτὴ κυψέλη τῆς ἐργασίας, στήν Ἱερά τοῦ Κύκκου Μονή, πού προστατεύεται καὶ περιφρουρεῖται ἀπὸ τὴν περίφημη καὶ ξακουστὴ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, τῆς Ἑλεούσας τοῦ Κύκκου, τῆς ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου Λουκᾶ ζωγραφισθείσης, καὶ στὰ πόδια τῆς ὁποίας ἀκουμπᾷ ὁ ὀρθόδοξος λαὸς τῆς Κύπρου τὰ προβλήματα του καὶ καταθέτει τίς θλίψεις καὶ τοὺς πόνους του, ἀλλὰ καὶ τίς ἐλπίδες καὶ προσδοκίες του.

Ἐξ ὀνόματος τῆς σεπτῆς χορείας τῶν ἁγίων Πατέρων, τῶν συγκροτούντων τὴν ἱεράν ἡμῶν Ἀδελφότητα, σᾶς καλωσορίζουμε ἐδῶ στήν καθέδρα αὐτὴ τῆς ἀρτιγενοῦς Μητροπόλεως Κύκκου καὶ Τηλλυρίας, στὸν κατ' ἐξοχὴ ἅγιο τοῦτο τόπο, ὅπου τὸ φῶς τῆς ὀρθοδόξου ἀληθείας οὐδέποτε ἀπέβη ἀμαυρό. Σᾶς καλωσορίζουμε ἐδῶ στὸ θεοφρούρητο αὐτὸ ὄχυρό τῶν ὀρθοδόξων βιωμάτων καὶ τῶν ἀποστολικῶν παραδόσεων, πού ἀποτελεῖ ταυτόχρονα μοναδικὸ φωτοδότη τοῦ βυζαντινοῦ κάλλους καὶ τῆς βυζαντινῆς τέχνης. Σᾶς καλωσορίζουμε στήν Ἱερά Βασιλικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ τοῦ Κύκκου Μονή, πού ἀποτελεῖ πολὺτιμο ἱστορικὸ καὶ ὀρθόδοξο χριστιανικὸ μνημεῖο, ἀνεπανάληπτο, τὸ ὁποῖο, στερεοῦμενο καὶ ἐξωραϊζόμενο, ἀπέβη παγχριστιανικὸ προσκύνημα καὶ καύχημα.

Μέσα στή μηχανοκρατούμενη ἀντιπνευματικὴ σύγχρονη κοινωνία μας, ὅπου ὁ ὕλισμός καὶ ὁ εὐδαιμονισμός σκοτεινιάζουν τὴ σκέψη καὶ τὴ συνείδηση πολλῶν, ἡ Ἱερά αὐτὴ Μονή, πού σᾶς ὑποδέχεται σήμερα, περιβεβλημένη τὴν ἐόρτια στολὴ της, ἵσταται ἐδῶ μὲ γαλῆνια ἀρχοντιά, ὀλόφωτο κέντρο δεήσεως, ἀγάπης καὶ παρηγοριᾶς, μεταφέροντας στήν καρδιά τοῦ λαοῦ μας ἐλπίδες καὶ ὀράματα, πού δωρίζει ἡ χριστιανικὴ πίστη. Ἴσταται ἐδῶ, ὡς

ἀκοίμητη κανδήλα, φωτίζουσα καὶ μεταλαμπαδεύουσα τὸ φῶς τῆς αἰώνιας ἀλήθειας καὶ γνώσεως σ' ὅλη τὴν οἰκουμένη. Διὰ μέσου σχεδὸν δεκάδος αἰῶνων ξεδιπλᾷ ἔθνη καὶ λαοὺς, ἐκ τῶν ἐγγύς καὶ τῶν μακρὰν, προσφέροντα σ' αὐτοὺς τὸ «ζῶν ὕδωρ» τοῦ Κυρίου, καὶ τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεώς Του, καὶ τὴν ἀλήθειαν τοῦ Εὐαγγελίου Του.

Ἡ μακρὰ καὶ πολυσχιδὴ πορεία τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς Μονῆς, τῆς ἀκρόπολης αὐτῆς τοῦ κυπριακοῦ μοναχισμοῦ, ἀποδεικνύει περὶτρανα ὅτι διὰ μέσου τῶν αἰῶνων ὑπῆρξε, ὄχι μόνον ἄσβεστη ἐστία χριστιανικῆς εὐσέβειας καὶ φάρος τπλαυγῆς ὀρθοδόξων βιωμάτων καὶ ὀρθοδόξου πνευματικότητας, ἀλλὰ καὶ κιβωτός τῶν ἐθνικῶν προσδοκιῶν τοῦ κυπριακοῦ ἑλληνισμοῦ.

Σ' ὅλους τοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες τοῦ κυπριακοῦ ἑλληνισμοῦ, γιὰ τὴν τιμὴ καὶ τὴν ἐλευθερία, ἡ Μονὴ αὐτὴ, ὡς τὸ πιὸ ζωντανὸ κύτταρο τῆς Κυπριακῆς Ἐκκλησίας, διὰ τῆς ὁποίας ὑπάρχει, ὡς διὰ τῆς ἀμπέλου τὸ κλῆμα, εὐρέθη κορυφαία ἐπὶ τῶν ἐπάλλξεων, εὐλογοῦσα τὴ σημαία τοῦ σταυροῦ καὶ τῆς ἐλευθερίας, γιὰ τὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἡ ἐλευθερία εἶναι θεῖο δῶρο, ὑπὲρ τοῦ ὁποίου ὀφείλουν τὰ ἔθνη καὶ οἱ λαοὶ νὰ θυσιάζουν τὰ πάντα, γιὰ νὰ σωθεῖ τὸ ὑψηλὸ νόημα τῆς πνευματικῆς τους ζωῆς καὶ ἡ ἀκατάλυτη ἀξία τοῦ πολιτισμοῦ τους.

Σήμερα, πού ὁ αἱματηρὸς διαμελισμὸς τῆς Κύπρου, γιὰ τριάντα ἐπτὰ τῶρα χρόνια, συνεχίζεται, καὶ τὸ ὑπέροχο ἐπιστέγασμα τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας, ἡ ἐλευθερία, ἐλεεινὰ κακοποιεῖται ἀπὸ τὸ ἱστορικὸ κακούργημα τῆς εἰσβολῆς καὶ τῆς παρατεινόμενης τουρκικῆς κατοχῆς, ἡ Ἱερά Μονὴ Κύκκου προσπαθεῖ νὰ ἐνισχύει τὸ ἀγωνιστικὸ φρόνημα τοῦ λαοῦ μας, νὰ τονώνει τὴν ἐλπίδα του, τὴν ἀντοχὴ καὶ τὴν καρτερία του, νὰ ἐδραιώνει τὴν ἀπόφασή του νὰ μὴν ὑποταχθεῖ καὶ νὰ μὴν ἐνδώσει, ἀλλὰ νὰ συνεχίσει τὸν ἀγῶνα μέχρι τὴ δικαίωσή του.

Καί στόν αγώνα αυτό, Μακαριώτατε, γιά τήν ειρήνη, τή δικαιοσύνη καί τήν ἐλευθερία ὁ κυπριακός λαός ἀντλεῖ δύναμη καί θάρρος ἀπό τούς μαρτυρικούς αγῶνες τοῦ Τσεχικοῦ καί Σλοβακικοῦ λαοῦ, πού πέρασε ἀπό τό κατώφλι τοῦ θανάτου, ἀλλά κατόρθωσε, «ἀνάμεσα σέ χαλασμούς φρικτούς καί σέ σπαθιά ἀδίστακτα», νά ἐπιβιώσει, μπόρεσε νά ἐπιστρατεύσει ὅλες του τίς δυνάμεις, καί νά ἀποφύγει τήν ἐξαφάνισή του μέσα στό γερμανικό ἔθνος. Οἱ αγῶνες τοῦ λαοῦ τῆς Τσεχίας καί Σλοβακίας ἔχουν μία διαχρονικότητα καί μία παγκοσμιοτητα, καί, μεταφερόμενοι ἀπό τό χθές στό σήμερα καί ἀπό τό τσεχικό στό παγκόσμιο, διδάσκουν καί παραδειγματίζουν.

Ἀλλά ὁ κυπριακός λαός στόν αγώνα του γιά τή διάσωση τῆς ἐλευθερίας του, τοῦ πολιτισμοῦ του καί τῆς ἐθνικῆς του ὑποστάσεως ἐμπνέεται ἐν πολλοῖς καί ἀπό τίς δύο ἐξέχουσες μαρτυρικές μορφές τῶν πνευματικῶν ἡγετῶν τοῦ μεταρρυθμιστικοῦ κινήματος τῶν Χουσιτῶν Jan Hus καί Ἱερώνυμου τοῦ ἐκ Πράγας, πού καταύγασαν τόν 15ον αἰῶνα μέ τή ζωή, τή διδασκαλία καί τόν διά πυρᾶς μαρτυρικό θάνατό τους.

Οἱ δύο πνευματικοί ἡγέτες Jan Hus καί Ἱερώνυμος ὁ ἐκ Πράγας μέ αὐταπάρνηση πολλή, ὅμοια μέ τήν αὐταπάρνηση τῶν Ἀποστόλων τοῦ Χριστοῦ, ἀφιέρωσαν τή ζωή τους στό κήρυγμα τῆς Ἀλήθειας, τῆς μόνης ἐν Χριστῷ Ἀλήθειας, καί στόν αγώνα γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ λαοῦ τους ἀπό τήν κυριαρχία τῶν Γερμανῶν ἀποίκων. Τά θέματα, πού ἔθιγαν οἱ δύο αὐτοί πλοηγοί τοῦ πνεύματος, εἶχαν ὡς ἄξονα τήν ἀνάγκη ἐπιστροφῆς τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας στήν πηγὴ τῆς, στίς ρίζες τῆς, στά χρόνια τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἀποστόλων, χωρίς ἀλλοιώσεις καί συμβιβασμούς, στά χρόνια τῆς ἀπλότητας, τῆς πτωχείας, τῆς καταδεκτικότητας, τῆς ἀληθινῆς ταπεινώσεως, τῆς ἀνυπόκριτης ἀγάπης, τῆς πραότητας καί ἀνεξικακίας, τῆς ἐγκράτειας καί ἀφιλαργυρίας, γι' αὐτό καί καταδίκαζαν τόν παπικό ἀπολυταρχισμό, ὡς ἐντελῶς ἀσυμβίβαστο μέ τό πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου, ἀμφισβητοῦσαν μέ τά κηρύγματά τους τό παπικό ἀλάθητο καί πρωτεῖο, καταδίκαζαν τή σιμωνία καί τά ψεύτικα συγχωροχάρτια, τήν ἀλλοίωση τῆς παράδοσης καί τίς παρεισδύσεις πονηρῶν διατάξεων στά κείμενα τῶν Γραφῶν, καί ἀπαιτοῦσαν τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας στή μπηρική τους γλῶσσα καί

τήν ἐπαναφορά τοῦ τρόπου λήψεως τῆς Θείας Κοινωνίας ἀπό τούς πιστούς ἀπ' εὐθείας ἀπό τό ἅγιο Ποτήριο, ὅπως τόν εἰσήγαγαν οἱ ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος.

Ὁ Jan Hus καί ὁ Ἱερώνυμος ὁ ἐκ Πράγας ἀρνηθέντες νά ἀποστούν τῶν ἀρχῶν τους, χάριν τῆς ἀλήθειας καί τῆς ἀξιοπρέπειας ἔδωσαν τή ζωή τους, μαρτυρήσαντες καί καέντες, στεφανώσαντες ἔτσι τόν ὅλο βίο τους μέ ἔμπρακτη προσφορά τοῦ αἵματός τους, ὡς θυσία στό βωμό τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδας. Οἱ δύο αὐτοί γίγαντες τοῦ πνεύματος μέ τό βίο τους, τή διδαχή τους καί τόν διά πυρᾶς θάνατό τους ἔγιναν «μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἀλήθειας», καί, ὑψώθηκαν στό παγκόσμιο στερέωμα, ὡς φωτεινά μετέωρα, πού διδάσκουν, φωτίζουν καί παραδειγματίζουν.

Ἄν, Μακαριώτατε, ἡ προσπάθεια τῆς μετροπολιτικῆς μερίδας τῶν Χουσιτῶν τῶν utraquist, γιά τήν ἔνωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βοημίας μέ τήν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως δέν συνέπιπτε μέ τή δύση τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, καί ἂν τό γεγονός τῆς ἀλώσεως τῆς Βασιλεύουσας δέν προλάμβανε τίς προσπάθειες αὐτές, ἄλλη θά ἦταν σήμερα ἡ μορφή τῆς Τσεχίας. Ἡ προσπάθεια ἐνώσεως τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, πού βρισκόταν τότε στό τελικό στάδιο, ἐπιτυχῶς θά ὀλοκληρωνόταν, καί ἡ Ὁρθοδοξία θά ἐπικρατοῦσε σήμερα σέ Τσεχία καί Σλοβακία, καί πολυάριθμη θά ἦταν σήμερα ἡ Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Μοραβίας, καί οὐδεμία «ἐκκλησιαστική οὐνία» θά μποροῦσε νά δημιουργήσει προβλήματα. Ἐτσι εὐκολότερα θά διαποιμαίνατε τό ποιμνίό σας, καί θά ἐπιτελούσατε τό πολυδιάστατο ἔργο σας, ὡς Προκαθήμενος τῆς ἐμπερίστατης σήμερα Ὁρθόδοξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας.

«Ὡς εὖ παρέστητε», Μακαριώτατε, στίς αὐλές τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς Μονῆς καί τῆς Θεοσώστου ταύτης Μητροπόλεως.

Εὐχηθεῖτε, Μακαριώτατε, νά μή σβεσθεῖ ποτέ ἡ φλόγα τοῦ ἐνθουσιασμοῦ, πού ἀνάψατε σήμερα στίς καρδιές μας, καί εὐλογεῖστε νά μὴν πτωχεύσει ποτέ ἡ Ἱερά αὐτή Λαύρα σέ ἰσαγγέλους μοναχούς. Ἐμεῖς ὀλόθερμες δεήσεις καί ἱκεσίες θά προσάγουμε στὸν Κύριο ὑπὲρ τῆς ὑγείας καί μακροζωίας τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος.

Μακρά καί πανόλβια τά ἔτη σας, Μακαριώτατε!

Ὁ Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Πράγας κ.κ. Χριστοφόρος ἀντιφωνώντας, εὐχαρίστησε τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου καί Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρο γιά τὴν εγκάρδια υποδοχὴ πού του ἐπιφυλάχθηκε καί ἐξέφρασε τὴν ἱερὴ συγκίνησή του, γιὰ τὴν καταξίωσιν νὰ ἐπισκέπτεται ὡς προσκυνητὴς τὴν Ἱερά Μονὴ Κύκκου καί νὰ ἀσπάζεται εὐλαβικά τὴν ἁγία Εἰκόνα τῆς.



Ἐπισήμανε ὅτι ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Τσεχίας καί Σλοβακίας κρατᾷ ἀνόθευτη τὴν Παράδοση τῆς Ὁρθοδοξίας. Ἡ Ἐκκλησία μας, υπογράμμισε, παρά τίς ἐπιβουλές τῶν φίλων καί ἐχθρῶν τῆς, δὲν ἀκολούθησε τὴν πολιτικὴν διάκριση, τοῦ χωρισμοῦ τῆς Τσεχοσλοβακίας σὲ Τσεχία καί Σλοβακία. Ἡ πολιτικὴ, πρόσθεσε, ἔχει τὸ δικὸ της δρόμο καί ἡ Ἐκκλησία τὴ δική της ἀποστολὴ καί προοπτικὴ.



Στὸ τέλος ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καί Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος πρόσφερε στὸν ὑψηλὸ Ἐπισκέπτη ὡς ἐνθύμιο τῆς ἐπίσκεψής του ἀργυρὸ ἀντίγραφο τῆς εἰκόνας τῆς Ἐλεούσας τοῦ Κύκκου, ἐνῶ ὁ Μακαριώτα-



τος Αρχιεπίσκοπος Πράγας κ.κ. Χριστοφόρος τοῦ ἀντιδῶρησε ἓνα κρυστάλλινο δοχεῖο γιά Ἁγιασμό.



Μετά τὸ κέρασμα στὸ Συνοδικὸ τῆς Μονῆς, οἱ Μακαριώτατοι Αρχιεπίσκοποι Πράγας Χριστοφόρος καί Κύπρου Χρυσόστομος, μετὰ τὴν συνοδεία τους, μετέβησαν στὸ Θρονὸ τῆς Παναγίας καί στὸν τάφο τοῦ αἱμνήστου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ' καί πρώτου Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ὅπου τελέστηκε Τρισάγιο καί ἀκολούθησε κατάθεση στεφάνου.

