



ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ



● **Της Δρος Λίτσας Χατζοπούλου**
Φιλολόγου

ην Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011, έγινε η επίσημη παρουσίαση των τεσσάρων πρώτων τόμων της Μεγάλης Ορθόδοξης Χριστιανικής Εγκυκλοπαιδείας, στην κατάμεστη αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Την εκδήλωση τίμησε με τη σεπτή Του παρουσία

η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος Α', ο οποίος επευλόγησε το έργο.

Για την Εγκυκλοπαιδεία, που πρόκειται να ολοκληρωθεί σε 12 τόμους, μίλησαν ο Σεβ. Μητρ. Περγάμου κ. Ιωάννης Ζηζιούλας, ο Σεβ. Μητρ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος Βλάχος, ο π. Κωνσταντίνος Μπέης, ομότιμος καθηγη-

τής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Έκδοσης κ. Ν. Ζαχαρόπουλος, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Γ. Φίλιας, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον συντονισμό της παρουσίασης είχε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Πέτρος Βασιλειάδης, επίσης μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Έκδοσης της Εγκυκλοπαιδείας. Την εκδήλωση πλαισίωσε, με βυζαντινούς ύμνους, η χορωδία του πρωτοψάλτου του καθεδρικού ναού Αγίου Δημητρίου της Ι.Μ. Κηφισίας, κ. Δημ. Καλομοίρη.

Εξαιρετικά θερμός ήταν ο χαιρετισμός του μητροπολίτη Κύκκου κ. Νικηφόρου, ο οποίος αναγνώστηκε από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νίκο Νικολαΐδη. Ο Πανιερώτατος κ. Νικηφόρος έχει αγοράσει 300 σειρές της Εγκυκλοπαιδείας, τις οποίες διανέμει, ως δωρεά, στα εκπαιδευτήρια της Κύπρου.

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος επήνεσε την πρωτοβουλία των «Στρατηγικών Εκδόσεων» για την ανάληψη του μεγαλόπνοου και σημαντικού αυτού έργου, της έκδοσης της Μεγάλης Ορθόδοξης Χριστιανικής Εγκυκλοπαιδείας, τονίζοντας ότι δι' αυτού του τρόπου καλύπτεται ένα μεγάλο κενό στη θρησκευτική βιβλιογραφία. Ακολούθως εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την επιστημονική ποιότητα του περιεχομένου, την εμφάνιση και την τυπογραφική αρτιότητα των τόμων, διατυπώνοντας μόνο μια παρατήρηση για τη χρήση του μονοτονικού.

Ο εκδότης της Μεγάλης Ορθόδοξης Χριστιανικής Εγκυκλοπαιδείας κ. Ιωάννης Φλώρος, εμφανώς συγκινημένος, ευχαρίστησε την Α.Θ.Π. τον Πατριάρχη, που προσήλθε στην εκδήλωση και επευλόγησε το έργο.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο πρ. Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Απόστολος Κακλαμάνης, οι Μητροπολίτες Ίμβρου



και Τενέδου Κύριλλος, Ζακύνθου Χρυσόστομος, Προικοννήσου Ιωσήφ, Μεσσηνίας Χρυσόστομος, Σάμου Ευσέβιος, ως εκπρόσωπος του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερώνυμου, ο αρχιμ. Μακάριος Γρινιεζάκης ως εκπρόσωπος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Κρήτης, ο Αρχιγραμματέας της Ι.Σ. της Εκκλησίας της Ελλάδος αρχιμ. Μάρκος Βασιλάκης, ο Αρχηγός του ΓΕΣ αντιστράτηγος Φραγκούλης Φράγκος, ο Αρχηγός του ΓΕΑ αντιπύραρχος Βασιλης Κλόκοζας, ο Γενικός Επιθεωρητής του Στρατού αντιστράτηγος Δημήτριος Λυμπέρης, ο υπαρχηγός του ΓΕΑ υποπύραρχος Κωνσταντίνος Πριόνας, ο Διευθυντής Ειδικών Δυνάμεων υποστράτηγος Στέλιος Φραγκούλης, πολλοί αξιωματικοί και των τριών κλάδων, βουλευτές, καθηγητές πανεπιστημίου, κληρικοί και πολύς κόσμος.

**ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ
(24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011)**

Ἐρωτάτοι Ἀδελφοί,
Ἐντιμότετε κύριε Φλώρε, Διευθυντὰ τῶν «Στρα-
τηγικῶν
Ἐκδόσεων»,
Φιλόμουσος ὁμήγουρις!

Πρὸ τετραετίας περίπου ὁ κ. Ἰωάννης Φλώρος ἔγραψεν εἰς ἡμᾶς γνωρίζων τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ ὅπως ὁ κατ' αὐτὸν ἐκδοτικὸς οἶκος «Στρατηγικαὶ Ἐκδόσεις Ἰωάννου Φλώρου» ἀναλάβῃ τὴν ἐκδοσὶν Ὁρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐγκυκλοπαιδείας, ὑποβαλὼν ἐν ταύτῳ καὶ σχετικὴν «Μελέτην Σκοπιμότητος». Λαβόντες ὑπ' ὄψιν ὅτι τοιαύτη σύγχρονος Ἐγκυκλοπαίδεια δὲν ὑπάρχει, ἡ δὲ παλαιὰ ἐκείνη καὶ σπουδαία ἄλλως «Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια», ἡ πρὸ ἡμίσεος αἰῶνος ὑπὸ τοῦ μακαρίτου Ἀθανασίου Μαρτίνου ἐκδοθεῖσα, ὄχι μόνον ἔχει ἀπὸ ἐτῶν ἐξαντληθῆ καὶ δὲν ἐμφαίνονται εἰς τὸν ὀρίζοντα σημεῖα ἐπιανεκδόσεως καὶ συγχρονισμοῦ τῆς, ἀλλὰ καὶ ἔχει ὑπὸ τῆς ἰλιγγιωδῆς τρεχούσης συγχρόνου ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς πρὸ πολλοῦ ξεπερασθῆ, μὲ ἀποτελεσματὸν νὰ ὑφίσταται σημαντικὸν κενὸν εἰς τὴν καθ' ἡμᾶς θρησκευτικὴν βιβλιογραφίαν, προφρόνως καὶ ἐκθύμως παρέσχομεν τὰς πατρικὰς ἡμῶν εὐχὰς καὶ τὴν σεπτὴν εὐλογίαν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Μητροῦς Ἐκκλησίας πρὸς ἀνάληψιν τοῦ μεγαλοπνύου αὐτοῦ ἔργου.

Καὶ ἤδη, ὁ εὐσεβὴς πόθος καὶ τὸ ἱερὸν ὄνειρον τοῦ φιλογενοῦς κ. Φλώρου λαμβάνουν σάρκα καὶ ὀστά. Μὲ Διευθυντὴν Συντάξεως τὸν Ἑλλογιμώτατον Καθηγητὴν κ. Πέτρον Βασιλειάδην καὶ λαμπροὺς συντάκτας καὶ συγγραφεῖς λημμάτων ἐκ τοῦ ἱεροῦ καταλόγου καὶ ἐκ τοῦ θύραθεν, ἔχουν πρὸ μικροῦ κυκλοφορήσει οἱ δύο πρῶτοι τόμοι τῆς οὕτως ὀνομασθείσης «Μεγάλῃς Ὁρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐγκυκλοπαιδείας», ἐνῶ ἀπόψε ἔχομεν τὴν εὐτυχίαν νὰ ὑποδεχόμεθα παρουσιαζομένους τὸν τρίτον καὶ τὸν τέταρτον. Ἡ ἐμφάνισις εἶναι ἔξοχος. Ἡ βιβλιοδεσία κομψή. Τὸ φάσμα τῶν συντακτῶν εὐρὺ καὶ ὑψηλοτάτου κύρους. Ὁ πλοῦτος τῶν προσφερομένων γνώσεων μοναδικός. Τὸ ἐπιστημονικὸν ἐπίπεδον τῶν λημμάτων ἐπίζηλον. Ἡ ἐγχρωμὸς εἰκονογράφισις ὠραιότατη. Αἱ γραμματοσειραὶ εὐανάγνωστοι. Ἡ γλῶσσα σύγχρονος καὶ κατανοητή. Ἡ μόνη ἐπιφύλαξις ἡμῶν ἀφορᾷ εἰς τὴν χρῆσιν τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος, τὸ ὁποῖον ἀπὸ πλευρᾶς ἱστορίας καὶ

φιλοσοφίας τῆς γλώσσης, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πλευρᾶς γραμματικῆς ἀριότητος αὐτῆς καὶ αἰσθητικῆς τοῦ γραπτοῦ ἕλληνος λόγου, θεωροῦμεν συζητήσιμον. Εὐτυχῶς εἰς τὰ Βιβλικὰ καὶ Πατερικὰ παραθέματα βλέπομεν νὰ τηρῆται τὸ πολυτονικόν.

Εἰς τὴν ἐποχὴν τοῦ κατακλυσμοῦ τοῦ Διαδικτύου φρονοῦν κάποιοι ὅτι ἡ ἐποχὴ τοῦ βιβλίου τελειώνει καὶ μάλιστα τῶν ἐγκυκλοπαιδειῶν πολὺ ταχύτερον. Ἄς μᾶς ἐπιτρέψουν νὰ ἔχωμεν ἀντίθετον γνώμην. Τὸ βιβλίον εἶναι πάντοτε μία θερμὴ καὶ γλυκεῖα συντροφιά. Ἐνας ὑπομονετικὸς φίλος συνεργάσιμος, ἀνοικτὸς εἰς τὸν διάλογον. Καὶ μία ἐγκυκλοπαίδεια, πέραν τούτων, εἶναι ἐν ἐπιφθονον θησαυροφυλάκιον γνώσεων καὶ μία κοινωνία πνεύματος μὲ ἑκατοντάδας ἀνθρώπων τοῦ πνεύματος, οἱ ὅποιοι τὴν συνεγγραψαν. Καμμία ψυχρὰ μηχανή, ὅσον σπουδαία καὶ ἂν εἶναι, δὲν δύναται νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸ βιβλίον, ὅπως δὲν δύναται νὰ ἀντικαταστήσῃ τὰς ἀνθρωπίνους σχέσεις καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἐπικοινωνίαν. Ἡ «Μεγάλῃ Ὁρθόδοξος Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια» τῶν «Στρατηγικῶν Ἐκδόσεων» ἔρχεται ὡς μία μεγάλη φίλη, σοφὴ, πολῦπειρος, διακριτικὴ, μεταδοτικὴ ἐν σεμνότητι καὶ ὑπομονῇ, καὶ φιλοδοξεῖ νὰ μᾶς καταστήσῃ ὄχι μόνον σοφωτέρους, ἀλλὰ καὶ καλυτέρους. Τὴν ὑποδεχόμεθα «ὑπτίαις χερσίν», ὅπως ἔλεγον οἱ παλαιότεροι λόγιοι. Δηλαδὴ μετὰ πολλῆς χαρᾶς, ἀγαλλιάσεως καὶ ἐνθουσιασμοῦ, καὶ τῆς ἀνοιγομένης τῆς θύρας ὄχι μόνον τῶν γραφείων καὶ σπουδαστηρίων μας, ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς καρδίας μας! Ἐλπίζομεν καὶ εὐχόμεθα μαζὶ μὲ ἡμᾶς καὶ πολλοί, πάρα πολλοὶ ἄλλοι, νὰ πράξουν τὸ αὐτό, ἀξιολογούντες πρεπόντως τὸ ἔργον.

Ὁ κ. Ἰωάννης Φλώρος καὶ οἱ συνεργάται του, ὁ Καθηγητὴς κ. Πέτρος Βασιλειάδης καὶ οἱ περὶ αὐτὸν ἐλλόγιμοι συντάκται, αἱ «Στρατηγικαὶ Ἐκδόσεις» ὡς ὑπεύθυνος ἐκδοτικὸς οἶκος, προσφέρουν εἰς τὸν ἐκκλησιαστικὸν χῶρον, εἰς τὸν θεολογικὸν κόσμον, εἰς τοὺς ἐπιστήμονας ἐρευνητὰς, εἰς τὸ φιλόμουσον καὶ φιλομαθὲς εὐρὺ ἀναγνωστικὸν κοινόν, μίαν μεγάλῃς ἀξίας ἐκδοσιν. Μίαν πράγματι μεγάλῃν εὐεργεσίαν, διὰ τὴν ὁποῖαν πάντες αἰσθανόμεθα εὐγνώμονες, ἡ Μετριότης δὲ ἡμῶν ἐκθύμως ἀπονέμει αὐτοῖς πλήρη τὴν Πατριαρχικὴν αὐτῆς εὐαρέσκειαν! Συγχαίροντες καὶ πάλιν καὶ πολλάκις, εὐχόμεθα ἀπρόσκοπτον τὴν συνέχειαν καὶ ἐν εὐλογίαις τὴν ὀλοκλήρωσιν τοῦ ἔργου!



Ο καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ Διευθυντὴς Ἐκκλησιαστικῆς Διακονίας τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Κύκκου καὶ Τηλλυρίας Δρ Νίκος Νικολαΐδης ἐνῶ ἀναγινώσκει τὸν χαιρετισμὸν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κύκκου καὶ Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρου

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ
κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
Εἰς τὴν Παρουσίαν τῆς Μεγάλῃς Χριστιανικῆς Ὁρθοδόξου
Ἐγκυκλοπαιδείας Μεγαρον Μουσικῆς,
Ἀθήνα, Παρασκευὴ, 24 Ἰουνίου 2011**

Ἀναποκρινόμενος εἰς γραπτὴν πρόσκλησιν τοῦ ὑπευθύνου τῶν «Στρατηγικῶν Ἐκδόσεων» κ. Ἰωάννου Φλώρου, ὅπως παρευρεθῶ καὶ ἀπευθύνω Χαιρετισμὸν εἰς τὴν παρούσαν τελετὴν, ἐπιτρέψατέ μοι ἐν πρώτοις νὰ ἐκφράσω τὴν λύπην μου, διότι λόγοι ὑγείας δέ μοι ἐπέτρεψαν νὰ παραστῶ εἰς τὴν πολυσήμερον αὐτὴν Ἐκδήλωσιν τῆς παρουσιάσεως τῶν τεσσάρων πρώτων τόμων τῆς Μεγάλῃς Ὁρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐγκυκλοπαιδείας.

Ἄλλ' ὡς ἀπὸν μὲν τῷ σώματι παρὼν δὲ τῷ πνεύματι, χαιρετίζω τὴν ἐκλεκτὴν ταύτην ὁμήγουριν, ἡ ὁποία λαμπρύνεται διὰ τῆς παρουσίας τοῦ Σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Καθολικῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας ἡμῶν, τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Ἐπινοίᾳ καὶ προνοίᾳ τοῦ χορηγοῦ πάσης δόσεως ἀγαθῆς καὶ παντός δωρήματος τελείου, τριαδικοῦ ἡμῶν Θεοῦ, τὸ μνημειώδες καὶ μεγαλόπνοον ἔργον, τῆς ἐκδόσεως ἐν συνόλῳ μᾶς συγχρόνου λογογραφίας καὶ ἐνός ἐπιστημονικοῦ ἱστορικοῦ καὶ πολιτιστικοῦ ὑπομνήματος τῆς ἐκκλησιαστικῆς διδασκαλίας, διακονίας καὶ ζωῆς, ἤρξατο ἐπιτελεῖσθαι.

Ἐπιστήμονες, ἐγκρατεῖς τοῦ ἀντικειμένου αὐτῶν, ὑπὸ τὴν ἐποπτεῖαν δοκίμου Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς, πρὸς τοὺς ὁποίους ἀπονέμομεν τὰ εὖσημα, φιλοτίμως καὶ ἐπιπόνως εἰργάσθησαν καὶ ἐργάζονται καί, ἰδοὺ, κατέχομεν, ἐν γραπτῷ λόγῳ καὶ ἐν ἐξαιρέτῳ ἀπεικονίσει, εἰς τὸν σιτοβολῶνα τῶν τεσσάρων πρώτων τόμων μέρος τοῦ καταπλοτισμοῦ τῆς ἐπί γῆς πορείας καὶ πολυσχιδοῦς προσφορᾶς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ εὐσεβὴς καὶ ἐν ὥρᾳ καιρία αὕτη συγκομιδὴ, ὅταν συναπαρτισθῇ, ἀναμφιλέκτως καὶ θὰ ἀποβῇ καλὸς σιτοδότης τῶν ἐντευχομένων· διό καί, προοιμιμακῶς, ἐπαξίως δέχεται τῶν ἐγκωμίων τὰ ἄνθη.

Ἡμεῖς ἐξ ἀρχῆς συνεχάρημεν τὸν ἐκδότην καὶ πεφιλημένον ἐν Κυρίῳ ἀδελφόν, κ. Ἰωάννην Φλώρον, ὑπεύθυνον τῶν ὁμωνύμων ἐκδόσεων, καὶ ἀσμένως ἐν λόγῳ καὶ ἐν τῇ πράξει συμπαραστάθημεν εἰς τὸ θεοφιλὲς καὶ θεοστήρικτον τοῦτο ἔργον, ἀγοράζοντες τριακοσίους τόμους ἐξ ἐκάστης ἐκδόσεως, τοὺς ὁποίους καὶ δωρεάν προσφέρομεν διὰ τὸν ἐμπλοτισμὸν τῶν βιβλιοθηκῶν τῶν Σχολείων τῆς Κύπρου.

Διό, ὡς συνδεδραμνκότες, κατὰ τὸν λόγον τοῦ Ὁμολογητοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νικηφόρου, καὶ ἡμεῖς «ἐπὶ τῇ φαιδρᾷ ταύτῃ γαννύμεθα παρουσίᾳ».

Ἐν τῇ παρουσίᾳ Ἐκδηλώσει, οὔτε ρημάτων ἀκοαὶ διαδίδονται οὔτε καὶ φημολογίαί προσαγορεύονται, ἀλλὰ ἀπαρτισμὸς πράξεων ἐπιστρατεύονται καὶ ἔργα ἐξυφαίνονται καὶ προοιωνίζονται.

Διὰ τοῦτο, καὶ ἐν ταῖς παρωρεῖαις εἰσέτι τοῦ ὄρου κείμενοι καὶ τὸ ἐναπομεῖναν ἄναντες τῆς ὁδοῦ ἀναθεωροῦντες καὶ ἀναλογιζόμενοι, ἐκ μέσης καρδίας, πυκνῶς ἐντυγχάνομεν τῷ Κυρίῳ, δεόμενοι, ὅπως ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν Παράκλητος, παράσχῃ πᾶσι τοῖς ἐργαζομένοις καὶ συντελεσταῖς, ἐν τῷ θεαρέστῳ τούτῳ λειμῶνι, δύναμιν πολλὴν καὶ φωτισμὸν ἀφειδώλευτον, καὶ ἰκανώσῃ τούτους, ἵνα προσκομίσωσιν εἰς αἴσιον πέραν τὴν διακονίαν τοὺς ταύτην, πρὸς ὄφελος τοῦ θεοσεβοῦς τῶν Χριστιανῶν γένους, τῶν συνανθρώπων ἡμῶν, ἀλλὰ καὶ πρὸς δόξαν τοῦ ἐν τριάδι προσκυνητοῦ ἡμῶν Θεοῦ. ■