



Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΦΟΥΤΣΑΛ

«ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟ!»

● Του Σάββα Κοσιάρη
Δημοσιογράφου-Αθλητικογράφου

«**Η** Ορθόδοξη Εκκλησία πάντοτε στήριζε τον αθλητισμό και ίδρυε γυμναστήρια για την άθληση των νέων μας, γιατί με την άθληση, ατομική και ομαδική, εξασφαλίζεται η υγεία του ατόμου και επιτυγχάνεται η σύμμετρη ανάπτυξη του σώματος, ώστε να καταστεί αυτό κατάλληλο ενδιαίτημα

του πνεύματος. Γιατί μόνο το υγιές σώμα μπορεί να καταστεί πειθαρχημένη βάση χρηστής διάνοιας και ευπρεπές σκηνώμα αληθούς και γενναίας ψυχής, κατά το αρχαίο νους υγιής εν σώματι υγείη».

Με αυτή τη συνέπεια λόγων και έργων, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος υλοποίησε την υπόσχεσή του



στην ακριτική κοινότητα του Πύργου Τηλλυρίας για την κατασκευή δύο γηπέδων ποδοσφαίρου-φούτσαλ. Δύο γήπεδα που «αποτελούν στόλιμα για τον Κάτω Πύργο και την ευρύτερη περιοχή Τηλλυρίας», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Πανιερώτατος στο χαιρετισμό του, τον οποίο μετέφερε ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας. Κι αν ο κ. Νικηφόρος δεν μπόρεσε, λόγω ασθένειας, να παρευρεθεί στην τελετή των εγκαινίων στις 12 Ιουνίου, η αγάπη του και ο μεστός λόγος του, αγκάλιαζαν στοργικά τους ανθρώπους και τη γη της μαρτυρικής κοινότητάς μας.

«Παραδίδουμε τα δύο αυτά γήπεδα για να αθλούνται οι νέοι μας και να εναρμονίζουν έτσι την ευρωστία του σώματος με την καλλιέργεια και ευρωστία του πνεύματος, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ψυχοσωματική τους υγεία. Γιατί η υγεία του σώματος έχει θετικές συνέπειες στην ψυχή, όπως και η υγεία της ψυχής έχει θετικές συνέπειες και στο σώμα».

Τα δύο γήπεδα, τα οποία στην ουσία αποτελούν το πιο σύγχρονο αθλητικό κέντρο του είδους του στην Κύπρο, ανεγέρθηκαν σε εκμισθωμένη από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού γη, με δαπάνη της Ιερής Μητρόπολης Κύκκου και Τηλλυρίας το

ύψος της οποίας έφτασε στις 700,000.

«Επιθυμώ να εκφράσω τα αισθήματα βαθιάς εκτίμησης μου προς τον Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο για το πολυσχιδές του έργου. Τον συγχαίρω θερμά για την πρωτοβουλία του να κατασκευάσει τα γήπεδα φούτσαλ. Με αυτή του την χειρονομία ενισχύει την προσπάθεια του κράτους για την αναζωογόνηση της ακριτικής περιοχής Τηλλυρίας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας», είπε στο δικό του χαιρετισμό, τελώντας τα εγκαινία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, ο οποίος ενθουσιάστηκε από την ποιότητα και αρτιότητα του όλου έργου. *«Πρόκειται για ένα έργο-τόνισε- που έμπρακτα αποδεικνύει την αγάπη και τη φροντίδα με την οποία ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος περιβάλλει τους κατοίκους της περιοχής και ειδικότερα τους νέους».*

Την αγάπη και φροντίδα του Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας, ομολόγησε με σεβασμό και εκτίμηση και ο κοινοτάρχης Κάτω Πύργου, Κώστας Μιχαηλίδης, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι *«τα γήπεδα θα αξιοποιηθούν πλήρως από τους νέους της κοινότητας και της γύρω περιοχής και θα βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της Τηλλυρίας».* Ο κ. Μι-



χαλίδης πρόσφερε αναμνηστικό δώρο τόσο στον Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας (το οποίο παρέλαβε ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας) όσο και στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για τη διαρκή στήριξή τους στην

κοινότητα. Παραλαμβάνοντας το αναμνηστικό ο αντιπρόεδρος του ΚΟΑ Σάββας Κοσιάρης, κάλεσε τους νέους της περιοχής να αναζητήσουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους στον αθλητισμό, με ήθος και αξιοπρέπεια.

Μετά την τέλεση των εγκαινίων, διεξήχθη φιλικός αγώνας μεταξύ των ομάδων των νέων της Ιεράς Μητρόπολης Κύκκου και Τηλλυρίας και της Ιεράς Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής, με νικήτρια την πρώτη. Η νίκη όμως δεν είχε τόση σημασία, όση είχε η χαρά, η διάθεση, η φιλία και ο ενθουσιασμός των νεαρών αθλητών.

Άλλωστε, όπως είχε διαμηνύσει μέσω του χαιρετισμού του ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ.κ. Νικηφόρος, «η Εκκλησία μας ευλογεί το γνήσιο και αληθινό αθλητικό πνεύμα, που δεν οδηγεί σε εγωϊστικούς ανταγωνισμούς και βάρβαρες εκδηλώσεις προς κατάκτηση, με κάθε θεμιτό ή αθέμιτο τρόπο, ενός πρωτείου ή ενός κυπέλλου, αλλά αντίθετα, συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευγενικής άμιλλας και του δημιουργικού συναγωνισμού».



ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ

κ.κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΩΝ FUTSAL ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ

ΣΤΙΣ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε,
Πανιερώτατε,
Κύριε Ἐπαρχε,
Κύριοι Βουλευτές,
Κύριε Δήμαρχε,
Κύριοι Ἐκπρόσωποι τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς καί τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἀστυνομίας,
Κύριοι Κοινοτάρχες,
Κύριε Πρόεδρε τοῦ ΚΟΑ,
Κυρίες καί κύριοι,
Νέοι καί νέες,

Μέ ιδιαίτερη χαρά καί συγκίνηση τελοῦμε σήμερα τά ἐγκαίνια τῶν δύο γηπέδων ποδοσφαίρου (Futsal), πού ἀποτελοῦν προσφορά τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κύκκου καί Τηλλυρίας πρὸς τοὺς νέους τῆς μαρτυρικῆς Τηλλυρίας, καί πού ἀνηγέρθηκαν σέ ἐκμισθωμένη ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καί Πολιτισμοῦ γῆ.

Παραδίδουμε σήμερα τά δύο αὐτά γήπεδα, πού ἀποτελοῦν στόλισμα γιὰ τὸν Κάτω Πύργο καί τὴν εὐρύτερη Τηλλυρία, γιὰ νὰ ἀθλοῦνται οἱ νέοι μας, καί νὰ ἐναρμονίζουν ἔτσι τὴν εὐρωστία τοῦ σώματος μέ τὴν καλλιέργεια καί εὐρωστία τοῦ πνεύματος, καί νὰ ἐξασφαλίζουν μέ τὸν τρόπο αὐτὸ τὴν ψυχοσωματικὴ τους ὑγεία. Γιατί ἡ ὑγεία τοῦ σώματος ἔχει θετικές συνέπειες στὴν ψυχὴ, ὅπως καί ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς ἔχει θετικές συνέπειες καί στό σῶμα, ἢ καί ἀντίστροφα ἡ φθορά τοῦ σώματος ἔχει ἀρνητικές συνέπειες στὴν ψυχὴ, ὅπως καί ἡ φθορά τῆς ψυχῆς ἔχει ἀρνητικές συνέπειες καί στό σῶμα.

Γιὰ τὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία ὁ ἄνθρωπος δέν ἀποτελεῖται μόνο ἀπὸ ψυχὴ, οὔτε μόνο ἀπὸ σῶμα, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ συναμφοτέρο, δηλαδή ἀπὸ ψυχὴ καί σῶμα. Καί δέν διακρίνεται ἡ Ἐκκλησία μας, οὔτε γιὰ τὸν ἰδεαλισμὸ, πού ἐξυψώνει τὴν ψυχὴ καί περιφρονεῖ τὸ σῶμα, οὔτε γιὰ ἓνα ὕλισμὸ, πού παραγνωρίζει τὴν ψυχὴ καί λατρεύει τὸ σῶμα. Ἔτσι μέ τὴν ἀσκητικὴ καί μυστηριακὴ ζωὴ τῆς φροντίζει γιὰ τὴν εὐεξία τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς, γιατί πίστη τῆς εἶναι πὼς πρέπει νὰ ὑπάρχει ἀρμονία μεταξύ τῶν δύο αὐτῶν στοιχείων

τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι γι' αὐτὸ πού ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία πάντοτε στήριζε τὸν ἀθλητισμὸ, καί ἴδρυνε γυμναστήρια γιὰ τὴν ἀθληση τῶν νέων μας, γιατί μέ τὴν ἀθληση, ἀτομικὴ καί ὁμαδική, ἐξασφαλίζεται ἡ ὑγεία τοῦ ἀτόμου καί ἐπιτυγχάνεται ἡ σύμμετρο ἀνάπτυξη τοῦ σώματος, ὥστε νὰ καταστῆ αὐτὸ κατάλληλο ἐνδαιτήμα τοῦ πνεύματος, γιατί μόνο τὸ ὑγιὲς σῶμα μπορεῖ νὰ καταστῆ πειθαρχημένη βάση χρηστῆς διάνοιας καί εὐπρεπῆς σκηνώμα ἀληθοῦς καί γενναίας ψυχῆς, κατὰ τὸ ἀρχαῖο «νοῦς ὑγιὲς ἐν σώματι ὑγιεῖ».

Ἡ Ἐκκλησία μας εὐλογεῖ τὸ γνήσιο ἀθλητικὸ πνεῦμα, πού συντελεῖ στὴν ἄσκηση τῆς πειθαρχίας, στὴν ἀπόκτηση θάρρους, στὴν ἀνάπτυξη τοῦ πνεύματος τῆς εὐγενικῆς ἄμιλλας, στὴν ἰσχυροποίηση τῶν ψυχικῶν ἐνεργειῶν, στὴν καλλιέργεια τῶν κοινωνικῶν ἀρετῶν, στὴν μόρφωση ἠθικοῦ χαρακτήρα καί ἐπὶ πλέον ἀπομακρύνει τὴν δυσθυμία, τὴν δειλία, τὴν νωχελικότητα, τὴν σωματικὴ ἀδράνεια καί ἀποχαύνωση.

Μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν προοπτικὴ βλέπουμε ὅτι οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, καί γενικὰ ὅλη ἡ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση, ὁμιλοῦν γιὰ τὴν ἀθληση, προτρέπουν τὰ παιδιά νὰ ἀθλοῦνται, χρησιμοποιοῦν παραδείγματα ἀπὸ τοὺς ἀθλητικούς ἀγῶνες τῆς ἐποχῆς τους, γιὰ νὰ μιλήσουν καί γιὰ τὴν πνευματικὴ ἄσκηση, καί γνωρίζουν τοὺς κανονισμοὺς, πού ἰσχύουν τὴν ἐποχὴ ἐκείνη κατὰ τὴν τέλεση τῶν ἀγῶνων. Νά, γιατί ἡ Ἱερά Μητρόπολη Κύκκου καί Τηλλυρίας, παράλληλα μέ τὸ λειτουργικὸ, ποιμαντικὸ, ἀγιαστικὸ, διδακτικὸ καί κατηχητικὸ τῆς ἔργου, ἀσχολεῖται καί προάγει τὸν ἀθλητισμὸ. Γιατί πιστεύει πὼς ἔτσι συνεχίζει μιὰ μακρὰ καί ὠραία παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καί γιατί σήμερα, μέσα σέ μιὰ μηχανοκρατούμενη κοινωνία, μέ τὴν ἀθληση ἐνεργοποιοῦνται τὰ παραμελημένα ἀπὸ τὸν σύγχρονο καθιστικὸ τρόπο ζωῆς σώματα τῶν νέων μας καί παράλληλα δέχονται καί τὴν ἐκπαιδευτικὴ ἐπίδραση τοῦ ἀθλητισμοῦ, ὅπως εἶναι ὁ ἐξευγενισμὸς τῆς ψυχῆς, ἡ ἀβρότητα καί λεπτότητα τοῦ ἥθους, ἡ καλλιέργεια καί ἐνίσχυση τῆς ἄμιλλας καί τοῦ δι-

μουργικοῦ πνεύματος, ἡ ἀλληλοβοήθεια, ἡ αὐτοσυγκέντρωση καί ἡ αὐτοπειθαρχία.

Ἀλλὰ σήμερα, στὴν ἐποχὴ αὐτὴ τῆς ἠθικῆς ἐκπτώσεως καί τῶν ψυχοκτόνων προκλήσεων, παρέχουμε μέ τὸν τρόπο αὐτὸ στοὺς νέους μας ὑγιὴ ἐνασχόληση, καί τοὺς προφυλάσσουμε ἀπὸ πολύμορφους κινδύνους καί ὀδυνηρὲς περιπέτειες. Ὁ ἀθλητισμὸς, ἀτομικὸς ἢ ὁμαδικός, βοηθᾷ ἀποτελεσματικὰ τοὺς νέους μας, γιατί διοχετεύει τὴ νεανικὴ τους ὁρμὴ σ' ἓνα σκοπὸ, καί γίνεται αἰτία, ἀφ' ἑνὸς μὲν νὰ θεραπευθοῦν τὰ πάθη, ἀφ' ἑτέρου δέ νὰ ἀποφευχθοῦν διάφορες μάστιγες τῆς ἐποχῆς μας, ὅπως τὰ ναρκωτικά, τὸ ἔιτς, ἡ διαφθορά, τὸ ἔγκλημα, καί γενικὰ ἡ χαμηλὴ ζωὴ τῶν ἐνστίκτων.

Ἡ Ἐκκλησία μας εὐλογεῖ τὸ γνήσιο καί ἀληθινὸ ἀθλητικὸ πνεῦμα, πού δέν ὀδηγεῖ σέ ἐγωϊστικούς ἀνταγωνισμοὺς καί βάρβαρας ἐκδηλώσεις πρὸς κατάκτηση μέ κάθε θεμιτὸ ἢ ἀθέμιτο τρόπο, ἐνὸς πρωτείου ἢ ἐνὸς κυπέλλου, ἀλλὰ, ἀντίθετα, συμβάλλει στὴν ἀνάπτυξη τῆς εὐγενικῆς ἄμιλλας καί τοῦ δημιουργικοῦ συναγωνισμοῦ. Ἡ Ἐκκλησία μας θὰ καταδικάζει πάντοτε τὸν φανατισμὸ καί τίς βίαιες συγκρούσεις καί γενικὰ ὅποιεςδήποτε ἀκραῖες ἐνέργειες, πού ἀμαυρώνουν τὴν εἰκόνα τοῦ ἀθλητικοῦ ἰδεώδους, γιατί δυστυχῶς δέν θὰ περιγράψαμε σωστά τὸ ἀθλητικὸ πνεῦμα τῆς ἐμπορευματο-ποιομένης ἐποχῆς μας, ἂν δέν ἀναφέραμε καί τὰ ἀρνητικὰ φαινόμενα, πού χαρακτηρίζουν σήμερα κυρίως τὰ ὁμαδικὰ ἀθλήματα, ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα, καί ἄλλα. Ὁ θεατῆς, καί κυρίως ὁ νεαρός φίλαθλος, ὀφείλει νὰ κατανοήσει ὅτι ὁ ἀθλητισμὸς ἐνέχει στὴν ρίζα του τὴν ἔννοια τῆς παιδείας, καί εἶναι ὑπαρκτὲς οἱ πιθανότητες καί γιὰ νίκη, ἀλλὰ καί γιὰ ἥττα, τόσο γιὰ καλὴ ἀπόδοση τῶν ἀθλητῶν, ὅσο καί γιὰ ἀποτυχημένες ἐμφάνσεις.

Δέν εἶναι δυνατό οἱ χῶροι τῆς εὐγενικῆς ἄμιλλας, ὅπως πρέπει νὰ εἶναι οἱ ἀγωνιστικοὶ χῶροι, νὰ μεταβάλλονται σέ σφαγεῖα ἀπὸ τὸ πάθος καί τὴν μανία ἐκείνων, πού ξεσποῦν τὰ βάρβαρα ἐνστικτὰ τους κατὰ ἀντιπάλων φίλάθλων, γιατί ἀφελῶς νομίζουν ὅτι μέ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐκφράζουν τὴν ἀγάπη τους γιὰ τὴν ὁμάδα τῆς προτίμησής τους.

Ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρὸς Τιμόθεο: «Οὐδεὶς στεφανοῦται, ἐάν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ» (Β' Τιμ. 2,5), πρέπει νὰ εἶναι ὁ χρυσὸς κανὼνας τῆς ἠθικῆς τοῦ ἀθλητισμοῦ. Οἱ

ποδοσφαιριστὲς καί οἱ καλαθοσφαιριστὲς, πού ἀποτελοῦν τὰ ἰνδάλματα τῶν νέων μας, πρέπει νὰ εἶναι ἄρτιοι καί ὀλοκληρωμένοι ἄνθρωποι, καί αὐτὸ τὸν κανὼνα νὰ ἔχουν πάντοτε ὡς γνώμονά τους.

Τὸ ποδόσφαιρο, ὁ βασιλιάς σήμερα ὄλων τῶν ἀγωνισμάτων, δέν πρέπει νὰ καταστῆ παράγοντας ἠθικῆς ἐξαχρείωσης, ἀλλὰ ὑγιοῦς δια-πλάσεως τῶν νέων μας.

Νέοι καί νέες,

Σήμερα, στὶς δύσκολες τοῦτες κρίσιμες καί καθοριστικὲς γιὰ τὸ ἐθνικὸ μας μέλλον στιγμές, σέ σᾶς, τὴ χρυσὴ ἐλπίδα τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς πατρίδας, εἶναι πού ἐνατενίζουμε, καί στὴ μὺικὴ σας δύναμη καί τὴν ψυχικὴ σας ἀντοχὴ εἶναι πού προσβλέπουμε, καί ὁ ὑγιὲς ἀθλητισμὸς σᾶς κάνει ὑγιεῖς καί στό σῶμα καί στὴν ψυχὴ, χαλυβδώνει ὑπομονή, ψυχικὴ δύναμη καί ἐπιμονή, φυγαδεύει κάθε κατάθλιψη, πλήξη, ἀνία, καί ἀπελπισία, σφυρηλατεῖ ἀρετὴν χαρακτήρα, φιλότιμο, ἀξιοπρέπεια καί ἰσχυρὴ προσωπικότητα. Μέσα στά στάδια αὐτὰ πού σᾶς παραδίνουμε σήμερα, νὰ γυμνάσετε πρέπει τὰ σώματά σας, γιὰ νὰ τὰ καταστήσετε γερά, ἀρμονικά, ὠραία, ὑγιᾶ, εὐρωστα καί ρωμαλέα, ἀλλὰ νὰ μὴ σταματᾶτε ἐδῶ, νὰ προχωρᾶτε πρέπει καί στὴν πνευματικὴ ἄσκηση, γιατί μέσα στὴν Ἐκκλησία ἀθλοῦμε ἀμφοτέρω, καί τὸ σῶμα, καί τὴν ψυχὴ, μέ ὑψηλὸ σκοπὸ τὴν πνευματικὴν μας ὀλοκλήρωση, τὴν ἔνωσή μας μέ τὸν Χριστό. Ὅταν κάποιος δέν ἐνώνεται μέ τὸν Χριστό, τότε δέν ἰκανοποιεῖ αὐτὸν τὸν βαθύτερο ὀντολογικὸ σκοπὸ του, καί βιώνει ἓνα ὑπαρξιακὸ κενό.

Ἀπὸ τὴν σωματικὴ ἄσκηση, λοιπόν, νὰ προχωροῦμε πάντοτε καί στὴν πνευματικὴ ἀθληση. Ἀπὸ τὸν ἀγωνοθέτη Χριστό, γιατί μόνο τότε θὰ ἔχει νόημα ἡ ζωὴ σας, καί δέν θὰ αἰσθάνεσθε ὑπαρξιακὰ πεινασμένοι καί διψασμένοι.

Εὐχομαι τὰ στάδια αὐτὰ νὰ γίνουν οἱ ἄκμονες, πάνω στοὺς ὁποίους θὰ σφυρηλατεῖται ἡ ψυχοσωματικὴ ὑγεία τῶν νέων μας, ἀλλὰ καί ἡ ἄμιλλα, ἡ συνεργασία, τὸ θάρρος, ἡ πειθαρχία καί ἡ γενναιοφροσύνη, στοιχεῖα ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ ἀγῶνα, πού διεξάγουμε σήμερα, γιὰ τὴν σωτηρία τῆς λαβωμένης, ἡμικατεχόμενης πατρίδας μας.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ

ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΩΝ FUTSAL ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Γιορτινή είναι η σημερινή ημέρα για την κοινότητα Κάτω Πύργου, για όλους τους κατοίκους αλλά κυρίως για τα παιδιά και τους νέους.

Σήμερα, μαζί με τον Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο, έχω τη χαρά να παραδώσω στα παιδιά και τους νέους της κοινότητας τα δύο γήπεδα futsal, που κατασκευάστηκαν κυρίως για αυτούς. Τα γήπεδα, μαζί με τους αναγκαίους βοηθητικούς χώρους δημιουργήθηκαν για την εξυπηρέτηση των αναγκών των νέων της περιοχής, για τη δική τους ψυχαγωγία και αθλητική δραστηριότητα. Δημιουργήθηκαν για να προσφέρουν όλες τις ιδανικές συνθήκες για σωστή και υγιή αθλητική ενασχόληση.

Εγκαινιάζουμε ένα από τα σημαντικότερα έργα της κοινότητας Κάτω Πύργου που αναμένεται να της δώσουν ξεχωριστή ζωντάνια. Πρόκειται για ένα έργο που έμπρακτα αποδεικνύει την αγάπη και τη φροντίδα με την οποία ο Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος περιβάλλει τους κατοίκους της περιοχής και ειδικότερα τους νέους. Παραδίδουμε ένα έργο που είναι το αποτέλεσμα της αгаστικής συνεργασίας της Ιεράς Μητρόπολης Κύκκου και Τηλλυρίας, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της κοινότητας Κάτω Πύργου.

Τα γήπεδα κατασκευάστηκαν μέσα σε τμήμα της αυλής του δημοτικού σχολείου Κάτω Πύργου, που παραχωρήθηκε με άδεια χρήσης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Τη δαπάνη, που ανήλθε στο ποσό των €700.000, ανέλαβε εξολοκλήρου η Ιερά Μητρόπολη Κύκκου και Τηλλυρίας. Σε αυτό το σημείο επιθυμώ να εκφράσω τα αισθήματα βαθιάς εκτίμησής μου προς τον Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο για το πολυσχιδές του έργου. Τον συγχαίρω θερμά για την πρωτοβουλία του να κατασκευάσει τα γήπεδα futsal. Με αυτή του την χειρονομία ενισχύει την προσπάθεια του κράτους για την αναζωογόνηση της ακριτικής περιοχής Τηλλυρίας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Τα γήπεδα futsal κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές και θα κοσμοούν από εδώ και μπρος την κοινότητα Κάτω Πύργου αλλά και την ευρύτερη περιοχή Τηλλυρίας.

Τα γήπεδα εντάσσονται στο πλαίσιο της πολιτι-

κής μας για δημιουργία μεγάλων αθλητικών πάρκων στις πόλεις, αλλά και μικρών χώρων αθλητικής ενασχόλησης σε κοινότητες. Πρόκειται για μια νέα αθλητική εγκατάσταση που θα θέσει τη δική της σφραγίδα στην πορεία των αθλητικών πραγμάτων της περιοχής. Κάθε νέα αθλητική εγκατάσταση θεμελιώνει ακόμη πιο στέρεα την υποδομή ανάπτυξης του αθλητισμού μας.

Ο αθλητισμός έχει καταξιωθεί πλέον ως ένας από τους σημαντικότερους κοινωνικούς θεσμούς στη σύγχρονη εποχή. Είναι πλέον γεγονός ότι ο αθλητισμός, ως κοινωνικός θεσμός, έχει τη δύναμη, όταν χρησιμοποιείται σωστά, να διαπλάθει χαρακτήρες, να μεταλαμπαδεύει αξίες, αλλά και να επηρεάζει ολόκληρο το κοινωνικό σύστημα του κάθε τόπου.

Η Κυβέρνησή μας, και κατ' επέκταση η κυπριακή πολιτεία, δίνει ξεχωριστή σημασία στον αθλητισμό. Μια σειρά σχεδιασμών, εδώ και αρκετά χρόνια, έχουν σκοπό να προσφέρουν και πραγματικά προσφέρουν μια σημαντική επάρκεια σε αθλητικούς χώρους στην αθλούμενη νεολαία μας. Παράλληλα και με στοχευμένες κινήσεις προωθούμε την ουσιαστική ανάπτυξη τόσο του κοινωνικού μαζικού αθλητισμού, όσο και του αθλητισμού υψηλών επιδόσεων.

Είμαστε περήφανοι για τα αποτελέσματα που οι σχεδιασμοί αυτοί έχουν αποδώσει. Τα τελευταία χρόνια αυτοί οι σχεδιασμοί συνέβαλαν στην αματώδη πρόοδο που σημειώνεται σε όλους τους τομείς. Οι επιτυχίες, αλλά γενικά και η συμμετοχή μας δίνουν ξεχωριστή οντότητα στην πατρίδα μας στον διεθνή αθλητικό χώρο, αλλά και γενικότερα. Αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές της χώρας μας. Τελευταία, έχουμε με περηφάνια παρακολουθήσει τους αθλητές μας να αγωνίζονται στους 14ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης, να κερδίζουν μετάλλια και να κατατάσσουν την Κύπρο ξανά στην πρώτη θέση.

Είμαι βέβαιος ότι στα γήπεδα futsal Κάτω Πύργου οι νέοι θα απολαύσουν τα ευεργετήματα του αθλητισμού. Εύχομαι καλή επιτυχία στη λειτουργία των γηπέδων και όλα τα καλά για τους νέους της περιοχής και γενικότερα τους νέους της Κύπρου, τα παιδιά μας. ■