



ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΜΗΛΙΚΟΥΡΙΟΥ



τις 18 Ιουνίου 2011, ο Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών «Άγιος Γεώργιος» Μηλικουρίου διοργάνωσε για τα μέλη του και τους μόνιμους κατοίκους του χωριού Μηλικουρίου προσκυνηματική εκδρομή στα ιστορικά μοναστήρια Αγίου Νικολάου, το επονομαζόμενο Αγία Μονή, Μονή Παναγίας Χρυσορογιάτισσας και Μονή Αγίου Νεοφύτου. Η επιλογή των Μοναστηριών αυτών έγινε μετά από παράκληση-εισήγηση πολλών μελών του Συνδέσμου όπως πραγματοποιηθεί μια εκδρομή στην επαρχία Πάφου.

Ο πρώτος σταθμός προς την Πάφο έγινε στο χωριό Πισσούρι όπου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου προσέφεραν στους

εκδρομείς πρόγευμα. Στη συνέχεια το λεωφορείο περνώντας από τα διάφορα γραφικά χωριά της διαδρομής έφερε τους εκδρομείς στην ιστορική Μονή του Αγίου Νικολάου η οποία ήταν άγνωστη στους περισσότερους. Όλοι θαύμασαν την μαγευτική ομορφιά του τοπίου στο οποίο είναι κτισμένο το μοναστήρι καθώς και την φροντισμένη εμφάνιση της Μονής. Ο θαυμασμός και η συγκίνηση τους ήταν μεγάλη όταν άκουσαν από τον εκπαιδευτικό κ. Δημήτριο Πετρίδη ότι το Καθολικό της Μονής, εντός του οποίου βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή, κτίστηκε από τους Άγιο Ευτύχιο και Νικόλαο τον Μέγα, τον μετέπειτα επίσκοπο Μύρων της Λυκίας, και προστάτη Άγιο των ναυτιλλομένων, χρησιμοποιώντας οικοδομικό υλικό από τον εκεί προϋπάρ-

χοντα ειδωλολατρικό ναό της Ήρας. Η Μονή, στις αρχές της τουρκοκρατίας τέθηκε κάτω από τη διαχείριση της Ιεράς Μονής Κύκκου και ο Ηγούμενος Κύκκου έφερε τον τίτλο «Ηγούμενος Κύκκου και Αγίας Μονής». Το 1751, όταν η Μονή Κύκκου κάηκε από πυρκαγιά, η εικόνα της Παναγίας μεταφέρθηκε στην Αγία Μονή όπου παρέμεινε εκεί για ένα ολόκληρο χρόνο.

Στην Μονή της Παναγίας της Χρυσορογιάτισσας οι εκδρομείς προσκύνησαν την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και προμηθεύτηκαν το φημισμένο κρασί της Μονής. Στη συνέχεια οι εκδρομείς μέσω των χωριών Παναγιάς, Καναβιού και Κρήτου Μαρτύτου, κατευθύνθηκαν στο χωριό Φοίτη. Εκεί, στην «Φοιτιώτικη Ταβέρνα» που ανήκει στον Νίκο Νικολάου, που κατάγεται από το Μηλικούρι, παρακάθισαν σε κοινό γεύμα.

Τελευταίος σταθμός για τους εκδρομείς αποτέλεσε η Μονή Αγίου Νεοφύτου. Το προσκύνημα στο Καθολικό της Μονής και ιδιαίτερα η περιήγηση στην Εγκλειστρα όπου ο Άγιος Νεόφυτος, μια από τις σημαντικότερες μορφές της Εκκλησίας Κύπρου, εγκαταστάθηκε για να ασκητέψει το 1159, ο χώρος όπου εκοιμάτο και το «γραφείο» του, πάνω στο οποίο συνέταξε τα περίφημα και πολύτιμα συγγράμματά του, το εκκλησιάκι όπου προσευχόταν και ο τάφος που δέχτηκε το σκήνωμά του προκάλεσαν στους εκδρομείς έντονα συναισθήματα. ■

