



# ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ



πραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων Γυναικών της Μητροπολιτικής μας περιφέ-

ρειας. Πέραν των 120 ατόμων είχαν την ευκαιρία να ζήσουν και να προσκυνήσουν τα γεγονότα και τους τόπους, στους οποίους βάδισαν τα άγια πόδια του Κυρίου μας, ακούστηκαν τα θεία λόγια του και προπάντων βρέχθηκαν με το πανάγιο και άσπιλο αίμα του.





*Αποψη από τον περίβολο του ναού της Αναστάσεως*

Όποιος επισκέπτεται ως προσκυνητής τους Αγίους Τόπους, όχι μόνο θεωρεί την αγία αυτή γη ως τόπο δικό του, αλλά μέσα του αναβλύζει η επιθυμία να παραμείνει για πάντα στη γη αυτή, γιατί αισθάνεται ως παρόντα σε κάθε σημείο τον Κύριο.



*Η Βασιλική της Γεννήσεως του Χριστού, απότυπωση του Αστέρου (άνω δεξιά) και ο τόπος της Φάτης, που γεννήθηκε ο Χριστός (κάτω δεξιά)*



Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλάμβανε προσκυνηματικές επισκέψεις στην Ιερουσαλήμ, όπου κάθε της σημείο εκτυπώνει και διαμηνύει την παρουσία και τη θυσία του Χριστού, τη Βασιλική της Γεννήσεως του Χριστού στη Βηθλεέμ, με το χωριό των ποιμένων, την Λαύρα του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου και τη Μονή του Αγίου Σάββα, όπου ευρίσκεται θησαυρισμένο το ιερό σκήνωμα του Οσίου και όπου προσκυνά κανείς το λαξεμένο και άγιο κελί του Μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας μας Ιωάννου του Δαμασκηνού.



*Αποψη του Καθολικού της Λαύρας του Αγίου Σάββα*

Συγκινητική από κάθε άποψη ήταν η επίσκεψη στο Φρέαρ του Ιακώβ, χώρο στον οποίο υπέστη μαρτυρικό θάνατο ο συμπατριώτης μας και πρόσφατα ανακηρυχθείς μάρτυρας Άγιος Φιλούμενος. Εδώ οι εκδρομείς κατέθεσαν με περισσή συγκίνηση τις προσευχές τους προς τον Άγιο Φιλούμενο, ώστε να μεσιτεύει προς τον Κύριο για τα προσωπικά τους θέματα αλλά και για την κοινή πατρίδα μας Κύπρο.



*Το Φρέαρ του Ιακώβ*



*Ο Άγιος Φιλούμενος*

Αναμφίβολα, αισθήματα ιερής συγκίνησης αποκόμισαν όλοι οι εκδρομείς «αναβαίνοντας εν τω Θαβωρίω», όπου ο Κύριος έδειξε στους μαθητές του, στο μέτρο που μπορούσαν να βιώσουν, ένα μικρό μέγεθος της θεότητάς του.



*Ο ναός της Μεταμορφώσεως του Χριστού στην κορυφή του όρους Θαβώρ*

Στη συνέχεια επισκέφθηκαν την Κανά, για να καταλήξουν στον Ιορδάνη ποταμό και να δεχθούν κατά τον Αγιασμό τα «Ιορδάνεια νάματα».



Στη συνέχεια πέρασαν από το Όρος των Μακαρισμών, για να καταλήξουν στο πανέμορφο ακρογιάλι της θάλασσας της Τιβεριάδος.





**Η πόλη της Τιβεριάδος**

Μέσα στην καρδιά της ερήμου η επίσκεψη στη Λαύρα του Αγίου Γερασίμου και η επικοινωνία με τον Ηγούμενο πατέρα Χρυσόστομο, ο οποίος έχει ιδιαίτερες σχέσεις με την Κύπρο, άφησε έντονες τις παραστάσεις.

Καθ' οδό προς τα Ιεροσόλυμα οι προσκυνητές μας επισκέφθηκαν το χώρο, όπου έγινε ο θηλασμός του Κυρίου κατά τη φυγή του προς την Αίγυπτο.



Οπωσδήποτε μέσα στο πρόγραμμα της εκδρομής περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων, και η επίσκεψη στην περιοχή της Ιεριχούς, όπου και εκεί ο Κύριος θαυματουργήσε. Η συκομορέα του Ζακχαίου φέρνει ακόμα στη σκέψη και στην καρδιά των προσκυνητών τα λόγια του Χριστού: «Ήλθε γαρ ο υιός του ανθρώπου ζητήσαι και σώσαι το απολωλός». Αλλά και η άνοδος στο Όρος των πειρασμών του Κυρίου - το Σαραντάρι -, αποτέλεσε μια άλλη διάσταση των εμπειριών των προσκυνητών μας.



**Το δένδρο της ελιάς, όπου κατά την παράδοση γονατιστός προσευχήθηκε ο Χριστός στη Γεθσημανή**

Μέσα στην Ιερουσαλήμ οι εκδρομείς μας είχαν την ευλογημένη συγκυρία να επισκεφθούν τη Μονή του Αγίου Συμεών, του Τιμίου Σταυρού και τον κήπο της Γεθσημανή, τον τόπο της αγωνίας του Χριστού το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. Πάνω στην κορυφή του λόφου του όρους των Ελεών υπάρχει ο τόπος της Αναλήψεως του Κυρίου και στην πλησιέστερη κόμη λειτουργεί η Μονή

η αφιερωμένη στη Μάρθα και τη Μαρία, των αδελφών του Λαζάρου. Πιο πέρα ευρίσκεται ο τάφος του φίλου του Χριστού Λαζάρου.



**Ο Τάφος της Παναγίας**

Έντονη συγκίνηση αισθάνθηκαν οι προσκυνητές μας στη Γεθσημανή, όπου τοποθετήθηκε προσωρινά σε τάφο το σώμα της Παναγίας μας, μετά την Κοίμησή της. Και επειδή οι μέρες της εκδρομής συνέπιπταν με το παλιό εορτολόγιο, οι εκδρομείς μας βίωσαν την όμορφη θρησκευτική ακολουθία και την πομπή από την Γεθσημανή προς τον Πανάγιο Τάφο.



**Ο φρικτός Γολγοθάς**

Κορύφωμα της όλης αυτής ιεραποδημίας αποτέλεσε το προσκύνημα μέσα στον ναό του τόπου, όπου εναπέθεσαν ο Νικόδημος και ο Ιωσήφ με τις Μυροφόρες και την Παναγία μας το νεκρό αλλά ζωηφόρο Σώμα του Χριστού, για να το αλείψουν με μύρα, όπως επίσης και του φρικτού Γολγοθά.



**Ο Πανάγιος Τάφος**

Αλλά και ο Πανάγιος Τάφος, από όπου έγινε η απαρχή «του φαιδρού της αναστάσεως κηρύγματος» και από όπου οικοδομήθηκε με την κατάλυση του θανάτου το οικοδόμημα της Εκκλησίας, υπήρξε η πεμπτουσία της όλης προσκυνηματικής εκδρομής.

Σ' αυτό το χώρο τελέστηκε από τον υπεύθυνο της εκδρομής Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη και Πρωτοσύγκελλο της Μητροπόλεώς μας κατανυκτική βραδινή θεία Λειτουργία.



Επιστρέφοντας οι εκδρομείς για το αεροδρόμιο είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου και τον τάφο του στη Λύδδα.





*Αναμνηστικές φωτογραφίες των προσκυνητών μας στους Αγίους Τόπους*



Οποσδήποτε το προσκύνημα τούτο άφησε ανεξίτηλες εμπειρίες σε όλους και οι ευχαριστίες αναφέρονται πρώτα προς τον Κύριο και Θεό μας, αλλά και στον Πανιερώτατο Μητροπολίτη μας ο οποίος επευλόγησε την εκδρομή μας. ■







*Η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Ιεροσολυμίτισσας*